

GÖNÜLDEN ESİNTİLER

**İBRET LİK BİR
HİKAYE DAHA**
Kaf Dağı ve Zümrüd-ü Anka

NECDET ARDIÇ
TERZİ BABA
128

**ASLINDAN DÜZENLEYEN
ve YAZAN**

Terzi Ođlu M.C.(4)

**İRFAN SOFRASI
NECDET ARDIÇ
TASAVVUF SERİSİ (128)**

GÖNÜLDEN ESİNTİLER:

NECDET ARDIÇ

Terzi Baba

İBRET LİK BİR HİKÂYE DAHA
Kaf Dağı ve Zümrüd-ü Anka



ASLINDAN DÜZENLEYEN

Ve yazan

Terzi Ođlu M.C. (4)

İRFAN SOFRASI
NECDET ARDIÇ
TASAVVUF SERİSİ (128)

NECDET ARDIÇ
TERZİ BABA

Adres

Büro: Ertuğrul Mahallesi Hüseyin

Pehlivan Caddesi No: 29/5

Servet Apt. 59 100

Tekirdağ

Ev: 100 yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi

Ata Kent Sitesi A Blok Kat 3, D. 13.

Tekirdağ

Tel: (0282) 408 93 84

(0533) 7743937

www.terzibaba13.com

terzibaba13@gmail.com

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	(3)
TERZİ BABAMIN ÖNSÖZÜ	(6)
ÖNSÖZ	(7)
GİRİŞ	(9)
İSTEK (ARAYIŞ)	(12)
20.11.1922 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(15)
22.11.1922 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(16)
1922 Kasım Tarihli Telgraf Mehtap Gül Rû'yalarım	(16)
1922 Kasım Telgraf Zuhûrât Cevapları	(17)
07.12.2022 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(18)
14.12.1922Telgraf	(18)
1922 Aralık Tarihli Telgraf Mehtap Gül Rû'yalarım	(19)
1922 Aralık Tarihli Telgraf Zuhûrât Cevapları	(20)
İLLA EDEP, İLLA EDEP! "Edep Ya Hu!"	(21)
İSTEK DEVAM	(24)
14.12.1922 Tarihli Telgraf ve Cevapları	(24)
22.12.1922 Tarihi Telgraf Mehtap Gül Rû'yalarım	(25)
22.12.1922 Tarihli Telgraf Zuhûrât Cevapları	(26)
24.12.1922 Tarihli Telgraf	(27)
25.12.1922 Tarihli Telgraf	(27)
26.12.1922 Tarihli Telgraf	(28)
28.12.1922 Tarihli Telgraf	(28)
31.12.1922 Tarihli Telgraf	(29)
1.1.1923 Tarihli Telgraf	(30)
3.1.1923 Tarihli Telgraf	(30)
5.1.1923 Tarihli Telgraf	(31)
5-1-1923 Tarihli Görüşme	(33)
AŞK	(34)
6.1.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(34)
2.2.1923 Tarihli Telgraf	(35)
5.2.1923 Tarihli Telgraf	(37)
4.3.1923 Tarihli Telgraf	(38)
6.3.1923 Tarihli Telgraf	(39)
MARİFET	(40)
19.3.1923 Tarihli Telgraf	(40)
21.3.1923 Tarihli Telgraf	(41)
22.3.1923 Tarihli Telgraf	(42)
24.3.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(43)
4.4.2016 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(44)
5.5.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(45)
HAYRET	(47)
1.6.1923 Tarihli Telgraf	(47)
6.6.1923 Tarihli Telgraf	(48)
6.7.1923 Tarihli Telgraf	(49)

8.7.1923 Tarihli Telgraf	(50)
TEVHİD	(51)
6.8.1923 Tarihli Telgraf	(51)
8.8.1923 Tarihli Telgraf	(51)
3.9.1923 Tarihli Telgraf	(51)
10.9.2016 Tarihli Telgraf	(53)
3.10.1923 Tarihli Telgraf	(53)
5.10.1923 Tarihli Telgraf	(55)
1.11.1923 Tarihli Telgraf	(55)
2.11.1923 Tarihli Telgraf	(56)
1.12.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(56)
1.1.1924 Tarihli Telgraf	(57)
2.1.1924 Tarihli Telgraf	(58)
10.1.1924 Tarihli Telgraf	(59)
12.1.1924 Tarihli Telgraf	(59)
1.2.1924 Tarihli Telgraf	(60)
3.2.1924 Tarihli Telgraf	(62)
1.3.1924 Tarihli Telgraf	(62)
YOKLUK VADİLERİ	(63)
3.3.1924 Tarihli Telgraf	(64)
1.4.1924 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(65)
1.5.1924 Tarihli Telgraf	(66)
2.5.1924 Tarihli Telgraf	(66)
6.5.1924 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(68)
14.5.1924 Tarihli Telgraf	(69)
15.5.1924 Tarihli Telgraf	(70)
1.6.1924 Tarihli Telgraf	(71)
2.6.1924 Tarihli Telgraf	(71)
1.7.1924 Tarihli Telgraf	(71)
2.7.1924 Tarihli Telgraf	(73)
4.8.1924 Tarihli Telgraf	(73)
7.8.1924 Tarihli Telgraf	(74)
4.9.1924 Tarihli Telgraf	(75)
7.9.1924 Tarihli Telgraf	(75)
2.10.1924 Tarihli Telgraf	(75)
7.10.1924 Tarihli Telgraf	(76)
3.11.1924 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(77)
23.11.1924 Tarihli Görüşme	(78)
13.1.1925 Tarihli Telgraf	(81)
13.1.1925 Tarihli Telgraf Cevabı	(81)
1.2.1925 Tarihli Telgraf	(81)
1.2.1925 Tarihli Telgrafa Cevap	(81)
1925- Umre ziyaretinde Mehtap Gül ve Mine Hanımların Birlikte Dosyası. Şikâyetleri ve Cevapları	(82)
Mehtap Gül Hanımın yazıları	(82)

[3.05.1925] M. Zülfikar	(83)
Selâm Seyahat Necdet Bey'den gelen cevaplar	(83)
Rehber'in cevabı	(84)
Şikâyetlerin Cevapları	(85)
Mehtap Gül Hanımın şikâyet yazıları, ve satır satır cevapları ...	(86)
Gönderen: Mehtap Gül 11 Mayıs 1925	(98)
Gönderen: M. HAZMÎ 14 Mayıs 1925	(99)
Selâm Seyahat Necdet Bey'in cevabı	(111)
530.06.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(112)
02.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(112)
04.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(113)
01.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(113)
11.07.1925 Tarihli Telgraf	(114)
13.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(114)
16.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı	(114)
Safi BABA R:A	(115)
HAZMÎ TURA	(117)
YETİŞ Necat	(117)
SONSÖZ	(119)
Terzi Baba kitapları sıra listesi	(121)

TERZİ BABAMIN ÖNSÖZÜ

BİSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHÎM

Muhterem okuyucularımız. Cenâb-ı Hakk cümledenize-cümlemize gerçek hayatın, gönül âleminin, yaşantı ve muhabbetini tattırsın. Zira bu hayatta, bundan başka geriye kalacak hiçbir şey yoktur.

Bizler aslında bir düşünceden ibaretiz. Başımız elimiz ayağımız sadece birer aletimizdir. Kendimizi bu beden zannederseniz, o beden elimizden gittikten sonra çok sıkıntı çekeriz. Eğer o bedenin sadece bir binek-araçtan ibaret olduğunu, elimizden gitmeden fark edebilirsek, bu dünyamızı güzel değerlendirmiş olanlardan olur, beden perest, olanlar sınıfından olmamışlardan oluruz.

Bu hale ulaşmanın yolu da tabî ki ehli tarafından eğitilmekle mümkündür. Bu sahanın gerçek ehlini bulmak ise oldukça zordur, ancak imkânsız değildir. İyi bir ayrış ve Hakk'tan niyaz ile bulunma ihtimali vardır.

İşin hikmetli yönü ise, O'nu bulduktan sonra, beli deyip, boyun büküp, eğitimine devam ederek, değerini bilip bıkmadan yorulmadan yolunda sabır ve nefis mücadelesi ile devam etmek, tasdik ile Siddîk, Adalet ile Faruk, muhabbet ile Zinnureyn, İrfaniyyet ile Kerremallhu veche, ve bütün bunların toplamı tevhid-i ile Nur-u Muhammediyye ye bürünüp gerçek bir müslüman Peygamberin ümmeti ve Allah-ın Abd-kulu olmaktır.

İşte bahsi edilen, hallerden geçen kimselerin arasından azda olsa, bütün bu kazanımları, zaman içinde hayal ve vehmine kaptırarak, sureta Hakk'tan görünen, aslında ise kendi nefisine dönüp, Hakk'tan uzaklaşıp, hayal âleminde yaşamak, kendilerine daha zevkli gelen bazı kimseler, kendilerini "fenâfillâh" mertebesinde zannederek, kendini bütün görevlerinden soyutlanmış zannederek, "Efendim biz Hakk'la Hakk olduk kime ibadet edeceğiz, artık bizim bir yöneticiye de ihtiyacımız kalmadı" diyerek, hadlerini de aşmış olarak, hayatlarını bu anlayış üzere sürdürmeye başlayıp, aslında din dışına çıkmış, zavallı hükmüne düşmüş insan haline gelmiş olmaktadır, bu gibi durumlardan Allah-a sığınırız. İşte bu kitap böyle bir yaşantının kurgu halidir. Yaşayan kimselerin açığa çıkarılmaması için böyle bir yol izlenmiştir.

Emeği geçen Mu, Ca, oğlumza da bu hususta başarılar dilerim.

Terzi Baba Necdet Ardıç.

* *

* *

ÖNSÖZ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BİSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHÎM

Muhterem okuyucularım bu kitâp, hayâl kurgu halinde bir anlatımdır. Bu kitâbı okuyabildiğiniz takdirde ve kitâb bittiğinde sizde, gerçekten de böyle bir şey olabilir mi? Olsa, olsa böyle bir şey ancak kurgularda olabilir, diye düşüncelerinizi ifâde edeceğinizi zannediyorum.

Bu ifâdeden sonra kurgu kitâbımıza başlayabiliriz.

Bilindiği gibi Terzi Baba'nın kitâbları arasında tasavvuf yolunun tehlikelerini anlatan ibretlik hikâyeler bulunmaktadır. Zannedersem oluşacak bu çalışma ile yaklaşık 10 adeti bulmuş olan bu çalışmalar, okunduğu zaman bu yolda olan sâlike çok şey kazandıracak ve nefsi emmârenin tehlikelerine karşı onu uyaracağı, koruyacağı ve hedefine sağ salim ulaştıracağıdır.

Terzi Babam Necdet ARDIÇ'tan aldığım bir mail-i kısaca ve özet olarak buraya alalım.

Hayırlı Günler Murat Oğlum,

Nasılısınız iyi misiniz? Bizler Rabb-imize hamd olsun hayattayız, ayaktayız.

Elimde yaklaşık 100 yıllık Mustafa Sâfi Babam rahmetullâhi âleyh, Hazmi Babam rahmetullâhi aleyh ve bir dönem yolumuza dâhil olmuş bir hanım ile aralarında geçenler ve telgrafların-mektupların kayda alınması ile oluşmuş ibretlik bir hikâyeye vardı. Bu hikâyeyi bir evlâdımıza transkripsiyon ile günümüz yazı hâline çevirtirdim. Yalnız ifâdeler mâlumun olduğu üzere ağır eski Türkçedir. Bugünkü Türkçe hâline çevirilip anlaşılır bir hâle çevrilmesi uygun hâle gelecektir. Senin ilgilendiğin kimselerden de bazı kimselerin böyle hâlleri olmuş ve sende kayıtları dosyalayıp

bana gönderdiğin ve benim de zamanın olmadığı için bu çalışma ile senin ilgilenebileceğini düşündüm. Zamanın olursa bak bakalım bunlardan bir şey çıkacak mı?

Herkeze Selâmlar, Hoşça Kalın Efendi Babanız...

Hayırlı günler Efendi Babacığım,

İyi olmanıza sevindik. Bizler de Rabb-imize Hamd olsun hayyattayız, ayaktayız.

Gönderdiğiniz dosyayı şöyle hızlıca bir gözden geçirdim. Konusuna uygunluğu bakımından ve Mustafa Hilmi Safi rahmetullâhi aleyhin (50) sıra sayısına denk gelen Kaf sûresinden de esinlenerek Kaf Dağı ve Zümrüd-ü Anka başlığı ile kurgulama bir hikâye ile kitâba ve yolumuza uygun görürseniz devam etmek istiyorum.

Hörmet ve Muhabbetle Nüket Anne ve Necdet Babamızın ellerinden öperiz.

Hayırlı Günler Muratçığım,

Konu hakkında bahsettiğin şekilde çalışma yapabilirsin.

Cenâb-ı Hakk kolaylıklar versin dünya ahret işlerin kolay gelsin Herkese selâmlar hoşça kalın Efendi Babanız.

Cenâb-ı Hakt'an gelen kolaylık ve Efendi Babam'ızın himmetini bilerek çalışmamıza başlayalım. Her dâim bu vartalara düşmekten de Cenâb-ı Rabb'ül Âlemine sığınır ve bizleri muhafaza etmesini niyaz ederiz.

Murat CAĞALOĞU

17-06-2018

* *
* *

GİRİŞ

Kıymetli okuyucum genelde duyduğumuz kitâb başlığı ile alakalı kitâbın tasavvuf yolu ile ilgili hayâli kurgulama bir yönü vardır. Bunun zâhiri olarak ne ifâde ettiğini anlayabilmek ve kurgulama konumuza daha iyi vakıf olabilmek için internetten alınan bilgiyi buraya alıyoruz.

Masallarda duyduğumuz ve efsanelerini dinlediğimiz canlı türü diye başlasak ne denli doğru olur bilinmez. Ancak bu efsanenin farklı kültürlerde ve farklı milletlerde muhakkak yer aldığını belirtmek isterim. Nam-ı diğer Zümrüd-ü Anka... Arap kültüründe Anka adı ile anılan bu efsane Türkler tarafından Zümrüd-ü Anka olarak tanımlanmıştır. Farklı kültürlerde yer alan bu efsane araştırmacıların bile böyle bir türün varlığının gerçekte var olduğunu düşünmelerine yol açmıştır.

Örnek olarak eski Yunan mitolojisinde kalın tüylü ve kartaldan biraz büyük olarak yer almış ve onun varlığına inanılmıştır. Oldukça uzun ömürlü ve herkesin göremeyeceği onu görenlerin ise mutluluğa uzanacağı söylentileri alıp başını gitmiştir. Birçok sanatsal figüre ve hikâyeye konu olan Anka Kuşunun hikâyesi farklı kültürlerde aynı şekilde yorumlanmıştır.

Anka Kuşu, ölümünün yaklaştığını hissetmeye başladığı an kendisine kuru dallardan bir yuva inşa etmeye başlar ve bunu ne olduğu bilinmeyen bir zamkla sıvar.

Daha sonra yuvanın içinde ölümünü bekler ve şu şekilde bekler; güneş ışınlarının kuru dalları yakarak yuva içinde ölmeyi. Yanarak ölür ve efsaneye göre küllerinden doğar yavru bir Anka Kuşu olarak bu yüzden Hristiyanlık dâhil birçok dinde yeniden varoluş, diriliş sembolü olarak benimsenmiştir.

En çok bilinen efsaneyi sizlere anlatmak isterim, Anka Kuşu rivayete göre bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi o bilirmiş. Kuşlar dünyasında ters giden her şeye Anka'nın çözüm bulacağına inanılmıştır. Bir an gelir Anka ortalıkta görünmez olur, diğer kuşlar onu aramak için yola koyulurlar. Ona ulaşmak zordur hatta o Kaf

Dağının tepesindedir oraya varmak için de zorlu vadiler ve tepeler aşmak gerekir.



Birbirinden farklı ve zorlu vadiler:

- İstek
- Aşk
- Marifet
- Hayret
- Tevhid
- Yokluk Vadileri.

Hep birlikte yola çıkan kuşlar zaman geçtikçe birer birer vazgeçmişler ve dökülmeye başlamışlar. Kaf Dağına vardıklarında 30 kuş kalmış geriye sonunda bu sırrı, sözcükler dile getirmiş ve Farsça "Si" 30 demek "Murg" ise kuş yani Simurg (Anka Kuşu) 30 kuş demek o 30 kuş anlamış ki hepsi Simurg...

Masallara, şiirlere, şarkılara hatta beyaz perdeye konuk olan Anka Kuşu bir dönemin yeniden var oluş, diriliş sembolü rivayette anlatıyor ki, kimse Anka'yı uzakta aramasın sabreden ve emek veren herkes aslında kendi Anka Kuşunu yaratıyor.¹

Efendi Babam 2018 Umresinden döndüğü gün Mayıs ayı içinde ma'nâda şöyle bir zuhûrâtım olmuştu.

Arabistan'daki tepe veya dağların birine Efendi Babam ve yanımızda bir gurup ile çıkıyoruz. Tepenin boz olan zirvesine

¹ <https://www.bilgiustam.com/simurg-efsanesi-zumrud-u-anka/>

Yaratıyor ifadesi aşk kamusundan kaldırılmıştır, burada kullanan mertebesi itibâri ile mazurdur. Hakîkatte ise zuhur ve tecellidir.

çıktığımızda Efendi Babam üzerinde hurmaları olmayan kurumuş, der top olmuş hurma meyvasının salkım dallarını eline alıp inceliyor.

Bu zuhûrâtı o günlerde Efendi Babama da göndermiştim. O da zuhûrâtların güzel yolunda diye bir yorum yapmıştı.

O günkü oluşan müşâhade ile Meryemiyet mertebesinden Mürşide gelen sorular ile İseviyet mertebesi tecellisinin doğumu olarak düşünmüştüm.

Anka Kuşu, ölümünün yaklaştığını hissetmeye başladığı an kendisine kuru dallardan bir yuva inşa etmeye başlar ve bunu ne olduğu bilinmeyen bir zamkla sıvar.

Yukarıda verilen bu açıklama ile bâtın âlemde görülen bu rûya ile Ma'nâ-i Efendi Baba bu kitâba ve konuya işâret etmiş olmasına hayret etmemek, elde değildir. Rabb-i zidni fike tahayyüran... Rabb-im zâtındaki hayretimi arttır.

Aslında yukarıda verilen iki yorum birbiri ile bağlantılıdır. Mustafa Safi Babam ve Hazmi Babam ile tarîkât mertebesi zâhirden bâtına alınmıştır. Hazmi Babamın sıra sayısına denk gelen (51) Zariyat sûresi 26. Cüz ve 27. Cüzü birbirine bağlar. Buda Museviyet ve İseviyet bağlantısıdır. (52) Tûr sûresi Museviyet mertebesinin hakîkatını anlatır. Bilindiği gibi 1925 yılında tekke ve zaviyeler resmen kapanmış bu alanda söylenen isim ve rütbeler kullanılamaz hâle gelmiştir. Bazı çevreler bunu hâla kabul edemese ve bu sahada hüküm sürmeye kalksa da, bu çabalar boşuna ve beyhude olmaktan öteye geçmemektedir. Her birerlerimizin görmüş olduğumuz bu ihya çabaları neticesiz kalmaktadır. Çünkü yukarıda yazıldığı gibi tarîkât çalışmaları bâtına alınmış yani kişinin özeline alınmıştır. İlerleyen zamanlarda Sifât ve Zât çağı denilen yaşam sahasına geçilmiştir. Bunların karşılığı ise Hakîkat ve Marifet mertebeleridir. Uşşakiye yolu olarak Terzi Baba yolunun şu an bulunduğu hâl ise **Marifet/bekâbillâh** mertebesidir. İlâhi sistem ile uyum içerisindedir. Efendi Babamın zuhûrâtta incelemiş olduğu kurumuş hurma dalları da buna işarettir. Günümüzde târikat mertebesi Anka Kuşu gibi ölmüş yani zâhiri faaliyeti son bulmuş, **Marifet/bekâbillah** mertebesi ile müşâhadeli yaşamın aktarılma çalışmaları zamanıdır. Eğer kişi şariat, tarîkât hatta hakîkat boyutunu günümüzde bâtınında yaşamaz ve genele bunu uygulamaya kalkar ise Terzi Baba ibretlik dosyalarının içinde anlatılan hâllerden mutlaka birini yaşıyor demektir. İşte mutlaka ehliinden özelinde bu mertebelerin nasıl yaşanılacağı öğrenilip etüd

edilmeli, kişi müşâhadeli tefekkür hâlinde bir yaşam sürmelidir. Aksi takdirde zan, hayâl, vehim vadilerinin çıkmaz sahalarında dolaşıp yolunu kaybedenlerden olunur.

Bu çalışmada Mustafa Safi Baba yönetiminde olan Asitane-i Uşşakiyeden, “**Nun Tavavvuf Aşıkları Derneği**” kısaltma olarak (**N.T.A. Derneği**), Hazmi Baba idâresine verilen Fatih Keçeciler dergahından da Kaf Dağı ve Zümrüdü Anka Kuşu Aşıkları Kültür Evi kısaltma olarak (**K.D.ve.Z.A.K. Evi**) olarak bahsedilecektir. Kitâba konu olan hanım ise Mehtap hanım olarak bahsedilecektir.

* *
* *

İSTEK (ARAYIŞ)

Bir gün K.D.ve.Z.A.K. Evinin kapısı çalınır kapıda beliren bir hanımdır. Esenlik dileyen ve benden zarar gelmez diye Allah (c.c.)’nın selâmını veren hanımı Hazmi Baba kapıdan içeri davet eder.

- Efendim ismim Mehtap Enguru’dan² çok zor şartlar altında buraya ulaştım. Kısa süre sonrada Enguru’ya döneceğim. N.T.A Derneği üyesi ve Mustafa Safi Babaya evlât olmak, **Kaf dağında bulunan Zümrüdü Anka kuşuna ulaşmak** istiyorum. Efendim bunun için size yönlendirdiler ve yardımcı olabileceğinizi söylediler.

Hazmi Baba biraz durur ve düşünür.

- Mehtap Hanım kardeşim Mustafa Safi Babamın yaşı biraz ileri yeni üye kabul etmiyor ama siz Cuma günü bir gelin der.

Cuma günü olmuş bilgiler bâtın âleminden cem edilmiştir.

- Mehtap hanım K.D.ve.Z.A.K. evinin kapısını çalar, Hayırlı Cumalar dilerim efendim diyerek ve kendisine cevap verilme nezaketini göstermeden söze girerek;

² Ankara’nın eski ismi...

Mustafa Safi hocamın Enguru vekili ve Enguru Aşıkları derneği var mı? Mümkünse Bilgi almak istiyorum.

- Hazmi Baba misafirin uzaktan gelmesi sebebiyle bu hâli şimdilik pek dikkate almadan Mehtap hanım kardeşim, Mustafa Safi Babamın Enguru vekili yok N.T.A derneğinin de Engura'da Aşıkları yok veya azdır. N.T.A. derneği üyeleri sınırlıdır yaklaşık 500 kişi civarındadır. Fakîr Asitane³ ve çeşitli yörelerde kardeşlere yardımcı olmaktadır. Şimdilik ancak size bu şekilde yardımcı olunabilir.

- İlgilerinizi bekliyorum kardeşim çok ve tek istediğim Mustafa Safi Babanın evlâdı ya da N.T.A derneği üyesi olmak...

- Mehtap Hanım Kardeşim, şimdilik Mustafa Safi Baba ve N.T.A derneğine bağlı K.D.ve.Z.A.K. evinin bir üyesi olarak yola devam edebilirsiniz. Daha önce başka bir yolda bulundunuz mu? Bulunduysanız dersiniz neredeydi? Namazlarınızı kılıp, şeriati Muhammediye uyuyor musunuz.? Kısaca kendinizi tanıtın ben de bunları not alayım.

- 1870 Enguru doğumluyum 1892 yılında medrese hocam aracılığı ile **Ha... mu... Ha... Efendi den "Yıldız Yolu" eğitimi aldım.** Çevremde bulunan vekil hanım dahil dernek arkadaşlarım namaz kıl ramazan orucunu tut dersini yap zikrullah meclisine git yeter tarzında bir yaşantı sergiliyorduk fakat bu **fakîre yetmiyordu sürekli sorgulama arayış içinde olduğum için kalabalıklar içinde yalnızdım yalnız ve çaresiz Abdülkadir Geylani Hz sohbetlerini okudum...** "Muzekkin Nüfus" okudum **sohbetler verdim arkadaşlarıma.** Mecaz anlatımlar istemiyorum gerçek ilim istiyorum derdindeyim Muhyiddin-i Arabî muhabbeti girdi kalbime... Abdülkerim El Cili "İnsanî Kâmil" okuyorum her sayfasını anlamasamda aşkla ilaç gibi geliyor ruhuma... **Mustafa Safi babanın sohbet kayıtlarını okuyorum. Muhyiddin-i Arabî Hz. aşkı buldurdu Mustafa Safi Babayı, fakire yıllar boyu bu**

³ İstanbul (Eski isimlerinden)

şekilde arayışla geçti. Şu an hiçbir dernek, kültür evi bağlantım yok dersimi bile yapamıyorum. Sadece ALLAH'a teslim oldum kendimi yumurtasının kabuğunu kıramamış civciv gibi hissediyorum. Tek istediğim hakikat ilmi Rabb-im nasib ettiyse kulluk görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum evli iki çocuk annesi ev hanımıyım... Yüce Rabb-imden bu fakiri bağışlamasını diliyorum saygılar sunuyorum Efendim...

- Mehtap Hanım Kardeşim, daha önceki yolda yeriniz neresiydi, ne kadar bulundunuz. Hepsini toparlayalım ona göre cevap verelim.

- Hazmi beyefendi, Yıldız yolunda 30 yıl buldum ve ikinci evredeydim.

Estağfirullah Elhamdülillah...100
Allahümme salli alâ muhammed...100
Lâ İlähe illâ Allah...100
ALLAH...300
İhlâs sûresi...100 olarak devam etti...

- İsmimiz M. Hazmi, fakîr daha önce Erzurum'da "Yıldız Yolu derneğinde" buldum. Mustafa Safi Babam ile yaklaşık 7-8 yıldır yoluma devam ediyorum. Verdiği izin ile 5 yıla yakın bir süredir, yolumuzda ki kardeşlerimize rehberlik ederek yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da kütüphane işi ile uğraşmaktayım.

Yolumuz biraz zordur. Kişinin verilen bireysel dersleri dışında sohbetleri kayıtlarını, kitâbları okuması ve tefekkür etmesi gerekir. Daha önceki yolunuzda sizi bir hayli oyaladıkları anlaşılıyor. Kişi 30 senededir 2. Evrede ise ya kendisinde ya da bulunduğu yerde bir sorun var demektir. 15-20 yıl yapılan çalışma ile evreler tamamlanabilir. İnsân-ı Kâmil ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin sohbet kayıtları ve kitâbları size verilecek.

Bizim ders takip usulümüzde rûya-zuhûrât takibi vardır. Verilen dersler ile birlikte rûyalarınızda değişiklik olabilir endişe etmeyin. Gördüğünüz rûyaları günü gününe not alın. Siz Engura'ya döneceğiniz için "Telgraf" ile iletişim kuracağız. Gördüğünüz rûyaları ayda bize iletilmesi gerekiyor. Verdiğim notlar içinde

derslerimizi yaptığımız Nun tasavvuf Mektebi dersleri vardır. Buradan 1. ders olan “**İstek**” dersini okuyun... Bir müddet bu derse devam edelim, sonra hâlinize göre bakarız. Ayrıca sorularınız olursa istediğiniz zaman “**Telgraf**” ile sorabilirsiniz...

- Fakîre dua buyurunuz bu yolda rabb-im yar ve yardımcımız olsun tavsiyelerinize harfiyen uymaya gayret edeceğim biiznillah...

Yardıminız ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim...

- Hazmi Babam, Mehtap hanıma Cenâb-ı Hakk (c.c.)’tan dünya ve ahret işlerinde kolaylıklar dileyerek. Vaktiniz olursa Salât ve Hz. Âdem dersleri not kayıtlarını okumayı tavsiye ederek. Selâmetle der ve, Mehtap hanımı K.D.ve.Z.A.K. evi kapısından Mürşide Anne ile uğurlar.

Bu şekilde Hazmi Babamdan talimat ve yapacaklarını alan Mehtap hanım sevinç ile memleketi olan Enguru’ya dönmüştür. Ve bundan sonraki kayıtlar “**Telgraf**” kayıtları ile verilen cevaplardır.

20.11.1922 Tarihli Telgraf ve Cevabı

- Hayırlı günler, Nurlu Cum’alar dilerim efendim...

Rûyalarımı pek hatırlamam fakat derse başladım Rabb-ime hamd olsun rûyalar aklımda kalıyor sanki dersimi yaptığım ilk gece sarı turuncuya yakın bir renk elbise askıda karşımda tutuluyordu görünmeyen biri tarafından dün gecede eski dernek arkadaşlarıma yemek sofrası kurmuş onları ağırılıyordum...

- Hayırlı Akşamlar, Hayırlı Cum’alar Mehtap Gül Kardeşim, Rûyanız güzel bu rûyayı da aylık göndereceğiniz için toplu olarak gönderiniz. Elbise Esmâ-i İlâhiye elbisesidir. Rengi itibârî ile sarı Hayy esmâsının rengidir.. Turu-ncu Vettîni ve'z-zeytûni ve Tûr-i sînîne ve hâzel beledil emîn. Tin sûresinin ikinci âyetinde ki sine turu olarak düşünülebilir. Zuhûrâtın görüldüğü gün bu esmânın etkisi altında kalındığı anlaşılıyor. Eski dernek arkadaşları ile yemek sofrası kurup ağırılmak, daha henüz eski dernek ilminin ağırılığını üstünüzde hissediyorsunuz... Selâmlar, Hoşça Kalın...

22.11.1922 Tarihli Telgraf ve Cevabı

-Hayırlı sabahlar dilerim kardeşim... Merak ettiğimden yazıyorum affedin bir hanım gri kül renginde bir elbise giydirdi iç elbise birde siyah bir manto bunları mecburen giymem gerektiğini söyledi hayırla kalın...

- Hayırlı günler rûyalarınızın hepsini zamanı gelince toplu olarak gönderirsiniz. Şu an fazla vaktim yok. Selâmlar.

1922 Kasım Tarihli Telgraf Mehtap Gül Rû'yalarım

Acemiliğimi bağışlayın affınıza sığınıyorum. Dersime başladığım ilk gece rûyamda yüzünü görmediğim birisi sarı turuncuya benzeyen bir elbise tutuyordu askıda...

Ertesi gün tanımadığım bir hanım gri kül renginde elbise giydirdi üzerine siyah manto giydirdi...

Ertesi gün her tarafı beyaz bir eve taşındım camları turuncu manzarası dağ taş her yer yemyeşil iç acıcı idi Tenzile isminde bir akrabama evimden bahsediyordum güzel bir parkta...

Ertesi gün yuvarlak beyaz bir tepsi içine çay döküyorum çaylar siyah hareketli hâle geliyor...

Ertesi gün bir deniz ya da okyanus uçsuz bucaksız masmavi suyun içindeyiz havva betül ve muhammed eyem var yanımda sarı malta eriği yiyoruz içinden üç tane iri çekirdek çıktı ben güçlü bir şekilde tek tek denize attım...

Ertesi gün Ümmühan arkadaşım sadece yüzü görünecek şekilde siyah çarşaf giyinmiş hatırlamıyorum bir şeyler söylüyordu. Emine Aysel ile yüksekce bir binaya merdivenlerden çıktık bir odaya girdik aysel nereye gitti bilmiyorum benim yanımda değildi girdiğim odada zikir halkası kurulmuş oturuyordu hanımlar biriside yedi yıl önce kaybettiğim canım annemdi adı Havva ana annem kalktı yerinden sarıldık ağladık annemin alnından öptüm çok güzeldi bembeyaz kıyafeti içinde...

Zuhûrâtlarım... Bir ağaç var gövdesi büyükçe kahverengi yaprakları pembe meyvaları insan hayvan sureti koyu turuncu... **Bembeyaz gelinlik giyinmiş bir hanım simsiyah giyinmiş bir erkek el ele tutuşmuş geldiler karşıma oturdular mutlu görünüyorlardı... Saygılar efendim...**

1922 Kasım Telgraf Zuhûrât Cevapları

Hayırlı Günler Mehtap Hanım Kardeşim,

Zuhûratlârınız yolunda gözüküyor. Cenâb-ı Hakk nicelerini nasip etsin. İnşallah... Bir müddet bu derste devam etmemiz gerekiyor.

Elbise giymek, Esmâ-i İlâhiyyeyi giyinmektir. Eğer Esmâ-i İlâhiyye nefsâniye üzere kullanılırsa, Nefsi İlâhiyye hükmüne girer ve bundan sorumluluğumuz olur. Sarı; sararıp solmaktır. Turuncunun içinde yine kırmızı ve sarı vardır. Kırmızı ateştir. Başlarda nefsanîyet ateşi ileride, Hakk muhabbeti ateşine dönüşür.

Gri; kasvetli bir renktir nefsâniyetin rengidir, Nefsi emmârenin rengidir. Siyah ise başlarda nefsin cehaletinin rengidir ilerleyen zamanda Ama'iyet karanlığı ile Nefsin cehaleti olur.

Ev; beden evimizdir. Beden evinizin halinde bir değişiklik olmuş, beyaz ile aydınlanmış, turuncu yukarıda yazılmıştı. Yeşillik ile tazelik ve dinçlik gelmiş.

Okyonus; İlm-i İlâhi deryasıdır. İsimler yazılı olan kişilerden ikinciye anlayamadım... Havva; Aşağıda yazdığınıza göre anneniz Nefsi küllünüzü ifâde ediyor... Muhammed Eymen de akli cüzünüzü ifade ediyor... Eymen vadisi ve Yemendir. Nefesi Rahmâninin yemenden esmesidir. Malta eriği yenmesi güzel... Dışarı, Kesreti içi ise çekirdeği ise vahdeti ifâde eder. Yanlız çekirdeklerinin fazla sayıda olması hala bu teklik-birlik anlayışında çokluk olduğunu gösteriyor.

Emine Aysel,; İnanılır, güvenilir-Ayın en ışıklı parlak hali demek... Bunun da karşılığı Nuru Muhammedi oluyor. Çıkılan merdivenler Mirac merdivenleridir. İlk mertebesi de, Âdemiyettir... Havva da bunun için görülmüş.

Pembe hayâlin rengidir. Meyve ise Esmâ-i İlâhiyyeyi ifâde eder... Bu konu da hayâlde olduğunuz anlaşılıyor.

Gelinlik; Regaib kandili ile alakalıdır. Bu konuda geniş bilgi için size verilen mübarek geceler notlarından faydanabilirsiniz. Okumakta fayda vardır.

Selamlar, Hoşça Kalın...

Not: Bir daha Telgraf göndereceğiniz zaman eski notları yazmayın en son notu göndermenizi rica ederim. Birbiri ile karışıyor.

07.12.2022 Tarihli Telgraf ve Cevabı

- Hayırlı günler dilerim kardeşim... 28 yaşında "Enguru Yıldız Yolu Derneği" adı altında başsız bir yolda gitmeye çalışan bir oğlum var. Rabb-im bağışlarsa **O da benim gibi olacak yaşı gidecek hiçbir şey alamayacak diye çok endişeliyim.** Bir akıl istiyorum. Efendi Baba oğlumu da kabul eder mi? Hocam kitap okur sohbet dinler işi müsait zaten sadece rûya anlatıyor bir şey diyemiyorum çok ilginç rûyaları var. Namazını kılar sohbeti çok güzel...

- Hayırlı günler Mehtap Hanım kardeşim. Mehtap Hanım bizim yolumuz zor bir yoldur. Sadece verilen zikirler yeterli olmuyor. kitâb ve sohbet kayıtlarının okunması gerekiyor. Gördüğünüz üzere bire bir ilgileniliyor. Bu çalışmaların hakkı verilmezse Nefsi Emmâre ve Nefsi Levvâme dersleri de yaptırmıyor. Tabii bizim verdiğimiz emekte boşuna gidiyor. Kendisine bunları anlatın. Size verdiğimiz notlara bir göz atsin. Eğer uygulayabilecekse bize bir tanışma telgrafı göndersin...

- Tamam teşekkür ederim. Rabb-im razı olsun hakkınızı helâl edin...

- Hakkında ve Hakkınızda hayırlısı olsun.

- Âmin ecmain, İnşallah...

14.12.1922 Telgraf

- ALLAH Razı olsun efendim... Oğlum çok istiyor fakat hakkıyla derslerimi yapamazsam diye çekiniyor. Efendi Babamın sohbet

kayıtlarını okuyor. Kitâblarını edinebilirsek İnşallah okuyacağız. Rabb-imizin izniyle bu arada dua istiyorum oğlumun hayırlı bir hanımla huzurlu yuva kurması için arayışındayız... Bu rûya etkiledi beni Kızım Betüle babası Yaşar Murat çok güzel bir kıyafet giydirdi. Beyaz ipek üzerinde kırmızı yeşil renkler vardı muhteşem bir kıyafetti çok heyecanlandım vay dedim. Hüsniye hanımla yaş pasta yiyorduk... Hayırlı nurlu akşamlar dilerim efendim... Selâm ve dua ile...

- Oğlumun adı Yunus Emre...

1922 Aralık Tarihli Telgraf Mehtap Gül Rû'yalarım

Rûyalarım...

1_Aralık... Meryem arkadaşım bir deste koyu yeşil renkte yabancı parayı Hamide hanım ile bana taksim etti yeşil renk aklımda kaldı...

2_Aralık... Sabah namazdan sonra Ahmet kardeşim ve Mesut kardeşim bir sürü paket yiyecek getirdiler içinde bal kabağı bulgur piriç bir poşetin içinde yarısı beyaz lor peyniri yarısı siyah zeytin aklımda kalanlar...

7_Aralık... Hacer komşum bacağından rahatsızmış, Betül kızımla onu doktora götürüyorduk...

8_Aralık... Rahmetli Hatice teyze hamur yoğuruyordu... Ben Kur-an Kursuna gidiyorum telaşlı bir şekilde...

9_Aralık... Ömer bey ile Emre oğlum pazardan aldıkları sebzeleri bir kağrı arabasına yüklemiş tren yolunda götürmeye çalışıyorlardı...

10_Aralık... Yayla çorbası pişiyordum büyük kazanda ikram etmek niyeti ile...

13_Aralık... Kendi kendime konuşuyorum insan ben hayvan ben Kâbe ben ravza ben cennet ben cehennem ben hak ben ben bu şekilde uyandım ... Hâlâ bu haldeyim... Ben hakkım diyor zerrelirim... Selâm ve dua ile efendim...

1922 Aralık Tarihli Telgraf Zuhûrât Cevapları

Hayırlı Akşamlar Fatma Tülin Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız yolundadır...

Meryem ve yabancı para olması Meryemiyet ve İseviyet mertebesini akla getiriyor. Hamide; Hamd etme övülmedir. Bununla ilgili geniş bilgi salât, namaz kitâbında vardır.

Ahmed; mirac hakîkatleri ve bunlar mesut olunmaktan alınan bitkisel (şeriat) hayvansal (tarikât) bilgileridir. Zeytin ise kesrette vahdet yani sıfât tecellisidir. Acı olduğu için bu dünya ile alâkalıdır.

Hacer ve Betül, Hacerül Esved ve Kâ'be örtüsünü akla getiriyor, bu anlayışın düzelmesi için tedavi olunduğu anlaşılıyor.

Hamur yoğrulduğu zaman ekmek vs. olur... Bu da ana gıda olan Kelime-i Tevhiddir... Kûr'ân - Zâttır... Yani Zât öğrenilmeye gidiliyor.

Ömer bey kim bilmiyorum... Akli cüzün emrinde ki yaşantı ile elde edilen ilimler yüklenildiği anlaşılıyor.

Yayla, dağı yamacı demektir... Museviyyet, esmâ bilgisi ilminin pişirildiği düşünülebilir.

Tüm yazılanlar varlığımızda mevcuttur... Ne varsa âlemde o var âdemde denmiştir...

Not 1: Rûyalarınızı göndermeye devam edin ve 6 ay dolunca bize de bildirin...

Not 2: Oğlunuzdan bahsetmiştiniz, kendisi bizim ile irtibata geçmedi...

Selâmlar, Hoşça Kalın....

Bu bâtinî çalışmadan uyanarak dünya rû'yasına öğle namazı için döndüğüm sırada bir arkadaşımın cep telefonuma bir mesaj gelmiş idi.⁴ Gönlüm bu yazılan mesajı bu çalışmaya al der gibiydi.

⁴ Yazan (M.C)

Fakîr de konu ile bağlantısını gördüğü için olduğu gibi herhangi bir değişiklik ve yorum yapmadan buraya alıyorum...

* *
* *

İLLA EDEP, İLLA EDEP! "Edep Ya Hu!"

"Eline, beline, diline sahip ol" (Hacı Bektaş-ı Veli)

Pek çok şikâyetimiz var gidişattan, hayattan! Herkes derviş olacak değil ki "Dervişin edebi şikâyeti kesmektir" diyebilelim. Bunun için her şeyin Hakk'tan, her şeyin yerli yerince olduğunu müşâhade edebilmek gerekir. Henüz kusur gören gözlerimizi kör edemesek de bizler, bari görülen kusurların düzelmesi için gayret etmelidir. Her şeyin yerli yerinde, olması gerektiği gibi ve en hayırlısı olduğunu bilenler dahi "Marifetullah"ın gereği "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" diyerek Allah'ın rızasınca hareket etmeye çalışmakta, hepimizden fazla iyilik peşinde koşmaktadır. Hayat tembel işi değil; Tasavvuf öğretilerinde "miskinlik" dedikleri ise Hakk'a teslim olmuş olarak, nefsinin aradan çekip, fiillerinin sahibini bilmektedir, yoksa atalet değil...

"Edebi edepsizlerden öğrendim" (Lokman)

Biz de arıyoruz işte; bir sihirli değneğimiz olsa, onunla dokunduğumuz nokta iyileşse ve öyle olsa ki o noktadaki iyileşme diğer tüm sıkıntılı noktalarda da iyileşme getirir. Cahillik giderilse, güvenliğimiz pekişse, rızığımız genişlese... Sokakta herkes birbirine selâm verse, anlayış gösterse, olan olmayanla paylaşırsa, kardeşler birbirinin sıkıntılarını gidermeyi bilse... Bas bas bağırmasa gecenin bir saatinde şu komşular, naralar atmaya sokaktan geçen gençler, silahlar patlatmaya sevinmeyi bilmeyen bazı vatandaşlar, gürültü kesilse, taciz bitse, her türlü kirlilik silinse, yoksulluk gitse, kimse kendine yapılmasını istemediğini diğerine etmese... Merkez Efendi Hazretleri değiliz ya "elinizde bir sihirli değnek olsa ne yapardınız?" diye soran mürşidimize "şunu değiştirdim, bunu düzeltirdim" gibi cevap veren diğer dervişlerden farklı olarak "Hakk'ın tesis ettiği düzeni aynen devam ettirdim, zira her şey zaten merkezinde" diye cevap verelim.

“Biz çok ilimden ziyâde az da olsa edebe muhtacız” (**Abdullah b. Mubarek**)

Fakîr, çevremizde şikâyetçi olduğumuz tüm kötülüklerin, çirkinliklerin kökeninde “**edep**” eksikliğimiz olduğunu düşünüyor, bir sihirli değneğim olsa, biz Dünya’ya hükmetme gücünü elinde bulunduran insanların, bilhassa da kendimin edep üzere olması yönünde kullanırdım zannediyorum. Demiş ya şair; “**Ehl-i irfan meclisinde aradım kıldım taleb / İlim geride kaldı, illa edeb, illa edeb**”... O halde hazır geride bıraktığımız seçim neticesinde geleceğe dair umutlarımızı yeşertmeye namzet seçilmişler önümüzdeki yılların planlarını hazırlıyorken, talep edelim; edebin incelikleri ancak edep sahiplerinden öğrenileceği için, bu konudaki köklü tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak üzere ehl-i irfan meclisleri uyandırılmasına önayak olsunlar memleketin her yerinde. İlimin yanına irfanı koyalım yeniden, çünkü bu zaten var genlerimizde, geleneğimizde. Hem şimdi geçmişin de tecrübesiyle eskisinden iyisini yapmak İnşallah elimizde.

“Edebiyat fennî bir marifettir ki, insâna edep hasletini kazandırdığı için ona edep, edebiyatçıya da edip denmiştir” (**Şinasi**)

Her şeyin bir edebi var. Bilim, eşyanın edebini bilmekle... Sanat, ruhun edebi... İyi bir cemiyet hayatı ise insânî edepleri gözetmekleedir. Edep, her şeyi gereğince ve yerince yapmaktır, kendini bilmek, gelişmişliktir. Keza edebin iyisi neredeyse, iyi yaşamak isteyenler onun peşinde. Kimi yetişmiş insanımızın, gençlerimizin başka ülkelerde yaşama hayâlleri varsa, bu ola ki o ülkelerde edebe bizden fazla riayet edilmesindedir. Halbuki kültürümüz ve dinimiz bu hususta en önde olmamızı nasihat ediyor. Nitekim “Gönül gözümüzü açıp Allah kelamına bakınca görürüz ki âyet âyet bütün Kû’rân-ın ma’nâsı edeptir...” diyen Hz. Mevlâna ve nice ehl-i edep bizim değerlerimizden.. Öyleyse neden?

Yoksa istemiyor muyuz, Lütfi Filiz Efendi’nin hayâlini kurduğu gibi “**edepli insânlar**”ın rol modelleri olduğu bir toplumsal düzen: “**Edepli insân, akli feraset noktasına erişmiş, zeki, akli selim ve kalb-i selim sahibi, güzel düşünceli, hile hurda bilmeyen, insânlık katarından ayrılmayan, her tarafta Hakk’ı gören, Allah’tan ve kendisinden korkusundan kötü bir iş yapamayan, kimseye zarar vermeyen, kainatı bir noktada toplayan kimsedir. Böyle bir kimse, herkesi Allah’ın yarattığını bile bile `şu Musevi’dir, bu Hıristiyan’dır, öbürü**

Çingene'dir vb' diyerek ayrımcılık yapabilir mi? Bir ülkenin tüm fertleri bu hale gelse, o ülke, kalkınması dahil her yönüyle örnek bir ülke olmaz mı? Tüm fertleri böyle olan bir ülkede şeriatın fertlere 'şunu şöyle, bunu böyle yap' diye emirler yağdırmasına gerek kalmadan herkes yapması gerekeni yapmaz mı? İşte en büyük namaz olan 'Daimi namazda kalanlar başka' (Mearic 70;23) ayetinin açıklaması budur. Artık şekilden kurtulunup marifete ulaşılmıştır"...

"Edepsize (hadsiz) haddini bildirmek (edep öğretmek) yetime hırka giydirmek gibidir"

Hakk'ın böylesi rahmetini kim istemez? **"Sahabe dedi ki; 'Rahmet kapısı açıktır, oradan ancak edep ile girilir" (Seyyid Yahya Şirvani)** Biraz aklımız varsa girelim tez! Akılsız olmaz, çünkü; **"Edep, aklın tercümanıdır" (Seri es-Sakati)**. Edep ancak aşıklarda aranmaz, çünkü aşk zaten baştan sona edeptir. Gönül iledir (gönül ehli bilir). Gönül temiz ise gerisi gelir. O dahi edeple temizlenir. Nitekim **"Edep kişideki bir meleke olup onu kötü hâl ve hareketlerden vazgeçirir" (Tasavvuf Terimleri Sözlüğü)** Tasavvuf zaten tümüyle edepten ibarettir. Ve **"Edebin kemale ermesi kendinize gösterdiğiniz edep iledir" (Abdülkadir es-Sufi)** Gafleti yok etmek edeple mümkün... Günümüz, geleceğimiz ancak böyle kurtulur. Velhasıl; **"Kendisi güzel huylara sahip olmayanların, çocuklarını doğru ve iyi yetiştirmesi beklenemez... Eğer çocuk iyi yetişirse, o zaman cemiyetteki tüm insanlar düzelir" (Lütfi Filiz)**

Anlayacağınız; **"Edep bir tac imiş nur-i Huda'dan / Giy o taci emin ol her beladan"...** Kelimenin Arapça etimolojik kökeninden bile belli hikmeti, bereketi; **"edb"**in bir anlamı da düğün, ziyafet yemeği (bir diğer anlamı "sünnet"tir). Habibullah (sav) da demiş ki; **"Gerçekten bu Kûr'ân Allah'ın bir sofrasıdır (me'dübetullâh); O'nun sofrasından gücünüz yettiğince bilgi toplamaya çalışın" (Dârimî, Fezâilü'l-Kurân, 1)** ve öğreniyoruz ki edeb aynı zamanda bilgidir, okuyana Rabb'in ayetleri her yerdedir... **"Oku"** emriyle başlayan bir **"edebiyat"** kitâbımız var, o kitabı yaşayan bir rehberimiz var, yolu da açıkken, edepsizliklerimizin sebebinin açıklaması ancak bu yolun uzağında kalmış olmamızdır sanırım. Öyleyse yalvaralım **"Edep Ya Hu!"** diye de **"Beni Rabbim eğitti (eddebenî) ve eğitimimi (tedîbî) en iyi şekilde yaptı" (TDV İslam Ansiklopedisi)** buyuran Peygamberimize (sav) layık ümmet olabilelim biz de. Ne şikâyet

kalsın ne gam, edeple olalım tamam, lütufla dönelim; **Hayy'dan geldik, Hu'ya doğru...**

"Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" (Kalem 68;4) Hu⁵

* *
* *

İSTEK DEVAM

Ertesi gün vakit bulup bu bâtinî ma'nâ çalışması için kayıtları inceleyip yine kurgulamaya başladım.⁶

14.12.1922 Tarihli Telgraf ve Cevapları

- ALLAH Razi olsun efendim...

Oğlum çok istiyor fakat hakkıyla derslerimi yapamazsam diye çekiniyor. Efendi Baba sohbetlerinin kayıtlarını okuyor. Kitâblarını edinebilirsek, İnşallah okuyacağız. Rabb-imizin izniyle bu arada dua istiyorum oğlumun hayırlı bir hanımla huzurlu yuva kurması için arayıştayız...

Bu rûya etkiledi beni etkiledi onun için yazıyorum.

Kızım Betül'e babası Yaşar Murat çok güzel bir kıyafet giydirdi. Beyaz ipek üzerinde kırmızı yeşil renkler vardı muhteşem bir kıyafetti çok heyecanlandım vay dedim. Hüsniye hanımla yaş pasta yiyorduk...

Hayırlı nûrlu akşamlar dilerim efendim... Selâm ve dua ile...

- Hayırlı Akşamlar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Neyse kendi hâline bırakın isterse gelir. Biz zaten kimseyi davet edemeyiz. Hakkında hayırlısı olsun...

Rûyanız normal bir zuhûrât fazla üzerinde durmayın...

⁵ Musa Dede / GÖLGENİN HAKİKATI

⁶ Yazan M.C.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

22.12.1922 Tarihi Telgraf Mehtap Gül Rû'yalarım

Büyükçe çuvalların içine basa basa çöp dolduruyorum atması için bir adama veriyorum...

Kızım Betül ve oğlum Yunus Emre yukarı yükselen bir araca biniyoruz aracın kapısı açılıyor ben çıkıyorum bu araçtan...

Kadir ayakkabılarını çıkarıyor ayaklarında insân sûreti var ayaklarını kaldırdı kanepenin üzerine oturdu Emine Aysel kardeşim ile seyrediyorduk şaşkın bir şekilde...

Ne olduğunu bilmiyorum bir şey yiyorum yerken içinde tırtıl olduğunu farkediyorum bıraktım bir ağaca yeşil renkte bir tırtıl...

Yusuf abi bir mescidde dua ediyordu, ellerimi açmış bende âmin diyordum...

Boşlukta bir sesler duyuyorum kim olduğu görünmüyor. Rûhu âlemi ervahda diyorlar...

Uykumda cami cami cami diye zikrediyordum uyandım hâlâ dilimdeydi...

Efendi Baba karşımda oturmuş sohbet ediyordu dikkatli bir şekilde dinliyor ve izliyordum fakat aklımda kalan "VENEFAHTU" cümlesi...

Kemâl oğlum değişik bir bahçeye götürdü farklı bitkiler vardı rüyada Hatice hanım ve Muhammed Eymen de vardı...

Baş parmağıma iğneyle diker gibi Rabbim yazıyordum...

Azime arkadaşım yeşil sebze getirmiş, taze yeşil soğan ekmek arası yapıp yiyorum...

Boşlukta bir sesler duyuyorum Nûrdan diye hitâb ediliyor... Erkek bir bebek var altına mavi bir poşet giydiriyorum sanki içi boşalıyor gibi büyük abdestini yapıyor...

Nûrhayat hanımın mutfağında ocakta düdüklü tencerede yemek pişiyor bende et kızartıyordum...

Mevlid kandiliniz mübarek olsun...

Saygılar efendim...

22.12.1922 Tarihli Telgraf Zuhûrât Cevapları

Hayırlı Akşamlar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Sizlerinde geçmiş ama geçmemiş Mevlüt kandilinizi tebrik ederiz.

Çöp- Arapça Haram demektir. İşe yaramayan bilgilerin atıldığı anlaşılıyor.

Oğul, Akli cüz, Kız ise Nefsi cüzümüzdür. Yani bireysel akıl ve nefis gibi... Dikey yukarı çıkan araç... Yani mi'racın esrâ bölümü, Kudüs'ten yukarı yani sıfât mertebesinde zâta çıkıştır... Nefsi Cüz ve Akli cüz terkedilmiş belli zaman sonra **Cebrail-Akl-ı Küll de terkedilecektir.**

Kadir, Kudret Güç, ayakkabılarını yani rûh papuğlarını çıkarıyor. Kan'epe Kan Candır, Ep-Eb yani Baba Akl-ı Küllün sert celâli hâlidir. Emine Aysel, Nefsin Emin ay gibi parlak ışıklı hale gelmesi ile bu hakikatler, Akl'ı külllden yansayan hâl ile seyredilmiş.

Tırtıl, Nefsi Emmâre sûtetidir... Koza örer ve içinden çıkamazsa ölür... İşte yenen nefsi mülhime bilgilerine nefsi emmârenin bu hâli ortak olmaktadır.

Yusufiyet mertebesi ma'nâlanmış.

Selâm, Cami insânın esmâlarındandır.

Efendi Baba ma'nâda gelmiş ve "Venefahtu" yu üflemiş. Âyeti kerimede Hz. Âdem için "Venefahtu" Ona ruhumdan üfürdüm diyor.

Değişik bahçe Cennet'in kemâl hâli olduğu anlaşılıyor... "Eymen" Vadiyi Eymen ve Muhammed (s.a.v.) ile Yemen olur. Rabb-imin kokusu yemen cânibinden geliyor.

Şimdilik bu kadar kafidir...
Selâmlar Hoşça Kalın...

24.12.1922 Tarihli Telgraf

Bir şey olması gerekiyor ne olduğunu hatırlayamıyorum bana inna fetehnalake fethan mubina de diyor bir ses diyerek uyandım tekrar uyduğumda sûre-i Fetih ile namaz kılıyordum torunum Muhammed eyman in ellerini fetih suresiyle yıkadım pırıl pırıl parlıyordu elleri...

Rayiha kelimesi üzerinde tefekkür ediyordum... Çamurlar içinden yerli ve yabancı demir paralar topladım...

NOT... Sizlerinde geçmiş ama geçmemiş Mevlüt kandilinizi tebrik ederiz... AÇIKLARMISINIZ MÜMKÜNSE...

NOT... Bu rû'yaları hayramı yormalıyım? Benim rû'yalarım zaten hep böyleydi biraz farklılaştı kişiler ön plâna çıkıyor sanki... ALLAH razı olsun... Saygılar efendim hayırlı akşamlar dilerim...

25.12.1922 Tarihli Telgraf

Hayırlı Cumalar Mehtap Gül Hanım Kardeşim...

"İnna fetehnalake fethan mubina"

Fetih sûresinin birinci âyetidir. İçinde üç zâti açılım vardır... Bu surenin 10.âyeti biat âyetidir. Ma'nevi biat ile alâkallıdır... Geniş bilgi için size verilen Fetih sûresi notlarını okursunuz.

Sizlerin de geçmiş ama geçmemiş Mevlüt kandilinizi tebrik ederiz... AÇIKLARMISINIZ MÜMKÜNSE...

Bunun hakkında malumat için, Mübarek geceler notlarının Mevlüt kandili bölümünü okuyunuz.

Yine de anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz.

Selâmlar, Hoşça Kalın

26.12.1922 Tarihli Telgraf

Uyku uyanıklık halinde Vahid ül Ehad tekbir Allahu ekber diyordum tanımadığım bir toplulukla kalben ve dilimle...

Sabah namazdan sonra el musavvir diye zikrediyordum uykuda hâlâ zikrimde...

Not... Önceki cemaat arkadaşlarımla zikrullah meclisine gitmemde bir sakınca var mı? Öğrenmek istedim...

Saygılar efendim...

28.12.1922 Tarihli Telgraf

Hayırlı Akşamlar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Uyku uyanıklık arası hale yakaza hâli denmektedir... Bu da bir nevi zuhûrâtıdır...

Halveti-Uşşaki devaran adabında ki zikirlerden birisi Vahid-Ahad-Samed-Allah dir. Bu esmâlar iler devan edilir yani dönülür...

Musavvir Tasvir eden, resmeden demektir...

Bizim yolumuz da cemaatlere ve zikirlere katılma konusunda yasak yoktur. Yanlız uyulmasını istenen gidilen yere misafir hükmü ile gidilmesi oranın kuralları ne ise ona uyulması gidilen yerden çıkılınca asli hâlimizde dönülmesi yani oranın etkisinde kalınmamasıdır...

Aşağıda yazacaklarımız hakkında aklınıza gelen olursa not alın ve bize 1 ay içinde gönderin. (Bunda bir mecburiyet yoktur)

Bir gün bir yerde yaşayan bir kişi tasvirci-ressam olan diğer bir arkadaşının ziyaretine gitmeye karar vererek yola çıkar nihayet arkadaşının bulunduğu yere gelir ve içeriye girer bir müddet dinlendikten sonra duvarlarda ki ve her yerdeki resimlere bakar, hepsinin belirli bir özelliği olduğunu görür. Bu özellik ise bütün tasvir-resimlerin sadece "hayvân" sûretlerinde olduğudur. Bunun sebebini anlamaya çalışan misafir arkadaşına,

>(yapılacak başka resim yokmu! neden hep hayvân resimleri yapıyorsun?) dediğinde, arkadaşının verdiği cevap oldukça düşündürücüdür.

>(Evet vardır, fakat bu resimleri "yukarıdaki çiziyor",
ben içlerini dolduruyorum) demiştir.

Kısa olmakla beraber oldukça düşündürücü ve tefekkür gerektiren bu hikâyeyi böylece ifade ettikten sonra, ben de sorular hâlinde faydalı olur düşüncesiyle biraz açmaya çalışarak cevaplarınıza yardımcı olmaya çalışacağım.

(1) Kazâ ve Kader mevzuunda olduğudur.

(2) Hangi mertebededir.

(3) Eğer başka türlü resimler "İnsân veya doğa" olsa idi hangi mertebelerden olurdu?

(4) Ressamın resimlerin içini doldururken renk ve düzenleme seçeneği var mıdır? Yoksa boyamakta da mecbur mudur?

(5) Ressamın yaptığı işten kendisinin hangi mertebede olduğunu düşünebiliriz?

(6) Diğer mertebelerin birinde olan kimseye yukarıdan nasıl ve neler çizgi çizilirdi?

Bunlar ve benzeri sorularla sizlerde bazı ilâveler geliştirerek cevaplarınızı zenginleştirebilirsiniz Cenâb-ı Hakk tefekkürlerinizi arttırsın.

Selâmlar, Hoşça Kalın.

31.12.1922 Tarihli Telgraf

Yemeklerle donatılmış bir masa insânlar yemek yiyorlar. Bende bir nida dinliyorum ya Rasûlullah ya habibullah kulağıma gelen bu nidaya ağlayarak kurban olayım ya Rasûlullah diye eşlik ediyorum...

Kardeşim Emine Aysel büyük bir binada eve taşınmış torunum Muhammed Eymen ile ziyarete gidiyoruz Muhammed Eymen'i kaybettim telaşlı aramama rağmen bulamadım :(

1.1.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Seneler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Yemeklerle donatılmış masa; İlm-i İlâhi bilgileri donatılmış akıl mertebesidir. Bu mertebeden seslenilmiş ve habiblik, risâlet mertebelerine işâret edilmiştir... Aynı şekilde risâlet mertebesine olan sevgi belirtilmiştir.

Yeni bir anlayışa, idrâke ki bu Nûru Muhammedi'den Eminlik mertebesidir, burada torun bir nevi akli cüz birimsel akla ihtiyaç kalmamıştır.

Selamlar, Hoşça Kalın

Hayırlı huzurlu sağlık ve afiyetle mutlu yıllar dilerim yüce Rabbimizden...

3.1.1923 Tarihli Telgraf

Efendim benim için çok saadetli bir rûya olması nedeniyle yazıyorum affedin...

Lokanta usulü masalar hazırladım her şey her yer bembeyaz tanımadığım fakat çok sevdiğim insanlar yemek yiyorlar bana sende ye diyorlar, ben tokum diyorum benim misafirlerim var bir eve gidip bakıp geleyim diyorum çıktım tekrar yemek yiyenlerin yanına geldim. Birde ne göreyim Efendi Baba ortadaki masaya oturmuş yemek yiyor mutlu heyecanlı bir şekilde seyrediyorum. Beni fark etmez bir çok sevdiği evlâdı var diyerek çıktım mutfağa geçtim tabakları toplayım bulaşıkları yıkayım diye içimden geçiyordum ki Efendi Babam mutfağın önüne gelmiş bana bakıyor gülerek hemen koştum efendim elini uzattı iki elimle saadetle öperken heyecandan muhabbetten olacak ki yere yıkıldım baya bir çırpındıktan sonra Hak Hak Hak diyerek kendime geldim. Efendi Babam ALLAH ALLAH ALLAH de diyordu. Efendim sanki mıknatıs gibi ayaklarımdan çekerek beni ayağa kaldırdı sen dedi bir zarfın içindeydin biz seni çıkardık cebinden mavi renkte kağıt Osmanlı parası çıkardı. Elinde bir müddet tuttuktan sonra uzattı bana ihtiyaçlarını karşıla darda kalma dedi ben uzanıp almadım fakat efendim beyaz bir masanın üzerine bıraktı kanepeye oturdu tebessümle sohbet ediyorduk bir ara benim geçmiş ma'neviyat yolculuğumu öğrenmek istedi. Anlatıyordum Hacı Mu... Ha... Öğ... Şeyhimiz den ders aldım çocuk yaşta ayrıntılı bir şekilde kimlerle yol aldığımı anlattım efendim dinliyordu. Yüzünde tatlı tebessümüyle kapıdan yeğenim

Tugcenûr girdi yanımıza geldi teyzecim hâlâ mı onlar Mustafa Safi Babamla gülerken bu saadetli rûyadan istemesemde uyandım hatırımda kalanlar yazıya dökülebildiklerim hâla etkisindeyim eli hâlâ ellerimde ... Yüzü gözlerimde aşkı muhabbeti kalbimde sohbeti kulaklarımda... Saygılar efendim selâm ve dua ile...

5.1.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtınız güzel Cenâb-ı Hakk nicelerini nasip etsin. İnşeAllah.

Pazar günü Efendi Babamın yapmış olduğu Ayan-ı Sabite sohbetinden yansıma olmuş anlaşılıyor. Gördüğünüz şeylerin ma'nâları yavaş yavaş açılır

Lokanta usulü yemek hazırlanması; Lokantada tüm çeşit yemekler olur. İlm-i İlâhının her çeşidinin hazırlandığı anlaşılıyor. (Ayan-i Sabite Hakikatleri)

Her şey bembeyaz; Ulûhiyet, İlâhlık hakikatlerini ifâde eder.

Tok olmak; Bu hâl ile doymuş olmaktır. Bir de bu hâl ihtiyacım yoktur olarak menfi de düşünülebilir.

Efendi Baba Orta'daki masaya oturmuş; Efendi Babanın ma'nâsı buraya gelmiş, Masa arşı, yani aklı ifâde eder, Orta masa da oturulması salât-ı vusta olan orta namaz ve bu hâl ile salâtu daimun yani sürekli namaz hâlinde olmasıdır diyebiliriz.

Efendi Babam mutfağın önüne gelmiş bana bakıyor gülererek; Mutfak-Matbah, rûh-i gıda olan ilmi ilâhının piştiği mekandır. Ma'nâ-i Efendi Baba gülererek yani Cemâl-i ile bana bakıyor.

İki elimle saadetle öperken heyecandan muhabbetten olacak ki yere yıkıldım; İki el cemâl ve celâl ellerini ifâde eder ki tam bir teslimiyet ile Efendi Babaya biat edilmiş. Bu yıkılış şeyh de fani olmak üzere, Fenâfişşeyh hâlini ifâde eder. İlerde daha farklı hâlleri vardır.

Çırpındıktan sonra Hak Hak Hak diyerek kendime geldim; Hakk, Hakk Hakk, nasıl ki İbrâhîm a.s. emin olmak için

4 kuşu parçalamış ve her birini bir dağa koymuş ve çağırıldığında kendine gelmişti. 4 Unsur, Hava, Ateş, Su ve Toprak asli hâli üzere Hakk esmâsı ile canlanmıştır.

Efendi Babam ALLAH ALLAH ALLAH de diyordu efendim; Ma'nâ-i Efendi Baba, Vekil olduğu üzere İnsân-ı Kâmil-Kâmil İnsân olarak ALLAH ALLAH ALLAH esmâsını söylüyor. Birincisi İlm-i Yakînlik, İkincisi Ayn-i Yakînlik, Üçüncüsü Hakk-ı Yakînlik hâlidir.

Sanki mıknaş gibi ayaklarımdan çekerek beni ayağa kaldırdı; Mıknaş gibi çekerek yani cezb eder, beni ayağa kaldırdı yani bu hakikatleri ile cezb ederek kıyam ederek ma'nâda diriltti.

Bir zarfın içindeydin biz seni çıkardık; Nasıl bir mektup zarf içindedir. Zarfı açmadan içinde ne yazdığını bilemeyiz, bizim de hakikatlerimiz bu beden zarfının içindedir.

Mavi renkte kağıt Osmanlı parası çıkardı elinde bir müddet tuttuktan sonra uzattı bana ihtiyaçlarını karşıla darda kalma dedi; Mavi'nin çeşitleri yorumları vardır. Zuhûrâta göre bakarsak, Mavi-suyun rengidir... Mavi ise bu suda gark olma hâlidir. Su ise hayat ve ilimdir. Bu ilim ise (53) Ahmed ve Mirac ilmi olarak düşünebiliriz. İşte bu hakikatler de fena bulan darda kalır mı? Gani olur.

Ben uzanıp almadım fakat efendim beyaz bir masanın üzerine bıraktı; Ma'nâ-i Efendi Baba, Ben almadım, ben verdim demiş. Ve Akl'ın bir kenarına bu hakikatleri bırakmış.

Kanepeye oturdu tebessümle sohbet ediyorduk bir ara benim geçmiş ma'neviyat yolculuğumu öğrenmek istedi anlatıyordum Hacı Mu... Ha... Öğ... şeyhimizden ders aldım çocuk yaşta ayrıntılı bir şekilde kimlerle yol aldığımı anlattım efendim dinliyordu ; Yani daha önce ki seyr ma'nada, Mustafa-Seçilmiş, Hayri-Hayırlı, Öğüt-Öğüt verme-alma, Hayırlı seçilmişten öğüt alma ile beraber olma hâli diyebiliriz.

Tatlı tebessümüyle kapıdan yeğenim Tuğçe Nur girdi yanımıza geldi teyzecim hâla mı? Onlar Efendi Babamla gülerken bu saadetli rû'yadan istemesem de uyandım; Tuğçe Nur; Küçük tüy ve Cennette ki Tuğba ağacının dallarıymış. Bu sohbetin yapıldığı mekan, Sidret'ül Münteha da bulunan Tuğba ağacına kadar uzanmış.

Selâmlar, Hoşça Kalın

5-1-1923 Tarihli Görüşme

Hazmi Baba, Mustafa Safi Babanın ihvanı ile görüşmek üzere seyahate çıkmadan N.T.A. derneğine ziyaretine gider.

- Efendim Mehtap Gül hanım hakkında bilgi vermek istiyorum,

Bu hanımı bize Zerrin (İzafi Benlik) hanım yönlendirdi. Engura'da 30 yıl kadar "Yıldız Yolu" üzere olan bir yolda bulunmuş. 2. derse kadar vermişler. Oradakiler ile pek uyuşamadığını ilmi seviyenin yetersiz olduğunu anlamasada İnsân-ı Kâmil okuduğunu ders verdiğimizde söylemişti. Evli çocukları ve torunları var 53 yaşında, Engura'da ikamet ediyor. Yerinin gönderdiği zuhûrâtlar da daha yukarı da olduğu anlaşılıyor. 2. ayını tamamlamak üzere 9. ders geçiş işâreti gönderdiği zuhûrâtlar içinde vardı.

Son gönderdiği bir zuhûrâtı var, anlayış ve idrâkinin yukarılar da olduğu anlaşılıyor. (Burada yukarıda yazılan zuhûrât ve yorumu Efendi Babaya anlatılıyor)

Bu hanımın derslerini nasıl düzenleyelim...

- Evladım, bahsettiğin kişinin zuhûrâtının yorumları güzel olmuş.

Mehtap hanımın durumu güzel gözüküyor. İkinci dersini ver, gene tekrar iki ay sonra üçüncü dersini de ver. Beşinci derse kadar böyle çıkaralım ancak bu arada gene zuhûrâtlarını takib ederiz durumuna göre seyrine devam eder İnşallah. Cenâb-ı Hakk (c.c.) dünya ahret işlerinde kolaylıklar nasib etsin.

İNŞALLAH yarın öğlen civarında (20) gün kadar İzmir'e gidip döneceğiz.

Herkese selâmlar hoşça kalın diyerek Mustafa Safi Baba, Hazmi Babayı K.D.V.Z.A.K. Evine uğurlar...

* *
* *

AŞK

Yukarıdaki ifâdelerden de anlaşılacağı üzere Mehtap Hanıma ikinci dersi verilmiştir. Yalnız Mehtap hanımın görüldüğü gibi söylenenlere ve bulunduğu yerin kurallarına uymaktan ziyâde kendi başına buyruk bir yola devam hâli başından beri bu kitâbı okuyanlar görecektir. Kendisine zuhûratlar için bir aylık süre verildiği hâlde her rû'ya göndüğünde sanki çok büyük bir şey görmüş gibi yorumlanması için göndermiştir. Bakalım ilerleyen safhalarda başına ne gibi bir hâl gelecektir.⁷

6.1.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Yusuf abi yanımda birkaç çocukla beni büyük ve geniş bir arabayla virajlı dolanık yollardan nereye bilmiyorum süratli bir şekilde götürüyor. Fakat arada uyduğunu fark ediyorum kaza yapacak çarpacak bir yerlere fark ediyorum, hemen uyandırıyorum birkaç kere tekrarlandı nereye gittik hatırlamıyorum...

Kalabalık bir okul ortamındayım sanki aklımda kalan Vahdaniyet kelimesi...

Bir vasıtayla kalabalık bir toplulukla mescid gibi okul gibi bir yere gidiyoruz namaz kılacağım aklımda kalan Ahmet kardeşim ile Emine Aysel ile sohbet ediyorduk...

ALLAH razı olsun... Hayırlı günler dilerim efendim...

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım,

Zuhûrâtınız güzel ve yolundadır. Yusuf; dervişlik yolunda ilerlediğiniz anlaşılıyor.

Zuhûrâtlarınızı ayda bir numara veya tarih vererek göndermeniz gerekmektedir. Bu kimse ile ilgilenmeyi istememek değil. Dervişi bir disiplin içinde yetiştirme amaçlıdır. Bizlerinde aile,

⁷ Yazan (M.C.)

iş ve zâhiri hayatımız var. Çalışmalarımız var, bunlarında göz önüne alınmasını rica ederim.

Derslerinize gönderdiğimiz şekilde devam edersiniz.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

2.2.1923 Tarihli Telgraf

Çok muhterem komşum hasta İfakat ablamın çay ikramı varmış kafeterya gibi bir yerde tanımadığım fakat çok muhabbetli olduğum bir toplulukla gidiyoruz. Tatlı güler yüzüyle İfakat abla karşılıyor bizi çay ikram ediyor çayları içiyoruz ben tekrar kağıt beş lira demir bir lira koyuyorum masanın üzerine tekrar çay alıyorum herkese ücretini ödeyerek çayın rengi kıpkırmızı çok da lezzetliydi muhabbetle içtik...

Tatlı bir ses salavat-ı şerife okuyordu bende eşlik ediyorum ...

Taşı duvarı ışıllı bembeyaz olan Kûr'ân kursuna gitmiş sıralarda oturuyoruz. Yanımda Muhammed Eymen ile Müzeyyen hoca hanım Kûr'ân okutuyor hangi sûreyi okudum hatırlamıyorum...

Otları kurumuş büyük bir tarlanın ortasında oturuyorum tanımadığım birisi uzun beyaz bir hap verdi suyla birlikte yutmamı söyledi yuttum...

Şükran arkadaşım yemek pişiriyordu...

Güler arkadaşımın evinde Padişahımız ve eşiyle sohbet ediyorduk mutlu muhabbetli bir şekilde...

Gelin çeyizi serilmiş davet ediliyorum kucağımda torunum Muhammed Eymen ile geziyorum her şey şeffaf rengi yok cam biblolar gibi çok ilginç çok güzel şekiller etkilenerken seyrettikten sonra iki katlı yuvarlak pasta ya da kurabiye içinde beyaz krema var ikram ediliyor torunum Muhammed Eymene yedirdiyordum...

Yeni bir eve taşınmışım her yeri taşı duvarı ışıllı bembeyaz çok geniş ferah bir ev misafir davet etmişim bekliyorum. Manzara dağ taş her yer yemyeşil inişli çıkışlı yollardan misafirlerim geliyor uzaktan görüyorum onları kardeşim Aysel yeğenlerim Tuğçenur, Esra yanlarında akrabamız Tenzile hanım olduğu hâlde evime

geldiler çok uzağa taşınmışsın diye sitem ederek. Yeşil çekirdeksiz salkımsız üzüm ikram ediyorum kendimde yiyorum...

Uyanık bir haldeyim fakat gözlerim kapalı yanıma hem erkeğe hem kadına benzeyen simsiyah giyinmiş birisi yaklaştı, elinde büyükçe mavi renkte su şişesi vardı. Bunu doldur diye uzattı bana uzattığı anda yok su falan git buradan dedim hızla koşarak uzaklaştı gitti ben pişman olur bir haldeyken su istedi verseydim derken icimden bir ses onun iblis olduğunu söyledi iyiki vermedin uzaklaştı gitti dedi...

Yeni inşaatlar yapılıyor bitmiş dış sıvaları yapılıyor çok yüksek değil fakat bina tarzında içlerini geziyorum çalışanlara yemek hazırlığı yapıyordum su içmeleri için bardaklara su dolduruyordum...

Dilimde ya RAHMAN esmâsı vardı...

Bir düşmanım var sürekli evime silâhla ateş ediyor. Ondan kurtulmak için bütün camları kapıları perdeleri kapattım. İçerde bir silâh yaptım onu etkisiz hâle getirmek için, camdan baktım evimin karşısında çok sinirli genç bir erkek görünümündeydi. Ben silahı yaptım artık saldırmadı ben tedirgin bir şekilde bir toplulukla görüşmeye gidiyorum bu bana düşmanlık yapan öyle yumuşak bir hâle gelmiş ki insanlara yardım ediyor çok rahatlıyorum bütün tedirginliğim geçip gitti...

Bir genç kıızı temizliyorum onunla ilgileniyorum ona kırmızı bordoya yakın kaftan gibi bir elbise giydiriyorum onu gelin edeceğim...

Not: kalbimde ve dilimde RAHMAN ve MURİD isimleri tekrarlanıyor...

Ressam konusunda yorum yapmaya cesaret edemedim özür dilerim...

Önemli... Çocuk yaşımda bir öğretmenim ders verdi nedir diye sorgulamadan ne denildiyse yapmaya çalıştım uzun yıllar samimiyetle teslimiyetle hocalarımı çok severek saygıda kusur etmeden devam ettim bazı sorunlardan dolayı yine "Yıldız Yolunda" başka mürşide gittim ders aldım meclisinde bulundum çok zuhûrâtlarım oldu çok hâller yaşadım. Kimse dinlemedi anlatmamızı da istemediler çok

bunaldığım zamanlar oldu gördüğüm zuhûrâtlar Rahmanimi şeytanimi bilemedim bir uyarımı alıyorum anlayamadım.

Bu sıkıntıyı çok yaşadığım için sizlerde zuhûrâtlara önem verip yazmamı istediğiniz için sık sık yazdım dikkat etmedim özür dilerim hakkınızı helâl edin. Daha dikkatli olmaya çalışacağım selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

Zuhûrâtlara önem verip yazmamı istediğiniz için sık sık yazdım...

Bu kişinin bu ifâdeleri ile olayları ve söylenenleri ne kadar çarpıttığı bu ifâdelerden anlaşılacaktır sanırım...⁸

5.2.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Cumalar Mehtap Gül hanım Kardeşim,

Hamd olsun bizler iyi sayılırız. Sizlerde iyisinizdir. İnşeAllah..

3-4 gündür Asitane dışındaydık. Dün akşam döndük..

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk nicelerini nasip etsin. İnşeAllah...

Kısaca gördüğünüz üzüm nefsi vahide, yani tek bir nefisi ifade eder. Çünkü sıkıldığı zaman hepsi bir araya toplanıp vahdet olur...

Rahman esmâsı da bu birlik hâlinin göstergesidir... Mürid, irâde sahibi olan demektir.

Gördüğünüz ateş açan genç, Nefsi Mülhimenin vehim yönüdür, diyebiliriz. Beden evinin bu vehimi ateşlere karşı sıkı sıkı korunduğu anlaşılıyor...

Tarîkât; Yol demektir... Kişiyi Hakîkat mertebesine götürür. Mahalesef bu gün birçok yol bundan uzak oturma yeri olmuş durumdadır. Artık geçmişi unutun. İbrahim Hakkı Erzurumi hazretleri, **"Geçen geçmiştir, gelecek ise müphemdir,**

⁸ Yazan (M.C.)

yaşadığın ancak şu demdir." Dediği gibi içinde bulunduğunuz anı değerlendirmeye çalışın... Hiç bir yerde rûya-zuhûrât yorumlama mecburiyeti yoktur. Bizim yolumuzda da aynıdır. Zuhûrâtlar bazen, özel sebepler ve vakit yetersizliğinden yorumlanmayabilir. Ama kısaca cevap verilir. Siz yine rûyalarınızı bir aylık zaman dilimleri içinde göndermeye dikkat edin. Durumunuz iyi gözüküyor...

Vakit bulursanız şu ... iki kitâbı okuyunuz.

Ressam konusunda daha sonra aklınıza gelenler olursa yazabilirsiniz. Çekinmenize gerek yok... Tefekkür gücünüz bu şekilde gelişir ve hakikat sahasında daha hızlı yol alabilirsiniz.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

4.3.1923 Tarihli Telgraf

Allah'ın selâmı rahmeti bereketi üzerinize olsun...

Mutfakta her yer zeytinyağı ben yağlarla yemek yapıyorum yere dökülen yağı temizlerken karnımda kıyafetimin içinde bir şeyler hareket etti kıyafetimi kaldırdım yağın üzerine karnımdan gri renkli bir fare düştü ölü gibi hareketsiz kaldı şaşkın baktım...

Uyku uyanıklık hâlindeyim sarı beyaz çizgili rengi olan oturur vaziyette bir kedi gülümseyen bir suratla bana bakıyordu...

Yaşadığım şehirde kavga kaos ortamı yapan iki kadın var birisi simsiyah giyinmiş çok asabi çirkin bir suratı var. Diğeri beyaz giyinmiş güzel ve güler yüzüyle sanki savunmada ben bu kaostan çok rahatsızım aralarına giriyorum siyah giyinen asabi kadın bana saldırıyor bende kolundan tutuyorum çevirip arkasını dönderdiğim gibi kapkaranlık bir boşluğa atıyorum onu karanlıkta yıldızların parlaklığına bakıyorum. Güzel yüzlü kadın tebessüm ederek bana bakıyordu...

Rû'ya değil algı sanıyorum yada hayâl; Görünen dünya denilen evreni tek bir vucud olarak Efendi Babanın sûretinde algılıyorum... Aynı zamanda önceden sol tarafımda kalb bölgesinde Kâ'be varken şimdi Efendi babanın sureti ve sanki vucud ülkesinde hâkimiyeti var bunlar normal mi neler önerirsiniz?

Not... Efendim önceleri düşüncemde yokken bu günlerde riyazet isteği ağır basıyor kırk gün hayvani gıdalardan uzak kalarak nefis terbiyesi yapmak istiyorum size sormadan karar veremedim neler önerirsiniz... Saygılarımla... Es-selâmu Aleykum...

6.3.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Sizden bir ricam olacak. Bundan sonra rûyalarınızı gönderirken görüldüğü tarihleri, hangi derste olduğunuzu ve bu derse ne zaman başladığınızı da ilave edersiniz. İnşeAllah...

Zuhûratlârınız yolundadır.

Mutfak dervişin piştiği, pişirildiği yerdir. Zeytin, kesrette vahdet olan sıfât tecellidir. Zeytinin yağı ise dış malzemesi yani kesretinin sıkılarak sıfâtların bir edilmesi ile elde edilen hakîkattir. Karın bölgesi bu gıdaların hazmı için gittiği bölgedir. Ölü fare ise bu hakikatleri çalmaya çalışan Nefsi Emmare yönüdür.

Saldıran kadın sureti varlığında bulunan Nefsi Mülhime sûretidir. Boşluktan yani hayâlden gelmiş, yine geldiği yere gönderilmiş.

Senelik riyazat çalışması yapıldı. Ama sizi zorlamayacak ise yapabilirsiniz. Riyazat çalışması 40 gündür ve et ve et ürünlerinden mamül olan maddeler yenmez. Kişinin buna gücü yetmiyorsa daha az günde oruç tutabilir ve et ürünlerinden yiyebilir.

Yeni dersiniz hayırlı olsun. Başarılar dilerim.

Nun mektebi notlarından Marifet Bölümünü okursunuz ve tatbik edersiniz.

* *
* *

MARİFET

19.3.1923 Tarihli Telgraf

Dersim: Marifet verildiği tarih 6 mart..

10 Mart

Masmavi deniz göl gibi suların içinde gemi, kayık tarzı bir araçla içinde kızım Havva Betül torunum Muhammed Eymen uzun bir yolculuk yaptık kıyıya gidip indik gitmemiz gereken bir yere geldik güzel bir rüyaydı. Bütün varlığımla Nur ismini zikrediyordum...

13 Mart

Deniz kenarı oldukça yüksek kayalıklar dağ taş her yer insan dolu en yüksek zirve yerde Efendi Babam bir alt kademeye masalar yerleştirilmiş konuşmacılar oturmuş fakat Efendi Baba bekleniyor. Efendi Baba beyaz bir merdivenden muhabbetli bir şekilde herkesi selamlayarak indi arkasından eşi hanımefendi indi merdivenden konuşacağı yere geldi herkes heyecan içinde bekliyorken bende kalabalığın içinden kızım Havva Betül, oğlum Yunus Emre'yi alıyorum evime girip kapıyı kapatıyorum Efendi Babamın sohbetini dinliyorum sözleri aklımda kalmadı sesi kulaklarımda kaldı...

15 Mart

Halime hocam gelini olan arkadaşım Elif hanım ziyaretime gelmişler tatlı tatlı muhabbet ediyoruz meyve ikram ediyorum kabuklarını soyarak...

Ben önde yeğenim Samed oğlum Emre arkada uzun ve dik merdivenlerden çıkıyoruz beyaz çuvallar var kenarlarda ağızları bağlı engel gibi duruyor fakat biz dokunmadan geçiyoruz...

19 Mart

Mavi renkte Yolcu dolmuşuna binmişim konvoy halinde heyecanla belli ki çok istediğim bir yere gidiyorum bir ara dolmuş durdu kapıyı açıp indim rahmetli annem ve eşimde inmişler dolmuş bizi bıraktı gitti panikle her birimiz bir yere dağıldık dolmuşa yetişelim diye, ben uzun bir yolda giderken hiç tanımadığım tamamen yabancı olduğum bir ortama geldim insânların renkleri

biraz daha esmer kıyafetleri değişik rengârenk bir yer bir kadın beni bekliyormuş gibi hah gel otur dedi oturdum kadın ne dersem onu yapacaksın dedi tamam dedim içimden sabretmek zorundayım ben Allah'a gitmek istiyorum elinde birçok ince uzun beyaz renkte pipet çubuklar vardı bana ağzını aç dolu olanları içeceksin dedi pipetlerin bazıları boş bazılarında koyu kırmızı sıvı vardı ağzıma tuttu bir yandan da başka bir kadınla konuşuyordu ben dolu olanları içtim koyu kırmızı tatlı lezzetli bir şekilde üç ya da dört tane içtim kadın tebessüm ederek bana bundan sonra bir bardaktan su içeceksin dedi başka şeylerde söyledi fakat aklımda kalan bu sözü oradan sanki bir rüzgar beni aldı uçarak karanlık, yerler duvarlar taş bir yere geldim görmediğim birisi beni yönlendiriyor sesini duyuyorum sadece yüzünü duvara dön kapıyı aç dedi döndüm duvara karanlıkta demir bir kapı üzerinde anahtar şifre gibi bir şeyler var aç kapıyı dedi düşünerek dokundum tuttuğum anahtar doğruymuş açıldı ama biraz daha kısa bir kapı daha var onu da aç dedi yine birçok kilit var dokundum açtım yine demir bir pencere kilitler var aç dedi onu da açtım açmamla kendimden geçmem bir oldu içerisi yemyeşil bir bahçe misk kokuları sanki fışkırıyor boynum kalbim koku esintisinden bir sağa bir sola feryat ediyor bu hâl devam ederken duyduğum bir ses kulağımda yer eden seyr-i sülûk yapacaksın dedi. Kendimi evimde buldum her yer bembeyaz misafirlerim gelmiş eltim Hamide hanım annesi ismet hanım hatırladıklarım bende mutfakta misafirlerime biftek kızartacaktım hazırlık yapıyordum...

Önemli... Efendim, Riyazatımın altıncı günündeyim et ve süt ürünleri yemiyorum buğday da bunların içinde mi? Öyle söyleniyor fikrinizi almak istiyorum...

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

21.3.1923 Tarihli Telgraf

Aleykümselam, Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Dersinize aynı şekilde devam edin.

10 Mart, Nûr eşyanın hakîkatıdır. Eşyayı içinden aydınlatıp zuhura çıkarır. Kız ve erkek torun nefsi cüz ve akli cüzdür. Bunlar ile tarîkât mertebesinde yolculuk yapılmış ve Nefsi küll ve Akli küll

sahiline ulařılmış, hakikat seyirinde kullanılması gereken mertebeler bunlardır.

13 Mart, Deniz kenar-ı Leb-i Derya, Yani Mustafa Safi Baba sohbetinin dudaklardan dökülmesidir. Beyaz merdivenlerden inmesi Ulûhiyetten, Zâhire bu sohbetin çıkmasıdır. Ayan-ı Sabite, sohbeti ile bağlantılı gözüküyor. Sesin kulaklarda kalması içeri girmemesi, oğlunuz ve kızınızın beden evinizde olmasıdır. Nefsi cüz ve Akli cüz anlayışını sohbet dinlerken dışarı çıkaracaksınız ki, Nefsi küll ve Akli küllden gelen ilim içeri girsin. Yoksa bütün bir ömür boyu zikir çekin, riyazat yapın, bu sohbetleri dinleyin bir adım bile mesafe alamazsınız.

15 Mart, Elif olan Halim ile muhabbet ediyorum. (Yani siz) Elif 12 zâhiri ve 1 bâtini 13 noktadan oluşmaktadır. Bu muhabbet ile meyvenin soyulması ile Yusuf olan gönle muhabbettir. (Yusuf as. notlarında bu konu hakkında geniş bilgi vardır)

Samed hiç bir şeye ihtiyacı olmayan ve zat ismidir. Derslerimizde 11. dersin zikridir. Emr'in ilim olarak mevcut bulunduğu mertebedir. Gördüğünüz beyaz çuvallarda da yani Ulûhiyet mertebesinde daha henüz bu ilim zuhûra çıkmamıştır.

19 Mart, Bu zuhûrâtta olumlu yönler olmakla birlikte, hayâl ve vehim karışık yönler var. Bakış açınızı eski yaşantınızdaki anlayıştan uzaklaşıp, hayata hakikat bilgisi ile bakarsanız bunlar yoluna girer.

Önemli... Bizim yolumuzda et ve süt ürünleridir. Bunun haricinde dinimizce helâl olan her şeyi iftar-sahur arası yiyebilirsiniz.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

22.3.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı geceler dilerim efendim...

Tedirgin olduğum için rahatsız ediyorum özür dilerim.

Birkaç gün önce Efendi Baba beynimin içindeydi sûreten daha öncede kalbde RAHMAN arşı istiva etti denmişti iki gündür yaptığım zikirler namazda okuduğum sûreler aynen

beynimden ağzım okuyor fakat beynimden dalgalanıyor gibi önceleri kalbde idi beyine çıktı aklımı kaybediyorum bilemedim. Normal mi ne yapmalıyım? :

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum...

24.3.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Estağfurullah istediğiniz zaman yazabilirsiniz.

Yaşadığınız haller normaldir. Bu da varmış diyerek üstünde durmayın. Bundan önce gönlünüzde, aklınızda olan sayısız hayâl, vehim ve fikirler sizi rahatsız etmiyordu. Efendi Babanın gönlünüzde ve aklınızda olması mı? Sizi rahatsız ediyor. Bunlar Nefsi emmâre, levvâme ve mülhimenin vehim, hayâl kuruntu yönlerine benziyor. Bunu bir düşünün ve düşündüklerinizi bizim ile paylaşmaya çalışın. Eğer yine size rahatsızlık verecek hâl devam ediyorsa tekrar görüşelim... Ona göre bir değerlendirme ve düzenleme yaparız...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

Hayırlı nurlu güzel günler dilerim efendim...

Efendi Babamın ilk sohbetini dinlediğim günden beri Rabb-ime her aldığım nefesimde hamd ve şükür ediyorum bana tanıttığı bildirdiği buldurduğu için... Vucud ülkemde hâkimiyeti huzur mutluluk veriyor elhamdülillah yaşadığım hallerden sıkıntım yok aksine tatlı bir lezzet verdiği için nefsimdenmi kaynaklanıyor diye endişe duydum siz olabilir normal dedikten sonra rahatladım çok şükür Rabb-im razı olsun ebeden daima. Dua eder dua beklerim Selâm ve dua ile...

Hayırlı günler dilerim efendim...

4.4.2016 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Dersim: Marifet verildiği tarih: 6 mart...

26 Mart

Komşum Necmiye hanımın evinde çok güzel masum bir erkek çocukla ilgileniyor ona köfte kızartıp yediriyordum...

Bir binanın çatısı yapılıyor çalışan işçiler hep kadındı...

Konuşulan aklımda kalanlar farkındalık... Oto-kontrol kelimeleri uyandığımda düşünüyordum bu kelimeler hakkında...

Yuvarlak çok güzel yüzlü eşarabının üst tarafı beyaz alt kısmı siyah ay gibi güzel ve parlak siması aklımdan gitmeyen bir kadın sağ elime bir şey verdi avucumu kapattı bu ne diye sordum zamanı gelince öğrenirsin dedi...

28 Mart

Gördüğüm gezdiğim yerleri hatırlamıyorum bu aralar sanki bir asker gibi görevler yapıyorum fakat uyandığımda aklımdan siliniyor hayâl gibi hatırlıyorum açık olarak hatırladığım... **Rical'ul Gayb sözü ve koluma takılan bilezik...** Sonrasında... LAİLÂHE İLLÂ HU... Zikri... Hâlâ dilimde ve zikrimde...

29 Mart

Geniş bir yolda beyaz bir arabadan indim uzakta yine beyaz arabadan inen Elif, Arzu ve Tuğçe hanımları gördüm bir mekâna giriyorlardı bende onlarla buluşacaktım yanlarına gidiyordum...

30 Mart

Kucağıma bir bebek verdiler beyaz giyinmiş bu senin diye kızımı erkek mi bilmiyorum onu sarıp sarmalamaya çalışıyordum yeşil bir battaniye ile simsiyah saçları vardı. Annesini hatırlamıyorum babası çok güzel sanki şeffaf renginde sureti vardı... Mesut kardeşimle sohbet ediyorduk...

31 Mart

Hüseyin yeğenim avucuma bir sürü demir paralar verdi bir müddet tuttuktan sonra tekrar verdim kendisine çocuklarına harcarsın diye...

Hz. Ali yazıyla tekbir diyordu bende Allahu ekber diyordum üç kere tekrarlandı...

Aydınlık bir haldeyken bir anda karanlık içinde kaldım anlık oldu tekrar aydınlandı icimden herşey anda yaşanıyor diye zikrediyordum...

3 Nisan

Kalabalık bir yerdeyim fakat nerede kimlerle hatırlamıyorum tek hatırladığım Âyet-el kürsi okuyordum...

Not: Derneğimize üyeliğimi onayladığınız için teşekkür ederim saygılar sunuyorum...

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Tam bir ay sonra yeni ruyâlarınızı toplar gönderirsiniz.

Dikkat çeken 28 Martta görülen zuhûrâтта, Rical'ul gayb, bu söz kadın olsun, erkek olsun ma'nevi erliği göstermektedir. Devamında takılan bilezik ise bu erlik ve tasavvuf mesleğinin nişanesidir. Bilindiği gibi meslek altın bilezik ile remz edilir.

Dernek üyeliğiniz hayırlı olsun. Cenâb-ı Hakk (c.c.) istifade ettirsin. İnşallah

Selâmlar, Hoşça Kalın...

5.5.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Es-selâmu Aleykum...

Dersim: Marifet verildiği tarih: 6 mart...

25 Nisan

Büyük küçüklü birçok odunların olduğu bir odada yangın çıkıyor büyük küçük kıvılcımlar söndürmeye çalışıyorum bana hiç zarar vermiyor...

25 Nisan

Dalından koparıp çağla yiyordum...

26 Nisan

Gördüğüm zuhûrâtı hatırlamıyorum fakat adı Ahmed diye zikrediyordum...

27 Nisan

Efendi Babadan sohbet dinliyorum aklımda kalan... Anasırı erba...

Rûyalarımı hatırlayamıyorum efendim bir kusur mu? İşledim bilemiyorum :(

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

Hayırlı Günler ve Hayırlı Cum'alar, Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Verilen dersi yaptıktan sonra kitâblarımızdan okuyup sohbet kayıtlarını okuyorsanız rû'yaların azalmasında bir sorun yoktur.

25 Nisan tarihinde ilk görülen zuhûrât, İbrâhîm as. mın ateşe atılması hadisesiyle alâkalıdır.

Çağla ise Tarîkât hakîkatının daha henüz ham yani olmamış olduğunu bunun zaman içinde olgunlaşacağını gösteriyor.

Yeni dersiniz hayırlı olsun,

Hayret dersini Nun mektebi notlarından okuyunuz ve tatbik ediniz.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

* *
* *

HAYRET

1.6.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı huzurlu sađlık afiyetle mutlu gnler dilerim efendim.

Dersim: Hayret verildiđi tarih 6 Mayıs...

11 Mayıs

Bykl kkl birok akvaryum var ileri rengrenk sarı ve siyah daha dikkat ekici gz alıcı gzelliikte byk kk balıklar hepsiyle ilgileniyorum hatta siyah balıklar elime geliyor tekrar suya dnyor sanki glen yzleri vardı. Balıklarda sularda pırıl pırıl parlıyordu ok Őeffaftı...

Rıdvan, Hamid diye zikrediyordum...

12 Mayıs

Tanıdığım tanımadığım byk kk birok kiŐiyle ok kapsamlı ev eŐya temizlik yapıyorduk bir yandan da sarı limonata gibi bir Őeyler iiyorduk. Muhammed Eymen ile...

20 Mayıs

Ramazan ayında orulu bir gnde iftar sofrası kurmuŐ Gizem hanım, Emre ođlumla Hurma ve iinde beyaz Őehriyelerin yođun olduđu orba yiyorduk muhabbetli bir Őekilde...

21 Mayıs

YeŐil yapraklı kk dallar dikiyorum yere bir anda byk ađa oluyor sıra sıra diktim bu Őekilde...

Kaylule vaktinde uyku uyanık hlde ben sizin Rabb-iniz deđil miyim? Hitbı ve evet Rabb-imizsin bu hitbın her an olduđu bildiriliyor Muhammedin nru yaratıldı rhlar onu grd sanki ben o anı yaŐıyorum boynum dŐt baŐımı ter kapladı kendime geldim sanki baŐım yanmıŐ gibi terlemiŐ heyecan iindeydim...

26 Mayıs

Ryanın nn arkasını hatırlamıyorum ama renksiz Őekilsiz grnmeyen varlık tarafından kendinde bulacaksın szyle uyandım sanki her ynden geliyordu hla kulađımda...

28 Mayıs

Büyük bir alışveriş merkezindeyim rahmetli annem market arabasına bir şeyler almış arkası dönük gidiyor yüzünü görmüyorum fakat arkasından anne sirke alalım sirkede alalım diyerek dolaşıyordum...

Not: Efendim algı mı? Hayâl mi? Düşünce mi? Bilemiyorum. Fakat kendimi kendime secde eder şekilde görüyorum... Kalbim RAHMAN diyordu şimdi RAHİM diyor... Sanki kalbim canlı hareket ediyor gibi beynim ve kalbim ortak çalışıyor sanki siz daha iyi bilirsiniz affınıza sığınyorum saygılar sunuyorum efendim...

Gelmekte olan Ramazan-ı şerifimiz hayırlı mübarek olsun selâm ve dua ile efendim...

6.6.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler, Hayırlı Ramazanlar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,
Cenâb-ı Hakk dünya ahret işlerinizi kolaylaştırsın. İnşeaallah.
Zuhûrâtlarınız güzeldir, Cenâb-ı Hakk nicelerini nasip etsin.

11 Mayıs, Bu zuhuratınız işyerimiz de arkadaşın bir akvaryumu var, içinde siyah ve sarı balıklar var, ondan yansımış olmalı...

12 Mayıs, Beden evinin, ma'nevi temizliği yapılıyor. 5. Dersin rengi sarıdır. Hayret mertebesinin bir yüzü buraya dönüktür. Limonata olması bu derste Museviyet, Tevhid-i Esmâ mertebesi bağlantısı vardır.

20 Mayıs, Şehri-ye, Şehri arapça "Ay" demektir. Şehri Ramazan, Hurma ise kesrette vahdet ve tatlı olduğu için Cennet-i sıfât yaşamıdır. Bu mertebeden alınan ilimlerdir.

Rahman; genel rahmet, **Rahim** özel rahmettir. Bu yol içinde bulunmanız hususi rahmet içinde olmanızdır. Bu konuda geniş malumat, Fusûs'ul Hikem, Süleyman Fassı'nda genişçe anlatılmıştır.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

6.7.1923 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleykum hayırlı güzel günler dilerim efendim...

Dersim: Hayret verildiği tarih (6 Mayıs)

9 Haziran

İki tane tavuk beyaz renkte birisi bir yerde birisi başka yerde ben ikisini de yuvalarına koymaya çalışıyordum zorlanmıyorum gayet rahatım...

Beyaz bir kedi gülümseyen bir sureti vardı benimle etrafımda hopluya zıplaya oynuyorken bir ara sırt üstü uzandı göğsü yarıldı içimi gör dedi göğsünün açıldığını gördüm fakat ne gördüğümü hatırlamıyorum...

10 Haziran

Uzun ve büyük bir Tır araba yükü siyah demirler bir tarafta bir tarafta da yeşil soğan sıra sıra dizilmiş benim için gelmiş... Kapımın önüne büyük bir poşette siyah renkte su balıkları ve yeşil soğanlar bırakılmış... Ayıklanmış yıkanmış düzgün pırıl pırıl parlayan iki tane yeşil soğanların beyaz kısımlarını yiyordum...

13 Haziran

Evimde sanki simsiyah pırıl pırıl parlayan kömür madeni var her yer simsiyah. Birden siyah bir böcek musallat oluyor bana bir müddet mücadele ediyorum gözlerime hücum ediyor sanki gözlerime girmek ister gibi elimle yakalayamadım tuttum kaçtı kendiliğinden bir gazetenin üzerine kondu gazetenin arasında öldürdüm baktım ölmüş ve çok rahatladığımı hissederek şükrediyorum rabbime ...

Kulağымda Efendi Babamın "İhbitu" hitâbı vardı uyandığымda hala kulağымda yer etmiş duyuyordum...

16 Haziran

Renksiz Şeffaf bir poşet içerisinde bol miktarda bulgur verdi tanımadığım birisi kucağıma aldım...

1 Temmuz

Uyku uyanıklık halinde nasıl denir bilmiyorum kendim kendimden doğdum bir bebek olarak...

Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik eder saygılarımı sunarım efendim selâm ve dua ile...

8.7.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler ve Hayırlı Cum'alar Mehtap Gül Hanım,

Geçmiş ve gelecek olan bayramlarınız mübarek olsun...
Zuhûrâtlarınız yolundadır...

Başta ki zuhûrâtlarda görülen hayvanlar ile Nefsi Emmâre ve Nefsi Levvâme ile olan mücadeliniz ma'nâlanmış...

"İhbitu" hitabı... Ma'nâ-i Efendi Baba tafafından gönle üflenmiş. Hz. Âdem notlarında geniş açıklaması vardır. Ma'nâ-i Âdem ve Ma'nâ-i Havvanın beden arzına indirilmesidir.

İki doğum vardır. Birincisi zâhiri anne ve babanın izdivacından olan doğum. İkincisi ise kişinin bir mürşide intisap ederek, ma'nevi izdivacından olan veled-i kalb yani kalb çocuğunu doğmasıdır...

"İhbitu" zuhûrâtı ile bu çocuk şimdilik Âdemiyet mertebesidir...

Yeni dersiniz hayırlı olsun... Başarılar dilerim... Bu derse kadar dersleriniz 2 ayda bir değiştirildi. Bundan sonra ders değişimleri daha uzun olur. Bu konuda endişe etmeyin...

5. Ders Tevhid bölümünü "Nun Tasavvuf Mektebi" notlarından okur ve tatbik edersiniz.

Selâmlar, Hoşça kalın...

* *
* *

TEVHİD

6.8.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Nûrlu günler dilerim efendim...

Dersim Tevhid verildiği tarih 6 temmuz

9 Temmuz

Yeni bir ev alacakmışım bunun üzerinde Hacer hoca hanım ve Emre oğlumla sohbet ediyorduk...

13 Temmuz

Yeni evimde çeşit çeşit nimetler var her şey çok güzel huzur içindeyim herkes huzurlu ve güler yüzlü akrabalarım olan Nurhayat hanım eşi Tahir bey ziyaretime geliyorlar karşılıyorum onları her şeyden çeşit çeşit olan ikramlarımı çok beğeniyorlar imreniyorlar onlarda tebessüm halindeler nakış gibi desenleri olan sarı renkte ekmek türü bir şey yiyordum bende, mutlu bir şekilde...

23 Temmuz

Uyku uyanıklık hâlinde biraz yüksek ve düzgün bir yolda simsiyah otomobiller gidiyordu yukarı doğru...

8.8.1923 Tarihli Telgraf

Size de Hayırlı Nûrlu Akşamlar, Mehtap Gül Hanım,
Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (cc.) nicelerini nasip etsin. İnşAllah...

Dersinize aynı şekilde devam edersiniz.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

3.9.1923 Tarihli Telgraf

Esselamu Aleykum ...

Dersim Tevhid verildiği tarih 6 haziran...

11 Temmuz

Kucağımda bir çocukla bulanık bir havada uzun bir yola çıkmış bir yere gidiyorum gördüğüm fakat tanımadığım merhametli olduğunu hissettiğim birisi beni tutuyor. Bu yollar ve buralar tehlikeli bir zarar gelmesin sana diyerek beni hızlı bir şekilde bahçe gibi bir yere getirdi kapıya bıraktı. Burası güvenli gir dedi ve gitti. Bahçeye girdim yemyeşil hatta koyu yeşil ağaçlar huzur veren bir ortam güler yüzlü nurlu beyaz sakallı evin babası olduğunu düşündüğüm bir erkek birkaç kişi kadın erkek karşılıyor hiç

konuşmuyorlar villa gibi bir eve işâret ediyorlar açık olan kapıdan girdim içeriye çok güzel genç tesettürlü bir hanım güler yüzle karşıladı sarıldık uzun uzun oğluma nikah yapacakmışım onunla Emre'yi bekliyorum dedi Emre nikâhdan sonra gelir ince düşünen bir çocuk dedim.

Bana beyaz bir tabak içerisinde soyulmamış bütün mandalina verdiler rengi o kadar şeffaf çok dikkat çekiciydi hâlâ gözlerimin önünde duruyor sanki...

19 Temmuz

Ders yaparken zuhûrât olarak gümüş renginde çok güzel dokunmuş çok düzgün katlanmış pırl pırl parlayan bir elbise verildi elime...

21 Temmuz

Efendi Baba ve valide hanım evime gelmişler mutlu bir şekilde karşıladım valide hanımefendi ile muhabbetli bir şekilde uzun uzun sarıldık çok özlemiş bir şekilde yüzlerimizden öpüyorduk bir birimizi...

28 Ağustos

Yerler yeşil sütunları altın sarısı olan çok katlı bir mekândayım mescid gibi olumsuz hareket eden düzgün giyimli bazıları tanıdığım akrabalar bazıları tanımiyorum yaptıkları hareketler konuştukları kelimeleri beğenmiyorum onları o mekandan uzaklaştırmış olarak üst katlara çıkıyordum huzur içindeyim...

Efendim düşüncemde Kâ'be-nin merkezindeyim kıyamda duruyorum her yönden herkes secde hâlinde...

Benyimde güçlü bir el var bazen yumruk hâlinde bazen açık sanki kalb bölgemi yukarı doğru çekiyor o el bana huzur mutluluk veriyor... Bu düşünceler normal mi? Neler önerirsiniz? Saygılar efendim...

Selâm ve dua ile hayırlı günler dilerim...

10.9.2016 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler, Hayırlı Bayramlar Mehtap Gül Hanım,

Ailece seyahatte idik. Onun için telgrafları cevaplamakta geciktim. Biriken telgrafları sırası ile cevaplamaya çalışıyorum.

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır, Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Zuhûrâtlarınızda genelde târikat mertebesinde dolaştığınızı gösteriyor. Bu bizim derslerimizde 9. seviyedir. Hayâli olan kısımlar temizlendikçe ve zaman ile bu seviyeye gelirsiniz, İnşallah...

Ma'nâ-i Efendi Baba ve Ma'nâ-i Valideyi gönül evinde ağırlamışsınız bu da güzeldir.

Kâ'be-i bir müddet ortadan kaldırdığınız zaman, zaten her kesin bir birine secde hâlinde olduğu farkedilir. Hasan Harakani hazretleri de siz benim hakikatimizi bilerseniz secde ederdingiz demektedir. Burada etime kemiğime değil, hakikatime diyor. Bunu iyi anlayıp idrâk etmek lâzımdır.

Düşünce ve hâliniz normaldir. Yanlız bu da varmış, deyip geçmek gerekir. Üzerindi fazla durmayın. Kişi bu hâlde kalmak ister, bu ise perde olur. Geçilecek ve görülecek çok şey vardır.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

3.10.1923 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm hayırlı güzel günler dilerim efendim...

Dersim Tevhid, verildiği tarih 8 temmuz

13 Eylül

Minik torunum Ali Eren yatıyor yatağında ben elimde bir bıçakla ona doğru yaklaşıyorum yanında siyah renkte büyükçe bir şey var çok istediğim bir haber gelmiş gibi alıyorum elime rahatlamış olarak torunuma sarılıyorum...

19 Eylül

Komşum Saliha Ablam siyah renkte büyükçe bir tepside siyah beyaz desenli tatlılar yapmış evine davet ederek kızım Betül ile bana ikram ediyordu muhabbetle sohbet ediyorduk. Ortalıkta bir çocuk dolaşıyordu ve ben onunla ilgileniyordum...

21 Eylül

Misafirlerim gelmiş onlara yemek hazırlıyorum büyükçe bir tavaya malzemelerimi koyuyorum tahta kaşıkla karıştırınca siyah bir hâl alıyor tavanın içi siyah renkte oluyor şaşkın bir şekilde bakıyorum...

30 Eylül

Âdem kardeşim Aysel kardeşim Muhammed Eymen torunumla beyaz bir arabada seyahat ediyorduk. Âdem elinde ince uzun rulo şeklinde kapalı beyaz bir paket uzattı bunu acarsan önemli bilgiler var dedi paketi çok sert yapıştırmışlar açtırmak için çareler arıyorduk...

Efendim uzun zamandır düşüncemde ben bu beden değilim diye düşünüyorum son zamanlarda sanki bedenimden ayrıldım karşıdan kendimi seyrediyorum...

Önceleri rabitam ve tesbihatım iyiydi son zamanlarda tesbihatımı rahat bir şekilde yapamıyorum sohbetleri dinliyorum rabb-ime hamd ediyorum...

Tavsiyelerinizi bekliyorum selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

5.10.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız akraba ve yakın çevre ile alâkalı, bu da esmâ ve nefis kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Efendim uzun zamandır düşüncemde ben bu beden değilim diye düşünüyorum son zamanlarda sanki bedenimden ayrıldım karşıdan kendimi seyreliyorum...

Bu normal bir durum yalnız fazla üstünde durmayın, sürekli bu hâl üzere kalırsanız ilerleyemezsiniz.

Tesbihatı rahat bir şekilde yapamamak nesfi emmâre ile alâklıdır. Bu hâlde de olsanız dersleri aksatmadan yapmaya çalışın. Eğer aksatırsanız nefsi emmâre kontrolü eller geçirir.

Vakit olursa Ya Selâm, Ya Dafi, Ya Hafız, Ya Muin esmâları ve "Ya naru künü berdan ve selâma" duasına sayı olmadan devam edin...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

1.11.1923 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm... Hayırlı Nûrlu günler dilerim efendim...

Dersim Tevhid (verildiği tarih 8 Temmuz)

11 Ekim

Dersimi yaptığım sırada şuurum açık bir hâldeyken birden beynimde Arap lisanıyla bir erkek sesi Arabça ön okunanı hatırlamıyorum fakat aklımda kalan el Azim ismi...

19 Ekim

Bir araca biniyorum içi simsiyah aşağı doğru hızla inerken birden aydınlığa güneşe çıkıyorum araç bir vasıta gibi içinde insanlar olan meydanlık bir alana getiriyor...

30 Ekim

Siyah renk ağırlıklı iç ve dış elbiseler giydirildi üzerime...

Efendim düşüncemde kalbimi dinliyorum Ya Vedud diyor beynimi dinliyorum ya Mürid diyor... Beden mülkünde sanki boş bir boru içine Efendi Babanın varlığı yerleşmiş sûreten

kendimde Efendi Babamı görüyorum kalbim sürekli canlı gibi kıpır kıpır hareketli bazen sağ tarafta oluyor...

Beş ay önce riyazat yapmışım hayvanî gıda almadım tekrar yapmayı düşünüyorum fakat eşimin rızası yok sağlık nedeniyle yine de yapsam sorun olur mu Rızaya uygun düşer mi?

Saygılar sunuyorum Selâm ve dua ile...

2.11.1923 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız ve hâliniz yolundadır. Yanlız fazla üstünde durmayın.

Riyazat konusuna gelince bu konu hakkında Efendi Babam riyazat yaparken ev ahalisiyle sıkıntı olmamasını dikkat edin diyor. Eşiniz ile sıkıntı olmamasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

1.12.1923 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Esselâmu Aleyküm hayırlı günler dilerim efendim...

Dersim: Tevhid, verildiği tarih 8 temmuz...

4 Kasım

Kitâb satan bir sahafın önünde duruyor İbrâhim hakkı hazretlerinin Marifetname kitâbı var mı? Diyorum yok diyor satıcı üzülerek bu kitâbı alıp okumam lâzım diyerek uzaklaştım...

Her yeri cam ayna gibi bir vasıtaya binmişim merdiven gibi yükseldikçe değişik rengârenk çok güzel manzaralar seyrediyorum çok aydınlık gökyüzündeydim ve uçuyordum...

15 Kasım

Hastane gibi bir ortama gidiyorum eşimde yanımda olduğu hâlde beyaz giyinmiş kadın erkek birkaç kişi beni bir odaya

alıyorlar. Eşim dışarıda kalıyor daha önce bana iğne tedavisi yapılmış tedirgin bir şekilde onlara anlatıyorum biz diyorlar sana iğne yapmayacağız beyaz şeffaf bir bardağa oldukça şeffaf beyaz hafif koyu akışkan farklı bir içecek koydular elime verdiler. İç bunu diye ilaç olduğunu düşünüyorum bir içme de hepsini içtim. İçtikten sonra başım bedenimle beraber dönmeye başladı oturduğum yerden kalkmamla yere yıkıldım bir müddet baygın kaldıktan sonra secde hâlinde kapandım. Bir müddet böyle ağlayarak kaldıktan sonra beni kaldırdılar. Ayağa kalktığımda sanki bütün sıkıntılar gitmiş, huzur mutluluk gelmiş, yüzümde gülümseme huzur mutluluk içindeydim, beyaz giyinmiş insânlarda daha iyi hâldesin diye mutlu görünüyorlardı...

19 Kasım

Evimin balkonunda sanki şeffaf sarı renkte ayvalar ve yeşil karpuzlar var komşum Dilek hanım misafir gelmiş evimize karpuz alıyor, götürürken düşürüp kırılıyor bende yenisini getiriyorum yıkıyorum dilek hanımın evine götürecektim, Dilek hanım hamile düşürüyor kırılıyor. Ben götürürüm diyordum ...

Bir müddet kendimi ve insânları Kâbe hâlinde seyrettim. Kâbe kucak açmış gel diyor koşmak istiyorum, gitmeyi çok istiyorum dua buyrunuz efendim... Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim ...

Hayırlı Günler Mehtap Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin.

Cenâb-ı Hakk (c.c.) dünya ve ahret işlerinizi kolaylaştırsın. İnşAllah...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

1.1.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm...

Tevhid, verildiği tarih 8 Temmuz

14 Aralık

Sabah öğle namazı arasında dalgınlık hâlinde rûyamda rûya görüyorum torunum Muhammed Eymen ile birlikteyken bir hanım haber getiriyor Efendi Baba bir bahçe içinde yeni bir ev aldı orada seni bekliyor diye gidiyorum. Evde tanımadığım uzun boylu sarışın hanımlar var Efendi Babanın gelmesini bekliyorlar bana da nasihat eder gibi bir şeyler söylüyorlar. Orada yeni olduğum için sanıyorum ben abdest alayım Efendi Babamın gelişini bekleyim diye abdest almaya gidiyorum girdiğim yerden Efendi Babanın sesini duyuyorum geldiğini sesinden anlıyorum kapı aralığından Efendi Babayı görüyorum bir hanım onu bahçeye çıkarıyor seslerini duyuyorum efendim siz oturun burada diyor hanım ve gidiyor bende hemen abdestimi alayım efendimin elini öpeyim ona rû'yamı anlatayım diye düşünüp heyecanla acele ederken Efendi Babanın öksürük sesiyle uyandım sanki gerçek gibi :(

22 Aralık

Rûyada BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Lem yelid ve lem yuled diye sürekli tekrar ediyordum...

23 Aralık

Kendi azalarım olduğunu düşündüğüm Bir toplulukla kendimi Kâbe hâlinde tavaf ediyordum... Lebbeyk allahümme lebbeyk diye zikrediyordum...

Yeni yıl tüm insanlığa İslâm âleminde hayırlara vesile olsun... Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum...

2.1.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Akşamlar, Hayırlı Seneler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

14 Aralıkta görülen zuhûrâtta endişe edilecek bir şey yok. Gönül suyunda alınan abdest neticesi Efendi Babanın zâhiri hâllerinden yansımalar olmuş.

22 Aralık, Okuduğunuz şeyin ma'nâsı bildiğiniz gibi doğmadı ve doğrulmadı...

Şu zamanda doğdum derler, ben doğmadım o zamanda zamanda.

Doğan şu cesettir derler, ben bakiyim her zamanda...

23 Aralık, bu da gönül Kâ'besi, henüz 2 köşeli zaman gelince içindeki putlar temizlenicek. İnşallah...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

10.1.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm

Hayırlı günler dilerim efendim affınıza sığınıyorum zamanı değil biliyorum fakat yazmam gerektiğini düşündüm zira aklıma takılıyor...

Bir müddet önce kendi organlarım namazda cemaat oluyor algısı oluştu bende onlarla namaz kılıyoruz etrafımda oturuyoruz sohbet hâlindeyiz bana sultanım diye hitâb ediyorlar bunun üzerinde durmadım ötelemeye çalıştım fakat beynimin üzerinde bir kapak açıldı sanki ben beynimde yâni başımın üzerinde yerleşme durumundayım bunun yanında gök yüzünde asılı olarak algılıyorum oradan seyrediyorum âlemi. Ne tavsiye ediyorsunuz?

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

12.1.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı günler, hayırlı Cum'alar Mehtap Gül Hanım kardeşim,

Merak edilecek bir şey yok, bunun kemâle ermiş hali, İbrâhim as. mın başlı başına ümmet olması gibi, meleklerle ve esmâ-i İlâhiyye imam olmaktır. Cemaat hâlinde kılınan namaz 27.

derecedir. Bu bilinçle ferdi olarak kılınan irfâniyet hâlinde ki namaz ise 28. Derecedir. Bu da varmış deyip üstünde fazla durmayın.

Selâmlar, Hoşça kalın.

1.2.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm hayırlı güzel günler dilerim efendim.

Dersim Tevhid, verildiği tarih 6 temmuz

1 Ocak

Kafeterya gibi bir yerde arkadaşlarım komşularım oturuyorlar onlara çay ikram ediyorum bardaklara doldurarak muhabbetli mutlu bir şekilde eski Kûr'ân öğretmenim Halime hanıma ekmek dilimliyorum ince düzgün bir şekilde ona ikram etmek için...

11 Ocak

Kalabalık bir ortamda siyah renkte eski fakat pırl pırl parlayan bir ayakkabı giyindim herkes imrenerek bakıyordu...

13 Ocak

HALİLURRAHMÂN diyerek uyandım...

15 Ocak

Uyku uyanıklık halinde tane tane FATİHÂ SÛRESİ okudum düşünerek...

17 Ocak

Uyku uyanıklık halinde bütün varlıkların isimlerini sayarak ALLAH'ın halifesi olduğumu söylüyordum...

Büyük bir tencerede sütlaç olduğunu düşündüğüm bembeyaz süt fokur fokur kaynıyordu başında muhabbetle bekliyor seyrediyordum...

19 Ocak

RAHMÂN Sûresini ilk üç âyet okudum ve üzerinde düşünüyör tefekkür hâlinde konuşuyordum...

22 Ocak

Behlül Dana Hz. ile sohbet ediyorduk kendisini hatırlamıyorum fakat uyanırken ey Behlül diyerek uyandım...

Yoğun yağın yağmurdan ıslanarak evime gidiyorum evimin penceresinden yakında olan alabildiğine koyu renkte toprak tarlaya bakıyorum bu topraktan neler yapılabilir diye düşünüyorum tarlanın kenarında hanımlar var onları görünce yanlarına gidiyorum her biri yumuşak koyu renkte topraktan bir şeyler yapıyorlar ne yapıyorsunuz diyorum biz kocamız için yapıyoruz bu kaseleri diyorlar yan tarafta komşum Fatma abla oturmuş köfte yuvarlıyor sen ne yapıyor sun diyorum kocam için köfte yapıyorum sende yap al diyor ben almıyorum ben ALLAH için yaparım kocam için değil diyorum onlara evime gidiyorum sonra hanımlar bana beyaz renkte bir çuval getiriyorlar içine bakıyorum ayrı poşetlere konulmuş kiraz ve yeşil taze fasulye vardı...

26 Ocak

Hastane odası gibi bir yerdeyim kulağıma bir kulaklık taktılar anne karnında doğmamış bir bebeğin kalp atışlarını dinledim dinlerken kalbimin çok heyecanlandığına şahit oluyorum şaşkın bir hâlde...

30 Ocak

Beyaz renkte bir dolabı açıyorum içinde beyaz tülde bir torba var ağzı ipe bağlı ipi çözüyorum içinde muhabbet kuşu sarı renkte şaşkın bir hâlde kuşu severken ağzından içinde bir kuş olduğunu görüyorum ağzını açıyorum içindeki kuşu çıkarıyorum rengârenk çok güzel bir kuş çıkıyor kuşun ağzından...

Bu yazdıklarım rûya değil algı yada adını siz koyun bilemiyorum efendim...

Derse girdiğim ilk günden beri ölü hâlde musalla üzerinde Efendi Baba sürekli yıkıyor... Bir tarafta cenaze

namazımı kıldırıyordu bir müddet şimdi omuzuna aldı götürüyor toprağa verecek diye düşünüyorum...

Bir bebek olarak Efendi Babanın kucağında annesinden süt emen bir bebek gibi beslendim biraz zaman geçti şimdi genç bir erkek görünümünde sultanımın huzurunda oturuyorum sohbetini dinliyorum...

Başımın üzerinde yâni beynimin içinde toprak tarlaya bakıyorum birkaç gün toprağı kabarttım çapa aletiyle tohum attım serptim ellerimle tırmıkla tohumu toprağa karıştırdım şimdi çömelmiş bir şekilde tohumların açılmasını toprağın yeşermesini bekliyorum gözünü dikmiş bir şekilde...

Biraz uzun oldu hakkınızı helâl edin...

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

3.2.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı günler, Hayırlı Cum'alar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Bahsettiğiniz haller tasavvufta olmakla beraber kendinizi fazla kaptırmayın. Bizler yolumuzda zâhir ve bâtın hayatı dengeli götürmeye çalışırız...

İlk olarak bahsettiğiniz Efendi Baba'nın sizi toprağa koyma durumuna gelince, bizler sâlikleri toprağa gömmeye değil. Beden vücutlarında gömülü olanları oradan dışarı çıkarmanın yolunu ve nasıl diri olabileceklerini göstermeye çalışırız.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

1.3.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm Hayırlı günler dilerim efendim...

Dersim Tevhid, verildiği tarih 6 temmuz...

28 Şubat

Park ya da bahçe gibi bir yerde oturduğum sandalyenin altına küçüklü büyüklü sarı renkte altınlar dökülmüş topluyorum zincire dizilmişlerde vardı tek tek olanlarda onları siyah olan çantanın içine koyarken bir ses onları sen buldun senin dedi bende hayır benim deyil onların bir sahibi var ona teslim edeceğim dedim...

Algıda evren yada dünya bir vucud ana rahminde doğuma hazır baş aşağı duran bir bebek olarak görüyorum kendimi...

Hâli hazırda başımın üzerinde yâni beynimin içinde ya Nûr ismini zikrediyorum. Kalbî olarak bütün bedenimle ya Malik el-Mülk Zülcelâli vel İkrâm zikrindeyim...

Selâm ve dua ile...

* *
* *

YOKLUK VADİLERİ

Hazmi Baba, Mustafa Safi Baba ile Mehtap Hanım ve bazı kardeşlerin durumunu arz etmek için 2 Mart 1924 tarihinde N.T.A derneğine gelir. Aralarında geçen konuşmayı buraya alalım.

- **Mehtap Gül Hanım** Enguru'dan yolumuza katılmış ve 20 yıldan fazla "**Yıldız yolunda**" bulunmuştu. Hatırladığım kadarıyla ilk değerlendirme de 8-9. derse kadar ara ara zuhûrâtı vardı. İstişare sonucu 5. derse kadar 2. şer ay arayla geçirilmiş ve daha sonra zuhûrâta tabi olması istenmişti. Muhabbeti ve yola karşı ilgisi devam ediyor. Tefekkürü açık, **üzerinde nûrani perdelerin ağırlığı gözüktüyor. Bunların üzerinde fazla durmamasını telkin ederek bu hali asgariye indirmeye çalışıyoruz.**

Dersinde 8. ayı dolmuş. Son gönderdiği zuhûrâta 5. dersi tam bir geçme işareti var. Hâlinde ise Celâl den sonra bir ikram olduğu anlaşılıyor...

Bu vesile ile; yolumuzda bulunan Asiye hanım ve oğlu Kâmil... hakkında Zerrin hanımdan bir haber geldi. İkisinden de haber alınamadığını söylüyor. Kendilerine ulaşamamış, bize bilginiz var mı? Diye soruyordu... Biz hayır dedik. Telgraflara baktığımızda son gelen telgraf bir ayı geçmiş. Bizde telefon ile arayınca aynı mesajı

duyduk. Evlerinin yenilenmesinden dolayı Asiye hanım ve Kâmil, Asiye hanımın annesinin evinde kalıyordu. Yola ve Efendi Babamıza muhabbetli bir hanımdı. Bizim ve Efendi Babamızın son bir kaç sohbetinde de yoktular. Başlarına bir şey mi geldi? Veya bir sıkıntıları mı? Var bilemiyoruz. Ulaşabileceğimiz bir kanal yok. Cenab-ı Hakk (c.c.) yardımcıları olsun. İnşallah...

- Mehtap hanımın dersini ver de biraz sevinsin Cenâb-ı Hakk kolaylıklar versin...

Asiye hanımdan bizim de haberimiz yok Cenâb-ı Hakk (c.c.) haklarında hayırlar eylesin.

Bu arada Azeri Aliye kızımız Validene haber verdi. Eşi bu hâli fark etmiş ve kendisine galiba biraz fazla çıkmış ve bizim ile görüşmesini yasaklamış bu yüzden ondan da haber alamıyoruz.

Onunda hakkında hayırlısı olsun.

Cenâb-ı Hakk (c.c.) dünya ahret işlerinde kolaylıklar nasib etsin İnşallah.

Herkese selâmlar hoşça kalın Efendi Babanız.

3.3.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtınız güzel ve yolundadır. Cenab-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Park veya bahçede olmak Esmâ-Tarîkât mertebesidir diyebiliriz. Oturmak ise Muhammediyet mertebesi ifâdesidir. Şeriat-i Muhammediye içinde tarîkât mertebesinde bulunuyor. Terk-i dünya denilen hadise gerçekleşmiş ve ders geçilmiş yeni dersiniz hayırlı olsun başarılar dileriz...

Tefekkür ve düşünceleriniz güzel bu da varmış deyip üzerinde fazla durmayın...

Yeni dersiniz hayırlı olsun. Başarılar dilerim.

Yokluk Vadileri (Fena-i Rıza) dersini derslerinize ilave edersiniz... Tatbiki verdiğimiz notlar içinde vardır.

Kısa bir bilgi vermiş olalım... "Yokluk Vadileri"

- 1- Fenâ-i Rıza
- 2- Fenâ-i Safiye
- 3- Fenâ-i Efâl,
- 4- Fenâ-i Esmâ,
- 5- Fenâ-i Sifât,
- 6- Fena-i Zât,
- 7- Zümrü-ü Anka

Vadilerinden oluşur. Zümrüd-ü Anka mertebesine gelen kişi, Kaf dağında Zümrüdü Anka Kuşuna ulaşmış ve yok ve onunla bâki olmuş demektir. Bu hâl ilmidir. Yani ilmi bir yokluk, İlm'el Yakîn hâlidir.

(Ya nâru küni berden ve selâmen) (Hasbünellah ve ni'mel vekiy!)

Her hangi bir hâdise karşısında sıkıntıya düşüldüğünde, İbrâhim (a.s.) hakkında yukarı da ifade edilen duaları zaman elverdiğince dilden ve gönülden tekrarlanması kişiye büyük bir mânevî güven vereceği aşikârdır.

Eğer sıkıntılı bir durum başınıza gelirse bu dualara devam edersiniz...

Selamlar Hoşça Kalın...

1.4.1924 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Esselâmu Aleyküm hayırlı güzel günler dilerim efendim...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart.

4 Mart

Yeğenim Fatih Murat hanımı Kübra ile ziyaretime gelmişler bir yandan benimle sohbet ediyorlar bir yandan da birbirlerini sevgiyle sarılıp öpüyorlar yüzlerinden, bende hayret ve muhabbetle onları seyrediyordum...

28 Mart

Mufassal diyerek uyandım...
Daim zikrim ya NÛR dilimde kalbimde...
İdrâkimde kendimi bir bebek olarak görüyorum... Saygılar sunar üç ayların hayırlı bereketli geçmesini temenni ederim efendim...

Hayırlı Akşamlar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Sizinde üç aylarınız ve geçmiş olan regaib kandiliniz mübarek olsun...

Zuhûrâtınız yolunda gözücüyor. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

1.5.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm hayırlı güzel günler dilerim efendim...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart.

14 Nisan

Dergâh gibi bir yerdeyim insanlar var samimi muhabbetli onlarla ilgiliyim fakat sol ayak bileğimin ön kısmında balon gibi bir şişlik oluşmuş içi su dolu suyun içinde rengi olmayan küçük zararsız bir yılan gezinip duruyor yilandan kurtulmanın yollarını arıyordum...

Selâm ve dua ile saygılar efendim...

2.5.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Hamd olsun bizler iyi sayılırız. Sizlerde iyisinizdir. İnşallah...

Zuhûrâtınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Yılan nefsi emmâre sûret olmakla beraber görenin durumuna göre değişebilir. Son iki haftadır ilgilendiğimiz bir hanım vardı. Sizin gibi daha önce başka bir yolda eğitim almış ve Efendi Baba notlarını okumuş ve sohbetlerini takip etmekteydi. Israrla Efendi Baba ile görüşmek ve ders almak istiyordu. Efendi Babam ve bizim tarafımızdan defalarca Efendi Baba ile görüşmenin pek mümkün olmadığı kendisine bildirildiği hâlde sürekli bu konu hakkında sorular sordu. Yolun adabı ve kendisine uyması gereken şeyler bildirildiği halde bize emanet edilen bir kişiden ziyâde tasavvuf hakkında ahkam kesip bize bunu tasdik ettirmeye çalışmak için çeşitli yollar izledi. Kendisine son bir telgraf yazmıştık ve bundan sonra cevap verilmeyeceğini söylemiştik. Gönderdiğimiz telgrafın üstüne aynı tarih, saat ve dakika da gelen telgraf bu kişinin hâline Cenâb-ı Hakk (c.c.)'tan bir tasdik olmuş oldu... Rabb-imizin şükründen aciziz. Ve bu yol ile alâkı olay sizin zuhûrâtınızda daha bu kişi arayış içinde iken bize ulaşmadan 5 gün önce görülmüş...

Görülen dergâh şu an hizmet yaptığı yer ile alakalıdır. Ayak rûh mertebesi ile alakalıdır. Rûh ise, hakikat mertebesidir. Bilek ise bu mertebenin hareketli kısmı ve Be-Lam-Ke harfleri ile senin sükûn hâlin için gelen haberdir. Bu haber de;

Şişmiş ayak bileği; nefsanîyetin hayâl ve vehim ile yapılan çalışmalar ile şişmiş halidir.

İltihaplı su; su hayat ve ilimdir, İltihap ise hastalıktır. Burada bulunan ilmi hayatın hastalıklı olduğudur.

İçinde yüzen yılan ise, sürekli bizi dili ile ısıtır, inciten kimsedir. Her ne kadar incindiğini söylese de...

Kurtulmanın yollarını arıyordum; yolumuzda kendisine uygun saklanacak bir delik bulamadığını anladı ve zaten kendi isteği ile gitti, böylelikle hastalıklı uzuvda kesilip atılmış oldu.

Böylelikle bu işin hakikati size yansıyan görmüş olduğunuz zuhûrât ile tasdik olmuş oldu diyebiliriz.⁹

Selâmlar, Hoşça Kalın

⁹ Aslında bu hâlin bu kişinin hâli ile alâkalı olduğu biraz ilerideki yazılardan anlaşılacaktır. (Yazan M.C.)

6.5.1924 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Esselâmu Aleyküm hayırlı huzurlu günler dilerim efendim.

Lütfedip gönderdiğiniz dosyayı okudum inceledim düşündüm ve bu hanım kardeşim için çok üzüldüm keşke bu kadar detaylara takılmasa da sadece teslim olsaydı zaten her an Efendi Babamın huzurunda onunla olacaktı aslında eline ayağına hatta dünya ve ahretine gelen nimeti kaybetti kardeşim adına çok üzüldüm inşaallah doğruları bulur. Tasavvuf edebine adabına uygun olarak yaşamına devam eder bir başka yolda diye dua ediyorum... Çocuk yaşında Rabb-imin izniyle Kûr'ân-ı Kerim öğreten hocamın tavsiyesiyle tasavvuf eğitimi içinde buldum kendimi ailemde hiç kimse yaşamıyordu hatta târîkat diye ters bakılıyordu. Fakat istediğim huzur mutluluk içindeydim öyle bir teslim olmuşum ki hiç bir soru sormadan inceleme irdeleme yapmadan sadece denilenlere edeble riayet ediyordum.

Eğitim metodlarını görerek terbiye edildim kement atıldı boynuma bir müddet bu şekilde yaşadım yediğim yemek uyku her hareketim tamam yeter denilene kadardı. Boymunda kementle bile çok huzurluydum sonra kement atıldı kırbaç her an kırbaç incek gibi üzerimde bekliyordu iki büklüm bir hâldeydim o zaman teslim olduğum rehberimi görüyordum bu terbiye hallerinde çok güzel haller yaşadım çok güzel manzaralar seyrettim ilerleyen zamanlarda **Rabb-im sohbet izni verdi şariat târîkat sohbetleri verdim. On yıl kadar, Kûr'ân-ı Kerim öğrettim insanlarla çok muhabbetli diyaloglar kurdum aile içinde her daim sevgi muhabbet köprüleri oluşturmaya çalıştım halada aynı şekilde fakat hakikat arayışım beni ziyâdesiyle bunaltıyordu aradığımı buldum elhamdülillah Rabb-im Efendi Babamı nasib etti.** Zerrin hanımefendi vasıtasıyla sizinle iletişime geçerek sizin de yardımınızla ALLAH Razı olsun sizlerden aradığım istediğim rehberimi buldum. **Uydum hazır olan imama şeksiz şüphesiz teslim olmuşum anam babam hatta tatlı canım feda diyerek her anımda her yönde karşımda Efendi Babam sultanım var zaten ölü olarak yıkayıcım onu görüyorum teslim olmuşum iradesiz kalmışım huzurunda inşana bu yetmez mi?** Daha ne istenir ki önce istetti sonra verdi emrine şükür elhamdülillah, Efendim değerli vaktinizi aldım biraz uzattım hakkınızı helâl edin yaz dediğiniz için yazdım çok süslü laflar bilmem hatta sevmem sadece duacınızım ALLAH razı olsun iki cihan saadetine erdirsin bütün sevdiklerinizle beraber. ALLAH a

emanet olunuz saygım ve muhabbetlerimle...¹⁰

Not: Efendim rûyalarım yok denecek kadar azaldı hatta yazacak rûya çok nadir görüyorum rûya görmem mi? İyi yoksa görmemek mi? Merak ettim.

SELÂM VE DUA İLE...

Aleykümselam Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Bu yazdıklarınızdan, bu zuhûrâtı sizin niye gördüğünüz daha niye anlaşılıyor. Aşağı yukarı aynı yaşantıdan gelmiş iki kişi biri Âdem olmayı seçti, birisi ise asi olmayı, ne diyelim... Herkes kendinden mesuldür.

Aslında yap denilen şey yapılmadığı için bu hâle düştü. Aranılan ilim, bir şey öğrenmek olsa yorulmadan anlatılır.

Mürid olmak teslim olmakla beraber, irade sahibi olmak demektir. İradesi olmayan gerçek mana da mürid olamaz...

Aynı zamanda yazdıklarınız iyi olmuş, biz sadece kişinin gördüğü zuhûrâtlara bakmıyoruz. İdrâk ve anlayışı da bizim için önemlidir. Onun için zuhûrâtlar azaldığı için üzülmeyin.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

14.5.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

14 Mayıs

Rû'ya içinde rû'ya görüyorum. Arılar benimle sohbet muhabbet etmek için gelmişler evimin çatısına yuva kurmuşlar. Bunu rûya içinde görüyorum rûyamda çatıdan evimizin salonuna yağmur yağar gibi bal akıyor, tavandan

¹⁰ Bu hanımın dediklerinde samimi olup olmadığı biraz ilerdeki sayfalarda anlaşılacaktır. (Yazan M.C.)

ne yapayım diye şaşkın bir şekilde camdan dışarı bak diyor bir ses bakıyorum, camdan dışarı yüksek bir yerde olduğum için aşağı doğru bakıyorum. Uzun trenin arka kasasında oldukça uzun büyük bir bal kovanı arılar onun içine bal yapacakmış fakat arılar benim evimin salonuna yağmur yağar gibi bal akıtıyor. Altına kovalar koyuyorum büyük beyaz bir bidon koydum doldu her şey doldu bu balları dağıtmam gerekiyor. Herkesin hakkı var diye düşünüyorum fakat evime tanımadığım bir kadın geldi bende senin eşyalarından alıp salonumu döşeyeceğim senin eşyalarını bir göreyim ölçeyim benim salonuma uyar mı? Diye girdi evime salona onun gelmesiyle ballar yok oldu. Feryat figan ediyorum, balları dağıtmam gerekiyordu, ne yaptın nerde ballar diye fakat hiçbir şey söylemedi ballar boşa akıyordu dolan kaplar yok oldu o kadın ne yaptığını bir türlü söylemedi çok çırpınmama rağmen uyandım hâlâ bal akıyor gibi hâlâ ellerimde sanki fakat çok etkilendim...

Efendim affınıza sığınıyorum merakımı bağışlayın göndermek zorunda kaldım bekleyemedim...

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum...

15.5.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Hamd olsun şimdilik bizler iyiyiz. Siz de iyisinizdir. İnşallah...

Zuhûrâtınız güzel ve yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin.

Bu âlem de bir rûyadan ibârettir. İstirahat ederken görülenlerde rû'ya içinde rûyadır... Bal marifettir, bu zuhûrât görüldüğü tarihlerde alınan bazı ma'nâ ilimleri ki, bunun çatı yani arştan akması ile sıfât mertebesi kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Arştan, kürsiye yani gönül evine bu ballar akmaktadır. Bunları başkalarına aktaracak kadar iyi anlamışsınız. Cam hayâldir, bakılan ise Tren yani Tur dağı, nefis dağıdır diyebiliriz. Baldan yani marifetten hisse almayan kalkan ise Nefsi mülhimenin vehim yönüdür. Bu ma'nâ ilimlerinin vehme ve hayâle kaptırılmaması lâzımdır. Kişi nereye gelirse gelsin, hangi mertebe de olursa olsun bunlara sahip çıkamaz, bunun sahibi Hakk'tır. Sahip çıkıldığı anda Tevhid bozulur ve şirke düşülmüş olunur.

Selamlar, Hoşça Kalın...

1.6.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm hayırlı bereketli Ramazanlar dilerim efendim...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

19 Mayıs

Komşum Şehri hanımın kızı Huriye için görücü gitmişim onların evlerine sohbet ediyorduk...

Rabb-ime emanet olunuz saygılarımla. Selâm ve dua ile...

2.6.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım,

Zuhûrâtınız güzel ve yolundadır.

Şehri; Şehirli, nazik ve terbiyeli demek, Huri-ye, cennet hurisi olduğuna göre, Medine-Ravza-ı Mutahhara daki cennet bahçesi yaşamını görmeğe gidildiği anlaşılıyor.

Selamlar, Hoşça kalın...

1.7.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm hayırlı güzel günler dilerim efendim...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

7 Haziran

Kalabalık bir ortamda eşimle bir masada yemek yiyoruz. Etrafımızdaki tanımadığımız insanlar sürekli birbirleriyle tartışıyor bir şeyleri paylaşamıyor gibi bağırıp çağırıyorlar, yemeğimiz bitince

eşim cüzdanımda para kalmamış eve git para getir diyor. Oradan çıkıyorum yolu bulabilmek için karanlık tünel gibi yerlere giriyorum. Baya bir dolanıyorum karanlık nemli soğuk tünellerde karşıma yokuş bir yol çıkıyor. Islak karanlık siyah asfalt zorlanarak uğraşarak tırmanıyorum ayağımda terlikler kayıyor, zorluğunu anlatmak daha zor fakat yokuşu tırmandım ve çıktım düze bir aydınlık gökyüzü öyle güzel bir güneş her yer bembeyaz etraf kırmızı güller gözlerim kamaştı her şey geride kaldı huzur içinde etrafı seyrediyordum, şaşkın ve mutlu bir şekilde...

13 Haziran

Tanımadığım birisi bir odam varmış beni oraya çağırıyor odanı boşalt diyor gidiyorum. Odada birkaç kişi var tanımadığım sedye gibi ranza gibi bir yatakta bebek fakat bebeği öyle bağlamışlar ki o bebeği almam gerekiyor almaya çalışıyorum. Ellerinde bazı aletlerle bana eziyet etmeye çalışıyorlar, bebeği almama engel oluyorlar, onların ellerinden kurtuldum, mücadele ederek bebeği yattığı yerden kurtardım, kucağıma aldım, her yerini kemer gibi aletlerle bağlamışlar, kucağımda bağlarından kurtarmaya çözmeye uğraşırken uyandım...

15 Haziran

Bir bebek var bebeğin karnını ovuyorum masaj yapıyorum rahatlaması için ben karnına masaj yaparken bebek içi boşanırcasına fişkırtarak büyük abdestini yapıyor üzerime de geliyor...

16 Haziran

Rûyada tek hatırladığım bir masanın üzerinde beyaz iki tabak var birisinde simsiyah zeytinler bir diğerin de zeytin çekirdekleri beyaz bir peçete ile çekirdekler ve zeytinleri bir tabağa birleştireyordum...

Geçmiş Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabb-im tekrarına erdirsin...

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

2.7.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Akşamlar Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtınız yolundadır. Cenâb-ı Hakk nicelerini nasip etsin. İnşallah...

7 Haziran da görülen zuhûrâta, terlikler rûh papucu olan nefistir. Nefsin hâli artık rûha olmadığı anlaşılıyor. Zamanla bu çıkacak ve yerine gelen uygun olacaktır. Zuhûrâtın sonunda görülen güneş ile derslerde yeriniz sağlamlaşmış.

16 Haziran, bu zuhûrâta görülen masa arştır, iki tane beyaz tabak ulûhiyetin zâhir ve bâtın hâlidir. Zeytin ise sîfât tecellisidir ve kesrette vahdet hâlini ifade eder. Bir tabağa birleştirmekte zâhiri ve bâtını birleştirmektir.

Selâmlar, Hoşça Kalın...

4.8.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berakatuhu...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

25 Temmuz

Torunum Muhammed Eymen ile çok muhabbetli bir şekilde top oynuyoruz topu birbirimize atarak gülerek eğleniyoruz bir yanda da sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinliyoruz sevgiyle...

Çuval çuval un var komşum Fatma abla ve tanımadığım bir hanım ile birlikte insanlara unları ulaştırmaya çalışıyoruz...

Her yeri cam olan bir duvar gelin kızım olduğunu düşündüğüm bir hanımla camları siliyoruz ona da nasıl sileceğini tarif ediyordum pırl pırl parlıyordu...

Kötü niyetli insanlar bazı hayvanları kutuların içine hapsetmişler kulübe gibi bir yerden telefonla yardım alabilir miyim? Diye çabalıyordum hayvanları kurtarmak için...

**Yok şeyim
Hiç bir şeyim
Herşeyim diyerek uyandım...**

28 Temmuz

Bir çocukla bebek patikleri örmeye çalışıyoruz kendimde öğrenmeye çalışıyorum çocuğa tarif ediyorum elimde iki tane örgü şişi var birisini çocuğa vermeyi düşünüyorum örgü ipleri var daha da yumak iplerden almaya çalışıyorum daha çok olsun diye...

Efendim 3 ağustos perşembe günü önceki dersimden olan arkadaşlarımla mescidde toplandık sohbet zikir dua niyeti ile abdest aldım çorabımı giymek için bir kenara oturdum çorabımı giyerken Efendi Babamda sanki ben onun elbisesiydim. Benim bedenimi giydi zikrullah boyunca öyle hissettim hâla Efendi Baba benim bedenimde ya da ben onun elbisesi bilemedim veya ben sultanımın bedeninde o benim elbisem yorumu size bırakıyorum, saygılar sunuyorum Selâm ve dua ile...

7.8.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Hamd olsun bizler iyi sayılırız, sizde iyisinizdir. İnşallah...

Zuhûrâtlarınız yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

**Yok şeyim
Hiç bir şeyim
Herşeyim diyerek uyandım ...**

Bu tür ifadeler irfan ehlinin ifâdeleridir...

Bir yandan kul olarak acziyeti, bir yandan da Hakk'ın varlığında ulûhiyet yaşantısını ifâde etmektedir...

Son olarak bahsettiğiniz hâl ise rabita halidir. Bizler misafir olarak gittiğimiz yerlerde oranın kuralları ne ise ona uyar veya kendi hâlimizde kalırız. Kendi bulunduğumuzu yere döndüğümüzde de oranın etkisinde kalmayıp aslı hâlimiz ile yaşamımıza devam ederiz. Bir yönden de bu koruma olmuş...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

4.9.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

23 Ağustos

Oldukça heybetli bir fil yüzü bana dönük öylece duruyor bana bakıyordu...

25 Ağustos

HU mevlâm diye zikrediyordum...

30 Ağustos

Oldukça heybetli bir ağacın tepesine çıkmış farklı meyvalar topluyordum kırmızı yeşil renkte olgun ve güzel olduğunu düşünüyorum ağacın altında insanlar var onlara uzatıyorum alın sizde yeyin diye...

Uzun zamandır daim zikrim ya NÛR

Mübarek Kurb'an bayramınızı tebrik ediyorum Rabb-im tekrarını nasib eylesin duasıyla... Saygılar efendim...

7.9.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Sizlerin de geçmiş bayramınız mübarek olsun...

Zuhûrâtlarınız yolundadır. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

2.10.1924 Tarihli Telgraf

Esselâmu Aleyküm hayırlı güzel günler dilerim...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

21 Eylül

Ferğab diyerek uyandım ...

29 Eylül

Akrabamız olan Tenzile hanımın evinde çok eskiye ait bir mezar varmış onlarda evin bodrumunda mezarı açmışlar evlerinde bulunduğu bir ortamda söylediler. Ben de gidip mezara baktım, oldukça geniş çok büyük kazılmış ve iç içe çocuk ve büyük insân mezarları fakat bir mezar etrafı sanki şeffaf renksiz pırıltılı siyah gibi düzgün pürüssüz fakat toprak deyil içindeki cesetleri kenara koymuşlar parça hâlinde onları görünce çok üzüldüm ve yerine koyun kapatın diyorum, ağlıyorum ve oradan üzgün bir şekilde çıkıyorum. Çocuklarıma simit alıyorum onlarla biraz ilgilendikten sonra eve bırakıp tekrar akrabamız Tenzile hanımın evine gidiyorum cenazeleri koyup mezarı kapattıklarını öğrenip rahatlıyorum evde bir gurup topluluğa nasihatler ediyorum öldükten sonra rabbimizin kim olduğu sorulacak dünyada neyi çok sevmişsek neye hizmet etmişsek para şan şöhret anlatırken uyandım...

2 Ekim

Bütün kabukları soyulmuş sadece içinin beyazı kalmış ceviz üç parça hâlinde yemem için verildi yanında üzüm yada hurma yiyordum...

Efendim idrakimde bedeni olarak buradayım görevlerim gereği fakat kendimi Efendi Babanın büyüttüğü bir çocuk olarak görüyorum...

İçinde yaşadığımız evren dünya denilen her ne ise tek bir vücut vücutun içinde oluşmuş bebek olarak görüyorum kendimi göbek bağım bile var...

Selâm ve dua ile saygılar sunuyorum efendim...

7.10.1924 Tarihli Telgraf

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım kardeşim,

Seyahatten yeni döndüğümüz için biriken telgrafları cevaplamaya çalışıyoruz.

Zuhûrâtlarınız ve düşünceleriniz yolunda gözüküyor. Cenâb-ı Hakk (c.c.) nicelerini nasip etsin. İnşallah...

Ehlullah tarafından, bu dünya canlı olmasa insan gibi varlığı meydana getirir mi? denmektedir. Efendi Babam da bu âlemin tamamı müşahade edilse İnsan suretinde olduğu görülür diye bir ifadesi bulunmaktadır.

Selamlar, Hoşça Kalın...

3.11.1924 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Hayırlı günler dilerim efendim...

Dersim Yokluk Vadileri (Fenâ-i Rıza) verildiği tarih 3 mart...

7 Ekim

Eltim Hamide hanım çok farklı güzellikte ve çok güzel gülümseyerek muhabbet ediyorduk...

1 Kasım

Cam kavanoz içinde sarı ve kırmızı renkte alıçlar vardı...

Selâm ve dua ile saygılar efendim ...

5.11.1924

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım Kardeşim,

Zuhûrâtlarınız yolundadır. Cenâb-ı Hakk nicelerini nasip etsin. İnşallah...

7 Ekim, El-Hamid esmâsına olan muhabbetiniz ma'nâlanmış...

Hayırlı Günler Mehtap Gül hanım Kardeşim,

1 Kasım, Kavanoz saklama kabıdır... Bu saklama kabının cam olması hayâli olmasıdır. Al-ıç, El-İç, Bâtın-i el, varlığınızda bulunan hayâlin içinde bân-i elin varlığı görülmüş...

Selâmlar, Hoşça Kalın...

23.11.1924 Tarihli Görüşme

Hazmi Baba, Mustafa Safi Babanın çıkmış olduğu seyahatten dönmesi neticesinde hoş geldiniz demek ve kardeşlerin durumundan haber vermek üzere 23.11.1924 tarihinde N.T.A derneğine ziyarete gelir.

Birkaç konu açıldıktan ve görüşüldükten sonra konu Mehtap Hanım ile ilgili bölüme gelir. Mustafa Safi Baba, Hazmi Babaya hitaben;

- Bildiğin gibi demiryolu ile Enguru'ya gitmiştik.

- Oraya gitme sebebimiz. Validenin eski bir arkadaşını ziyaret etmek idi. Ve ayrıca Validen ile Enguru'dan ısrarla konuşmak isteyen bir kaç kişi daha vardı hem de onlarla da görüşmek idi. Ev sahibinden izin isteyip bu kişilerin gelmelerinde bir sakınca yoksa onları da gelişimizden haberdar edip orada onlarla da görüşebilmeyi sağlamak idi.

- Nihayet Haydarpaşa'dan Enguru'ya demir yolu ile ulaştık aradığımız evi bulup misafir olduk, öğleden sonrada bahsettiğimiz kişilerde gelmeye başladılar beş kişi idiler kendileri tanışma başladı bir kaç Ah... Ka... de...nin devamından imiş ancak bizlere de muhabbetleri varmış bazıları hiç bu işlerle ilgili değil ancak arayış içindeler imiş. Birde Mehtap diye bir misafirimiz vardı meğerse o Mehtap Gül kızımız imiş yanındakilerin bazıları ile tanışıyor bazıları ile yeni tanışmışlar ve gelmek isteyen daha çok kişilerin olduğunu ancak zaman ve zeminin müsait olmadığından gelemediklerini bildirdiler. Mehtap kızımız ile ve diğerleri ile de soruları üzerine bir miktar sohbet ederek kendilerini tanımaya çalıştık. Bu arada Mehtap kızımız senden bahsedince bende hakkında istişarede bulundun kimse olduğunu anlamış oldum. Hâllerinden

durumlarından burada on on beş kişi kadar olduklarını ne yapabileceklerinden bahsetti bende düşünür ileride bir düzenleme yaparız ona göre hareket edilir dedim, daha sonra vaktimiz dolunca oradan ayrıldık hava alanına gidip oradan da Asitane'ye döndük.

- Daha sonra da geçtiğimiz salı günü aniden Enruguru'da görüştüğümüz kimseler Asitane'ye gelmişler haber verdiler misafir ettik iyi ki Asitane'de idik yoksa boşa gelip geri dönecekler imiş.

- Ancak Mehtap Gül kızımız yoktu diğerleri ve birde başka birisi gelmiş idi bir miktar sohbetten sonra gittiler. Hakk'tan hayırlısı.

- Şimdi senden küçük bir ricam var uygun olduğun ve boş kaldığın bir zaman Mehtap kızımız hakkında küçük bir dosya hazırlayıp bana gönderebilirsen iyi olur hem onun hem de o çevrede olan kimselere nasıl bir yol çizilebilir onu gözden geçirmek lâzım gelecek. Haklarında hayırlısı olsun.

- Dünya ahret işlerin kolay gelsin herkese selâmlar hoşça kalın Efendi Babanız.

Bundan sonra Hazmi Baba, Efendi Babasının isteğini yerine getirmek üzere hummalı bir çalışma içine girer. Yukarıda yapılan Mehtap Gül hanımla alâkalı görüşmeleri "İstek-Arayış" bölümünden itibaren Mehtap Gül hanım ile son görüşmeye kadar sırası ile düzenler. Aynı mevzular tekrar olmasın diye buraya almıyoruz. Sadece onun bu konu hakkındaki görüşlerini kısaca buraya alıyoruz.

* *
* *

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Bu kayıt yolumuz dervişelerinden Engura'da ikamet eden "Mehtap Gül" hanımefendi hakkındadır. Efendi Babam ile 23.11.1924 tarihli görüşmemizde ki ricası ve isteği üzerine düzenlenmiştir.

"Şimdi senden küçük bir ricam var uygun olduğun ve boş kaldığın bir zaman Mehtap kızımız hakkında küçük bir dosya hazırlayıp bana gönderebilirsen iyi olur hem onun hem de o çevrede olan kimselere nasıl bir yol çizilebilir onu gözden geçirmek lâzım gelecek." (EFENDİ BABA)

Öncelikle kendisi ve Engura'daki kardeşler hakkında Cenâb-ı Hakk (c.c.)'tan hayırlar dileriz. Aşağıda daha önce ki seyirleri ve yaklaşık iki senelik yolumuzda ki seyri hakkında kendisinden gelen telgraflar, cevaplar ve Efendi Babam ile istişareler konulmuştur. Zâhiri olarak farklı bir ilde olduğu için ve kendisi ile tanışıp görüşmediğim için bir değerlendirme yapamayacağım.

Bâtini olarak 35 yıllık bir tasavvufi yaşamı var. Kendi ifâdesi ile 10 yıl kadar çevresine şeriat ve tasavvuf sohbetleri vermiş. Yolumuzda iki senedir bulunuyor. Bu süre zarfı içinde Nefsi Emmâre ve Tevhid-i Esmâ mertebeleri arasında seyri gözüküyor. 6. Derste 8 aydır bulunuyor.

Yalnız beni düşündüren, yazıp yazmama konusunda kararsız kaldığım ve yazmazsam ileride farklı bir durum olursa Cenâb-ı Hakk'a karşı mesul olmak istemediğim bir durum var. Bu konu hakkında ki değerlendirmeyi Efendi Babam yapar.

Daha önce yolumuzdan uzaklaştırılan ma'nevi olarak ölen E.K. ile işyerimizden yaklaşık uzun yıllar arkadaşlığım olan ve yolumuz ile kıyaslaması yapılmayacak olsa bile bir yola bağlı ve buranın vekili idi. Bu kişinin ismi de E.K. ve ilk ismi de yukarıda adı geçen kişi ile aynıydı. Yolumuzda bu olaylar olurken kaza geçirdi ve 3 ay sonra rahmetlik oldu. Zâhiri olarak çevremde bulunan isimlerin yolda ki kişiler ile bağlantısı olabileceğini bu olayın sonuna doğru anlamıştım.

Mehtap Gül hanım yolumuza girdiği zamanlarda işyerimize Mehtap hanım adında bir kişi geldi. Daha sonra bu sene başında da müdür olarak atandı. Bu hanım işlerle ilgilenmekten ziyâde çalışanları takip edip baskı uygulama ve bunaltma peşinde bir yapıya sahip hareket ediyor. Çalışanların geneli de bu durumdan huzursuz durumdalar. Bir nevi Süleyman A.S. mın. mülkünde ki Belkis gibi... İlk verdiğim örnekteki kişileri yakından tanıyordum. Ama bu iki kişi hakkında bunu söylemem. Mehtap hanımın ilki isminin ma'nâsı da fedakarlıktır.

Bundan sonrasında ise yolda ki seyri ile alakalı telgraflar vardır. Mehtap Gül hanımın telgraflarında gerekli gördüğüm yerleri koyulaştırdım.¹¹

¹¹ Biraz önce söylendiği ve olayların gidişatı tarih sırasına göre yazıldığı için tekrar olmaması için önceki konular buraya ilave edilmemiştir. (Yazan M.C.)

13.1.1925 Tarihli Telgraf

Selâmunaleyküm, Hayırlı Akşamlar, Nasılsınız iyi misiniz? Hamd olsun bizler iyi sayılırız?

Efendi Babam adresinizi bizden almıştı. Bizim kendisi ile görüşmede telgrafların yerine gitmediğini söyledi. Yeniden adresinizi verdik. Bu konu ile sizin ile alâkalı bir şeyler söyledi anlayamadım... Bu telgraflar elinize ulaştı mı? Cevap bekliyorum. Selâmlar, Hoşça Kalın... M. Hazmi

13.1.1925 Tarihli Telgraf Cevabı

Ve Aleykümselâm Hazmi hocam Allah razı olsun sağlığınıza duacıyız. Ev adresimizde bir değişiklik oldu. Ev adresimizi verelim.

1.2.1925 Tarihli Telgraf

Hayırlı akşamlar dilerim Hazmi hocam belki Efendi Babam bahsetmiştir, artık zuhûrâtlarımı Efendi Babamın N.T.A dernek adresine göndermemi istediği için oraya iletiyorum çok kahrımı ektiniz hakkınızı helâl edin ALLAH razı olsun efendim. Selâm ve dua ile...

1.2.1925 Tarihli Telgrafa Cevap

Hayırlı Akşamlar Mehtap Hanım kardeşim, durumdan haberimiz var. Yol ile alâkalı özel bir durumdur. Ben veya Efendi Babam farketmez, O nasıl uygun görürse öyle devam edilir. Biz baştan herkese hakkımızı helal etmişizdir. **İlerleyen zamanlarda ne olacağı belli olmaz.** Sorunuz olursa her zaman yazabilirsiniz. Selâmlar, Hoşça kalın...

Bu tarihten sonra herhangi bir görüşme kaydına yapılan araştırmada rastlanamamıştır. Yalnız 2-3 ay sonra bir Mustafa Safi Baba ve bazı ihvanları ile umre ziyâreti gerçekleştirmişler. Yalnız bu hanımın ve Enguru'dan yanında gelen kardeşinin sıkıntıya sebep olup yoldan uzaklaştırıldığı anlaşılmaktadır. Okuyanlar bunun neyin sebep olduğunu anlayacaklardır. Yukarıda yola ve Efendi Baba'ya

muhabbeti olan hanım gitmiş, yerine şikâyet eden ve dert yanan bir hanım gelmiştir.¹²

* *
* *

1925- Umre ziyaretinde Mehtap Gül ve Mine Hanımların Birlikte Dosyası. Şikâyetleri ve Cevapları.

Mehtap Gül Hanımın yazıları:

[28.04.1925] Mehtap Gül: Mekke den hayırlı günler dilerim kardeşim. Çok isteyerek Efendi babamın hatırına bu selâm seyahati tercih ettik ve yola düştük ücret olarak ne denildiyse ödedik biliyorsunuz bir heyecanla Hicaz trenine bindik gurup arkadaşlarımız kendilerine ayrılmış 1.sınıf denilen özel yerlere yerleştirilmiş bizde en arkalarda hem de yer sorunu yaşayarak defalarca söylememe rağmen kardeşimle aklımız birbirimizde kalarak ayrı yerlere oturtulduk guruptan ayrı tutulduk hissini uyandırdı bizde ve adapte olamadık ayakta bekledikten sonra, Medine'ye vardık rehber karşıladı sağ olsun fakat bir hanım rehber ilk selâma götürmek için yoktu maalesef çünkü gurupta önce gidenler kadar yeni gidenler de vardı büyük eksiklik.

- Mekke ye geldik sağ olsun yine rehberimiz karşıladı otele yerleştik uflu Sadık hocadan Allah razı olsun umrelerimizi dualar eşliğinde yaptırdı Rabb-im kabul eylesin. Mikat bölgesi ve gezi için çok küçük içi çok kirli pis kokulu arabalar Mekke'de ve Medine'de tercih edilmiş bakteri aldık üç gün, odamızda istirahat etmek zorunda kaldık yasaklarda bahane edilerek arabadan inmeden sadece bir iki kelam söylendi.

- Diğer gezen gurupların gezmelerini imrenerek dinledik. Bir haftamız var sanıyorum kendi hâlimizde tavafımızı ibadetlerimizi yapıp döneceğiz Allah kısmet ederse İnşallah, dönerken yine yer sorunu yasamayız diğer gurup arkadaşlarımız yer farkı mı ödediler? Çok merak ediyorum bize söylenmedi böyle bir şey inşaallah giderken bari huzurla döneriz yazmak zorunda kaldım hakkınızı helâl edin Selâm şirketi hakkında izlenimlerim şu an olumlu değil, maalesef üzgünüm...

¹² Yazan (M.C)

- Hanlarda bilgi alabileceğimiz kimse yok lütfen gelirse rehber oda umre yaptırmak için geldi bir daha görmedik.

- Arabalara tıkiş tıkiş binmek çok ađrımıza gitti bende hasta ve ameliyatlı olarak gelmiřtim.

- Tekrar dersiniz ya da bir yakınım asla derim başka demem.

- Bizim için hanlarda çıkan yemekler deđildi, önemli olan nasıl olsa doyardık

- Kardeřim rehberlere ulaşamıyorum kardeřim çok hasta kalkamıyor doktora ihtiyacı var nereye gideceđimizi de bilemedik nereden yardım alabiliriz.

Ödeme ile ilgili Mehtap Gül hanımın kendisine yazmış olduđum telgraf...

[3.05.1925] M. Zülfikar:

- Hayırlı akřamlarınız olsun.

- Telgrafınız geldi ama ancak cevap vermeye fırsatım oldu. řirketle muhasebe işlerine baktık. Malumunuz Birsen Han'ım gelemedi. Onun parasının iade işlemleri vardı. Bir de Efendi Babam gitmeden evvel Validem için ödeme yapmıştı. Normalde en son hesaplama da 3 kişilik oda için ödeme yapmıştınız ama Birsen hanımın gelemeyiři ile sanırım 2 kişilik oda da misafir edildiniz. Fazladan göndermiş olduđunuz parayı ben Kemâl abiden vermesini rica ettim çünkü siz Enguru'dasınız sonra daha zor olur. řirketle görüşmem sırasında sizin de yazınızı okuttum. Bilginiz olsun, selâmlar...

- Tam açıklamamışım kusura bakmayın. 3 kişilik oda ücreti 1.875 Lira idi. İki kişilik oda da kaldıđınız için 1.900 Lira ödendi. Siz 1.920 Lira göndermişsiniz. İki kişi olarak 20 Lira + 20 Lira fazla göndermiş oluyorsunuz.

Selâm Seyahat Necdet Bey'den gelen cevaplar:

[28.04.1925] Selâm Necdet Bey:

- Ziyaret yerleri yeni yasaklandı.

Uhud'da yaşananlar

- Araçların kötü olması kabul edilir şey değil. Olmamalı...

- Umre dışında genelde serbest zaman şeklinde değerlendirilmeli. Yine de bir ihtiyaç var ise rehberle iletişime geçilebilir.

- Trende oturma düzeni ile ilgili bir sorun anladım.

- Çok müdahale mümkün olmayabiliyor.

Mekke, Medine arası araçları kötü olmamalı çok üzüldüm. Yazışacağım MEKKE Medine'yle Hiç kimseye kötü araç kabul etmiyoruz, kaldı ki N.T.A Derneği...

Rehber'in cevabı:

Esselâmu Aleyküm Necdet Hocam,

Özellikle durumu yalın olarak size aktarayım takdir sizin olsun İnş.

Biliyorsunuz N.T.A. Derneği GRUBU Mekke'ye 23 Nisan akşamı geldi ve yerleşimlerini yaparak Umrelerini bizatihi ben yaptırđım.

24 Nisan öğleden sonra Mekke ziyaretlerini yine ben yaptırđım.

25 Nisan Akşam 2. Umrelerini yaptırđım.

26 Nisan Akşam 3. Umrelerini yaptırđım.

27 Nisan CUMA günü malum serbest gün ve Akşam yine Hana yemekte uğrayıp bugün dönen 4 kişiye yeniden hatırlatma yaptım.

Ve bugün onlardan 4 kişi ve Saruhanda kalan BEKÂ ailesi ile birlikte Tren İstasyonundan Türkiye'ye uğurladım.

Görülüyor ki geldikleri günden bugüne kadar her gün program sebebi ile beraberiz ve size ifâdeleri beni hiç görmedikleri yönündedir. Takdiri size bırakıyorum. Ayrıca 11 kişiye faytonlardan başka ne olabilirdi. Eğer özel durum sözü verildi ise bu bana bildirilmedi maalesef.

Ziyaretlerde, Sevr ve Nur dağlarında indirip anlatım yapmak yasaklandı biliyorsunuz. Araçta gerekli bilgiler dağlar hakkında verildi. ARAFAT MÜZDELİFE Mina Cennet Mualla ve Cin Mescidi

ziyaret yaptırıldı. AKALIN ailesi ile de aynı şekilde görevlerde ve akşam yemeklerde görüştük ve 10 gün doldu ve bugün uğurladım elh memnun ayrıldılar inşallah.

Esselâmu Aleyküm Kalın sağlıcakla...

Şikâyetlerin Cevapları.

Yukarıda kendileri hakkında yapılan her iki tarafın, "şirket ve Mehtap Gül'ün kardeşi ile" şikâyet yazışmalarının metnini verdikten sonra bunların tahliline ve cevaplarına geçelim. Medine ve Mekke'de vaktim olmadığı için bunların cevaplarını yazmaya döndükten ve biraz dinlendikten sonra ancak cevaplamak için imkânım oldu ihmâl değildir. M.H.S.

Umre ve hacc ziyaretine gidecek olan kimselerin ilk bilmesi ve kendini ona göre hazırlaması lâzımdır ki, ne kadar güzel organizasyon olursa olsun şirketlerin elinde olmayan sebepler, kalabalık ve izdiham yüzünden bazı aksaklıkların olacağı açıktır. Ayrıca bu yolculuklar biraz da çile yolculuğudur. Nefsin heva gezisi değildir. Bu yolculuklarda şikâyetle bulunan kimseler, eğer Medine'de iseler yaptıkları şikâyetleri doğrudan nefsi emarelerinin şikâyetidir, Efendimizden şikâyet olmaktadır. Medine de olan Hacve Umreciler Efendimizin misafiridirler, yapılan herhangi bir şikâyet doğrudan ondan yapılan şikâyettir. Mekke'deki olan kimselerin şikâyetleri ise doğrudan Allah'tan nefsi emmarelerinin şikâyetidir, çünkü orada olanlar Allah'ın misafirleridir.

Bu demek değildir ki, kişi herhangi bir şekilde gerçek bir haksızlığa uğrarsa hakkını aramayacak, Hakkını arayacaktır ama onun da bir adabı vardır ve yüzde yüz haklı olması lâzımdır. Ayrıca bu şikâyetiniz aynı zaman da farkında bile olmadan sizin bu şirketle gitmenize sebep olduğumdan benden de şikâyettir. Ayrıca bu tutumunuzla şirkete karşı beni de küçük düşürmüş olduğunuzun belki halen daha farkında değilsinizdir. M.H.S.

Mehtap Gül Hanımın şikâyet yazıları, ve satır satır cevapları:

Mehtap Gül: Mekke den hayırlı günler dilerim kardeşim. M.G.

Bu ifâdeler kabul edilir ifâdeler değildir, Mekke’de olduğumuz müddetçe aynı katta aynı korüdor da yakın odalarda idik, size Asitane mi daha yakındı yoksa aynı korüdor da olan komşu kapılar mı? Evvelâ bunu deneyip sonra Asitane’ye telgraf çekecektiniz. Bu büyük bir nezaketsizliktir burada çare bulunmadığı takdirde Asitane’yi aramanız makul olabilirdi, kendinizi bizden ayırdınız kendinizi bize kapadınız sonra size ulaşamadık diyorsunuz. M.H.S

Çok isteyerek Efendi Babamın hatırına bu Selâm seyahati tercih ettik, M.G.

Biz sizi zorlamadık ki niye bizim hatırımıza olsun, bu hususta kimse zorlanmaz, guruba yazılan yazıdan haberiniz olmuş gelebilir miyiz? Diye siz talep ettiğiniz için, bizde uzaktan da olsa sizi biraz tanıdığımız için gelin dedik, ayrıca acaba uyabilecek misiniz? Diye de kendi kendimize istişare ettik, inşallah bir zorluk çıkarmazlar diye düşünmüştük, ama yanılmışız ilk tereddütümüz başımıza geldi, sağlık olsun. M.H.S.

Ve yola düştük ücret olarak ne denildiyse o dedik M.G.

Bundan tabii ne olabilir ücreti baştan belli olan bir şey hakkında bir marifetmiş gibi bunları yazmakta bir mantık var mı? Gene baştan belirtilen bizim için ödediğiniz küçük katkı dahi bu durumda iade edildi, bundan da söyleyecek bir şeyiniz olmasa gerek. M.H.S.

Biliyorsunuz bir heyecanla Hicaz trenine bindik gurup arkadaşlarımız kendilerine ayrılmış 1.sınıf denilen özel yerlere yerleştirilmiş M.G.

Baştan beri nasıl bir hayal vehim ve zan ile karar verdiğiniz açık olarak görülüyor. Ben trenin "1.sınıf" denen nesnesinin ne olduğunu bile bilmem sayenizde onu da fark etmiş oldum. Bizde trene bindiğimiz zaman hepimiz bir taraflarda idik ben Valide hanım ile koltuk numaralarına baktığım zaman ikimizin de

koltuklarının çok ayrı yerlerde olduğunu o zaman fark ettim. Evvelâ onu kendi yerine oturttum sonra tren içinde kendi yerimi aramaya başladım, görevliye sorduğumda bana çok uzak bir yer gösterdiler, hemen o koltuğu bulup yerini tesbit ettim sonra tekrar Valide hanımın yanına geldim, onun yanında oturacak kişiyi, yolcusunu beklemeye başladım nihayet o koltuğun erkek olan yolcusu geldi, kendisine durumu anlattım ve kendi koltuğumun yerini gösterdim, oraya oturup oturamayacağını sordum ve mümkünse bu değişimi yapalım diye rica ettim, oda yalnız imiş ricamı kırmadı, bende kendi biletimi ona verdim onun biletini ben aldım onun yerine Nüket hanımın yanına oturabildim.

Bu arada Küçükyalılı evlâtlarda birbirlerinden ayrı idi, Konyalı Âdem ile Havva'nın da nerde olduğunu bilmiyorduk bu arada sonradan söylediklerine göre Asitane'li kızlarımızda en son kompartımanda üçüncü sırada imişler.

Üç yüz kişilik tren bu tren koltuk düzenlemesini Selâm seyahat yapmıyor ki, Demiryolu Şirketinin o sahaya bakan görevlileri yapıyor, bu hâllerden şirketi suçlu tutmak **"1.Sınıf"** denen yere oturtulanların kayırıldığı zannını oluşturmak sizlere hiç yakışan bir şey değildir. M.H.S.

1.Sınıf denilen özel yerlere yerleştirilmiş M.G.

Bu tabir affedilmeyecek bir zan ve hem şirkete hem de orada oturan kimlerse iftiradır, altından nasıl kalkılır bilemem? Gerçekten çok yazık. M.H.S.

Bizde en arkalarda hem de yer sorunu yaşayarak defalarca soylememe rağmen kardeşimle aklımız birbirimizde kalarak ayrı yerlere oturtulduk. M.G.

Yukarıda da bahsedildiği gibi her kes aynı durumda idi size ve diğerlerine ayrı muamele yapılmış değil idi. M.H.S.

Guruptan ayrı tutulduk hissini uyandırdı bizde. M.G.

Yukarıdaki ifadeniz ne kadar çelişkili

"hissini uyandırdı "

Ne kadar hayâl vehim ve zan ile hareket edip değerlendirme yaptığınız ap açık olarak kendi ifadelerinizden hemen anlaşılmaktadır. Bu hayâl vehim ve zan ile karşı tarafı mesnetsiz suçlamak nefsiniz için ne güzel olmuştur. Ama sonraya pişmanlığı ve utancı kalır. Yazık. Sizlere değer vermiştim. Siz guruptan ayrı tutulmadınız tam tersi siz kendinizi guruptan ayrı tuttunuz. Hiçbir zaman yanımızda olmadınız hep bizden adeta kaçtınız birkaç tesadüf dışında on beş gün nerelerde olduğunuzu bilemedik. Sonra diyorsunuz ki kimseye ulaşamadık. Ortada yoktunuz ki, hep kendi başınıza idiniz. Biz kendi kendimize takılırız, yeteriz diyordunuz. M.H.S

Ve adapte olamadık ayakta bekledikten sonra. M.TG.

Adapte olamamak sizin sorunuz şirketten kaynaklanan bir şey değildir, madem Hakk'ın rızasını talep için bir yerlere gidiliyor, orada nefsin işi olmamalı, rızalık tevazuu ile hayata güzellikler içinden bakılmalı idi, nefsin ölçüleri ile değil. Nefs hiçbir şeyden memnun olmaz, ne yazık ki nefsiniz sizi yolda da orada da hiç bırakmamış, çünkü bütün değerlendirmeleriniz tamamen onun lisânı ve hâli ile yapılmış olduğu açık olarak gözükmemektedir. M.H.S.

Medine'ye vardık rehber karşıladı sağ olsun M.G.

Daha sonra ne oldu onlardan da bahsetseydiniz daha adaletli olurdu.

Medine istasyonuna indikten sonra bizi karşılayan rehber eşyalarımızı aldıktan sonra tren istasyonundan dışarıya çıkıp iki küçük fayton tipinde güzel ve temiz iki araca bindirildik, görevli bunun sebebinin, istasyona daha büyük araçların sokulmadığı için idi diye ifade etmişti, Vasitalarımıza bindik yaklaşık kırkbeş dakikalık bir yolculuktan sonra otelimizin önüne geldik, hanımız

Mescid-i Nebevinin hemen bir sokak arkasında Ravzaya çok yakın idi.

Hanın girişine geldik bavullarımız da geldi han odalarımız tesbit edildi. Size verilen Asitane'li iki kızımızla beraber üç odalı "**kral dairesi**" idi yakışan odur ki şikâyetlerin yanın da yapılan güzelliklerinde belirtilmesi insânlık şiarındandır. Bunu da belirtseydiniz daha vefakârlıklı olurdu.

Bildiğiniz gibi Medinede ki ikinci gecemizde o "**Kral dairesi**"nin oturma odasında küçük bir sohbet yapılması istenmiş bizde kabul etmiş yatsı namazından sonra da gurup olarak toplanmış idik, ancak sevgili kardeşin yanımızda çok kısa bir süre oturduktan sonra kendi odasına gitti misafirlerine böyle bir nezaketsizlik hiçbir ev sahibine yakışmaz, sizler kendi yaptıklarınızı ve davranışlarınızı hiçbir şekilde görmeden hep başkalarını suçladınız.

Hiç olmazsa nezaketen hepimize, ben çok yorgunum kusura bakmayın müsaadenizle yatmaya gidiyorum demek çok mu zordu? M.H.S.

Fakat bir hanım rehber ilk selâma götürmek için yoktu maalesef... M.G.

Bu husus bizim gittiğimiz hiçbir Umre'de söz konusu olan bir şey değildir. Ravza'ya gidilir hanımların saati geldiği zaman onlar kendileri giderler ziyaretlerini yaparlar çıkarlar şimdiye kadar kimseden böyle bir talep de vaki olmamıştır. Ayrıca bu talebiniz üzerine rehber kendi hanımını orasını gezdirmek için geldiğinde size de gelin demişler, sizde alışverişe gideceğiz demişsiniz, madem bayan rehber istiyordunuz şirket onu da temin etmiş iken niye gitmediniz de bayan rehberlik hakkın da şikâyette bulundunuz. Daha, daha başka bir şeyi hatırlatayım, size Umre için yola çıkmazdan çok zaman evvel, özel olarak iki dosya gönderdim, biri mavi dosya biri beyaz dosya idi, beyaz dosyada Mescid-i Nebevinin bütün ziyaret yerleri işaretleri ve izahları ile birlikte teferruatlı olarak belirtiliyor idi, bu dosyayı biraz olsun elinize alsaymışsınız. Anlaşıyor ki o dosyaları da hiç incelememişsiniz, eğer inceleseydiniz ne rehber ne de başka bir şey talebinde bulunmaz idiniz. O dosyaları size hiçbir şirket vermez. Bunları da bir hatırlasa idiniz ne iyi olurdu. Gene ayrıca yanınızda (7/24) bir

rehber vardı ki, siz bu rehberden hep kaçtınız yani ne hikmetse hep uzak durdunuz. M.H.S.

Fakat bir hanım rehber ilk selâma götürmek için yoktu maalesef... M.G.

Ayrıca bu düşüncesinin karşılığını aynı gurupta olan bir başka kardeşimizin kaleminden ilk satırlarını dinleyelim kendi bölümünde devamı gelecektir. M.H.S

Selâm tur rehberimizden bayan rehber istedik. Ertesi gün saat 11 de rehberimizin eşi Ayse'nin bize eşlik edeceğini söylediler. Saat 7:30 otel lobisinde buluşup Medine dış ziyaretlerin yapılacağını, 2 saat süreceğini belirttiler. Mine

Bu yazının devamını ileriki sayfalarda ve ilerisinde göreceksiniz, aynı hadisenin, bir olumsuz ve bir de olumlu hâlini açık olarak görüp bahsi geçen iki kişinin ne kadar bencil ve nefsi yaklaşımlarının olduğunu daha açık görmüş olacaksınız. M.H.S.

Çünkü gurupta önce gidenler kadar yeni gidenler de vardı, büyük eksiklik. M.G.

*Bunlar olacaktır yeni gidenlerde olacaktır daha evvelden gideceklerde olur. O şirketin değil sizin eksik anlayışınız ve hep karşı tarafta kusur arama alışkanlığınızdan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Medine de yapılan bir hizmetten de hiç bahsetmemişsiniz. Şirketin görevi olmadığı halde kendilerinden rica etmemiz neticesinde hurmalarımızı alabilmemiz için bizleri çok güzel bir hurma bahçesine götürdüler. Adı "**vadi ruya**" idi gerçektende rûya gibi düzenlenmiş bir bahçe idi. Medine deki ikinci günümüzün ikinci namazından sonra şirket kendi imkânları ile aldı bizleri oraya götürdü. Gerçekten de adeta çölün ortasında bir rûya cenneti gibi idi. Bahçede oturup ikram edilen çaylarımızı içtikten sonra hurmalarımızı seçmek için hurma satış alanına girdik orada çeşit*

çeşit olarak sergilenen hurmalardan, herkes beyendiklerinden istedikleri kadar kilo aldılar, bizde aldık ve bunları çok güzel paketler içerisine koyup şeritler ile bağladılar ve sahiplerine ücretlerini alarak teslim ettiler, bizde aynı şekilde bir miktar hurma almıştık. Ancak burada da hep bizlerden uzak durmaya gayret ettiniz. Şikâyetlerinizin yanında bu hizmeti de bildirseydiniz davranışınız daha adaletli olurdu, yapılan hizmetleri yok sayarak, hayâli olarak üretilen sadece yersiz şikâyetleri, belirtmek Hakk ehlinin yapacağı hususlardan değildir. M.H.S.

Mekke ye geldik. M.G.

Günümüz dolduğunda Mekkeye gitmek için vasitamız gelmiş idi baktıkkı, vasitamız yaklaşık kırk kişilik çok güzel bir tren, idi ancak biz sadece onbir kişiydik, bir yanlışlık olmasın diye şirket görevlisine bu hususu sorduk, hayır yanlışlık yok bu trenle gidilecek dedi, bizde tamam o zaman dedik. Bagajlarımız yerleşti biz de otobüse binmeye başladık, ancak makinist arkası, ön koltukta siz oturuyor idiniz bizim yerimizde kapı tarafı ilk koltuklar idi yola çıkarken biz yanımda oturacak bize gerek yolda gerek ilâhi ve zikirlerde yardımcı olacak bir erkek kardeşe ihtiyaç olduğundan, yanımıza öyle bir kimseleri alırız. Bu sebepten size bir arka koltuğa geçmenizi rica ettiğimizde siz arka kapının arkasına gittiniz, yanınıza gelip neden bu kadar çok geri gittiğinizi sorunca ne dediğinizi anlayamadığım cevaplar verdiniz. Aslında bu bize bir tepkinizdi ama olsun anlamamazlıktan geldik ve o koca arabada herkes istediği yere oturup çok güzel ilâhilerle zikirlerle ferah bir yolculuk geçirdik.

Sıkışık kirli dediğiniz faytondan bahsederken bu geniş ve çok güzel trenden de biraz bahsetseydiniz daha adaletli olmuş olurdunuz.

Mekkeye gelmeden evvel yolda geçen güzel saatleri de belirtseydiniz daha alicenap olurdunuz. Medine Mekke arasını yol boyunca, çölün o güzellerini seyrederek zikirlerle ilâhilerle geçirmemiz çok güzel ve çok bereketli bir yolculuk idi. Ama belkisiz bunlardan sıkılmış olabilirsiniz bilemedim.

Sağ olsun yine rehberimiz karşıladı otele yerleştik Uflu Sadık hocadan Allah razı olsun umrelerimizi dualar eşliğinde yaptırdı Rabb-im kabul eylesin. M.G.

Belki hatırlarsınız bu umrenin ikinci şavtında Valide hanımın yürüyecek hali kalmadığından biz tavaftan çekilmiş dinlenmek için hana gitmiştik. Bir miktar dinlendikten sonra saat iki civarında kâ'beye gidip eksik kalan tavaf ve sa'yımızı da bitirmiş tekrar hana dönmüş idik. Handa ikisi (6) katta diğerlerinin hepsi aynı (4) katta idi. Bizde (4) katta idik. Yerimizde odamızda çok güzeldi.

Mikat bölgesi ve gezi için çok küçük içi çok kirli pis kokulu faytonlar Mekke'de ve Medine'de tercih edilmiş. M.G.

Bu faytonları herhalde Mekke şirketleri temin ediyordur. Şirket ne yapsın, olabilir içinde yıllayacak değildiniz kısa bir süre sonra zaten inecektiniz. Biz geledik çünkü Valide hanım rahatsız olduğundan o yolculuğa dayanamaz idi, ayrıca daha evvelden de gördüğümüz yerler idi. M.H.S.

Mikrop aldık üç gün odamızda istirahat etmek zorunda kaldık. M.G.

Mikrop olduysanız bunun da sorumlusu sizce, Selâm şirketi midir? Hepimiz o kalabalıkta mikrop aldık, aradan kaç gün geçtiği hâlde daha henüz normal hâlimize dönemedik. Bu sıkıntılar içinde beni de bu cevapları yazmakla meşgul ettiniz maşallah sağlık olsun. M.H.S.

Yasaklarda bahane edilerek faytondan inmeden sadece bir iki kelam söylendi. M.G.

*Aşağıda bu ithamlarınızın cevapları **Rehber'in cevabı:** Bölümünde vardır zahmet olmazsa orasını da okur ondan sonra*

suçlamalarınızı tekrar bir daha gözden geçirirsiniz, ancak artık hiçbir faydası olmayacaktır. M.H.S

Diğer gezen gurupların gezmelerini imrenerek dinledik. M.G.

Şu garip ve hayâle özlem sözlere bakın, hayret doğrusu, yanlarında bütün buraların yaşayan kimsesi var olduğu halde, ölü dillerden zâhiri tarih ahvallerini dinlemeye olan iştiyaka bakın tam ibretlik bir arzu. M.H.S

Bir haftamız var sanıyorum kendi hâlimizde tavafımızı ibadetlerimizi yapıp döneceğiz Allah kısmet ederse inşallah. M.G.

kendi hâlimizde, İşte zaten sizin gerçek hâliniz bu idi, gurubumuza hiç katılmak istemediniz biz kendi kendimize takılırız, yeteriz deyip kendinizi hep gurubun dışında tutunuz gurup sizi dışında tutmadı siz kendinizi gurubun dışında tuttunuz ne yemekte yanımıza geldiniz, ne namazlara giderken yanımıza gelmediniz, bunu anlamak pek mümkün değildi, ancak tahmin etmekte çok zor değildi, ama bu husustaki fikrimi aranız bozulmasın diye bende kalsın, belirtmek istemiyorum. M.H.S.

Dönerken yine yer sorunu yaşamayız diğer gurup arkadaşlarımız yer farkı mı ödediler çok merak ediyorum? M.G.

Bu düşünce de olmak insan olan bir kimseye hiç yakışmayacak iftira türü düşüncelerdir yazık doğrusu. Bu düşünce bile sizlerin ne kadar hayâl ve zan içinde olduğunuzu açık olarak göstermektedir. Onların namına inanırsanız merakınızı ben gidereyim, şirkete, şirketin herkes için belirlediği ücretin dışında kimse beş kuruş fazla ücret ödememiştir. Umarım merakınız giderilmiştir. Eğer tren yerleştirmeleri şirketin elinde olsaydı herhalde bize de dönüşte en arka vagona (39) uncu sırada yer çıkmazdı, merakınız giderilmiş olsun. Ön vagona, nerde olursa olsun trenin içinde olan herkes trenle birlikte hareket etmektedir tren nereye kadar giderse

hepsini yerlerine ulařtırmaktadır arkada oturanlar trenin dıřında kalıp yürüyerek yollarına devam etmiyorlardır. Geçici olan bir yolculuğun insân ođlu indinde önde veya arkada olması hiçbir şey ifâde etmez mühim olan hedefe ulařılmasıdır. M.H.S.

Bize söylenmedi böyle birşey inşallah giderken bari huzurla döneriz. M.G.

Bize söylenmedi böyle bir şey

Yine bakın ne kadar hayâl vehim ve zan ile düşünöyorsunuz. Böyle bir husus veya konu yok ki, size ne söylensin, bunların hepsi sizin kendi kuruntularınız olmuş şirket ne yapsın. M.H.S

Yazmak zorunda kaldım hakkınızı helâl edin Selâm seyahat hakkında izlenimlerim řu an olumlu deđil maalesef, Üzgünüm. M.G.

Hâlinizi koyduđunuz asık yüz de aynen ifâde ediyor, kendi halinizi ne kadar güzel ayna olarak ifâde etmiş. Bizde maalesef sizi bu kadar yersiz şikâyetten sonra bütün gurup olarak yanımıza aldıđımızdan ve bu kadar kapris ile bizleri uğrařtırdıđınızdan dolayı üzgünüz.

Ayrıca Selâm seyahate karşı da bizi küçük düşürdünüz. Çünkü bizim kabilemiz içinde idiniz. Selâm seyahat. Aslında sizi gerçek Selâmınız "Selâm-ı Muhammediyyeye" oradaki süreden sonra da "Selâm-ı Ulûhiyete" götürdü, biz o şirket ile bu yüzden ve idarecilerinin gerçek samimi insânlar olduklarından, yaklaşık (15) seneden beri defalarca çok daha fazla kişilerle gittik geldik. Hiçbir şekilde sizin yaptığınız muamaleyi hiçbir ziyaretimizde kimseden görmedik, kiminle gittik ise hepsi şirkete teşekkürlerini bildirdiler. Zahmet olmaz eđer merak ederseniz, sitede bir sürü umre dosyaları vardır, onlara bakın bakalım umreler nasıl oluyormuş, sizin gibi hayâl ve zan üzerine mi? Yoksa gerçek ve hakikat üzerine mi? Belki abartıdır diyebilirsiniz, beni de ilgilendirmez ama, bence siz bu umreyi vakit bulunca en kısa zaman da bir kaza etseniz iyi olur. Gerçi umrenin kazası olmaz ama yenilenmesi iyi olur. Haclarda insanlar şeytanları taşlar, bu sefer ise şeytanlar bize

ulaşamayasınız diye, sizi taşlamış, vaziyet onu gösteriyor. Bu gereksiz yazılımlarla gene bir bütün günüm heba oldu sağlık olsun. M.H.S

Hanlarda bilgi alabileceğimiz kimse yok lütfen gelirse rehber oda umre yaptırmak için geldi bir daha görmedik.

Faytonlara tikiş tikiş binmek çok ağrımıza gitti bende hasta ameliyatli olarak gelmiştim.

Tekrar dersiniz ya da bir yakınım asla derim başka demem.

Bizim için hanlarda çıkan yemekler değildi önemli olan nasıl olsa doyardık.

Kardeşim rehberlere ulaşamıyorum, kardeşim çok hasta kalkamıyor doktora ihtiyacı var nereye gideceğimizi de bilemedik nereden yardım alabiliriz. M.G.

Yukarıdaki ifâdelere artık cevap yazmaya bile gerek yok, Bu sarı yüzde yukarıdaki gibi iç hâlinizin aynası olmuş. Ulaşacağınız yer hemen yanlarındaki odalarda idi, siz Asitane'lerde aradınız, bu hâl sizlere yakıştı mı? Sizden Umre sonuna kadar biz sorumlu idik, gene kardeşini gurubun ve şirketin elemanları hastaneye götürdü, orada bu hastalıklar hepimize geldi oranın normal hallerindedir. Bundan sonra ismin ile birlikte ilâve ettiğin "Uşşaki" ismini kaldırsan iyi olur. Bu husus kapanmış oldu sana güvenmiş idim ama gene yanılmışım. Sana şeyh olarak kardeşin yeterde artar bile, zaten orada biz birbirimizle takılırız yani yeteriz deyip duruyordu. O halde mesele yoktur. M.H.S.

21 Nisan Cumartesi, Mescidi Nebevi ziyaretimizde Efendimizi ziyaret etmek selâm vermek için çıktık, hanımızdan Valide ve gurup arkadaşlarımızda vardı hanımlar olarak kalabalık gurupları sırayla alıyorlardı. Sıra bize geldi büyük izdiham içinde girmeye çalışırken bizim gurup ilerledi fakat benim **önüme basamak geldi çıktım ve yıkıldım** bir müddet sonra kendime geldim kırmızı halıdan yeşil halıya geçtik namaz kılıp ayrıldık sarhoş bir halde gezdim. Medine'yi fakat her yere baktım Mescidi Nebevide her yer düz hiç basamak yok **ben nereye bastım çıktım yere yıkıldım**

bulamadım hâla sarhoşluğu ve düşüncesi beynimde kıymetli değerlendirmeniz rahatlatacak inşallah efendim... Selâm ve dua dilerim... M.G.

Yukarıya aldığım ifâdelerinde, hâlini sana ne kadar güzel göstermişler.

Hatırlarsan bu yaşadığın hâli anlatmak için yemekhane de umremiz boyunca yanımıza sadece bir defa, sadece beş dakika olarak gelmiştin, zaten bir daha da yanımıza hiç yaklaşmadınız. O zaman yanıma yaklaşip bu yaşantını anlaşılması zor ve kısık bir lisânla bir şeyler anlatmaya çalışıyordun. Bende bunları döndükten sonra telgrafla gönderirsin oradan cevaplarım demiştim. Çünkü zuhûrât veya tecellilerin yorumlanması için biraz zamana ihtiyaç vardır. Tefekkür gerektirir, aksi halde yapılan yanlış bir yorumlama zuhûrât sahibini, ya gereksiz benliğe veya gereksiz üzüntüye sevkeder, çok ihtiyatlı yorum yapmak gerekir.

Şimdi yeri geldi özetle bu halini yorumlamaya çalışayım aslında yoruma bile gerek yok çünkü zaten hadise açık olarak bütün bu yaşantılardan sonra daha ilk günlerde nasıl bir hâl içinde olduğunuzu hemen görteriyor. M.H.S.

Bizim gurup ilerledi. M.G.

*Bizim gurup dediğin ama hiç içinde olmadığın o bayanlar gerçekten de sizden çok çok **ilerledi**, sizde benlikleriniz yüzünden çok çok gerilerde kaldınız. M.H.S.*

Fakat benim önüme basamak geldi çıktım ve yıkıldım' M.G.

Seni düşüren, sana mani olan ve hep yanın da ve önünde olan bu basamağın ne olduğunu biraz düşünürsen kolayca bulabilirsin ben söylemeyeyim de aranız açılmasın. M.H.S.

Ben nereye bastım çıktım yere yıkıldım bulamadım. M.G.

Bu sözlerinden ne kadar gaflet içinde olduğun hemen anlaşılıyor. Seni yere **yıkan** basamak hep önünde idi ve seni hep **yıkıyor** idi. Ayrıca **yıkmaya** daha da devam edecek orada gördüğün bu hâl sana bir ikaz idi, Rasulûllahın huzurunda önüne çıkıp seni **yıkan basamak**-nesnenin, oranın dışında **yıkması** çok daha kolaydır. M.H.S.

Yere yıkıldım. M.G.

Bu yıkılma daha o günlerde başlamıştı ve devam etti gitti bu yıkılmadan nasıl kalkılır bilemiyorum. M.H.S.

Bulamadım M.G.

Bu yardımcı izahlardan sonra herhalde seni **yıkan basamağı** zannederim kolayca bulursun. Bütün bunlardan sonra haddim ve işimde değil ama sana son bir yardımcı tavsiyede bulunayım. Bence bundan sonra sen bütün bu şikâyet ve sızlanmalarından Cenâb-ı Hakk (c.c)'tan sonsuz istiğfarda bulun ve tevhid suyu ile her gün sabah akşam "**yıkan**" da belki bir gün rahmeti ilâhiye seni bu **yıkılmadan** kurtarır. M.H.S.

Sana son bir haber daha vereyim "**sultan baba**" dediğin kimsenin hâlini gördük, ama o bu dünyayı terk etmiş, artık senin için o yokmuş öyle dedi. Ayrıca telgraf adresi de kapanmış. M.H.S.

Şimdi burada bir hususu daha belirtmemiz yerinde olacaktır. Bahsi geçen kişi, yukarıda bahsi geçen şikâyetlerinden sonra. Her hâlde tekrar kendini temize çıkarmak için, aynı konuyu benzer kelime ve cümlelerle M. Hazmi oğlumuz da göndermiş. Kendisine yeteri kadar cevap verilmiş, ancak beni de ilgilendiren kısımları olduğu için, bende onların cevaplarını aşağıda belirttim okumaya devam edebilirsiniz göreceksiniz. M.H.S.

Gönderen: Mehtap Gül 11 Mayıs 1925

Hayırlı cum'alar dilerim... Hayırlı huzurlu günler dilerim Hazmi hocam...

Size yazmamın sebebi kendimi savunmak ya da birilerini suçlamak değil asla üzerimde emeğiniz var sizinle kardeşçe dertleşmek istedim hepsi bu cevap yazmak zorunda da değilsiniz...

Bildiğiniz gibi terzi babanın grubuyla umreye gittik çok istediğim bir şeydi, ALLAH dilemese sinek kanadını oynatamaz Rahman diledi ve niyetlendik kutsal topraklara düştük yollara. Kardeşim geçen sene ramazanda gittiği hâlde beni yalnız bırakmamak için yanımda geldi iyiki gelmiş ALLAH razı olsun. M.G.

Medine'de gurup arkadaşlarımız iki hanımda beraber kaldığımız odaların salonunda Efendi Baba ve Valide hanımı kahve içmek bahanesiyle konuk ettik saat ilerledi malûm yolculuk ve tren bizi sarstı. Kardeşim sessizce bana kulaklarım artık duymuyor ben odama gidiyorum dedi ve gitti Efendi Babadan dersli değil kahve içildi. Sohbet yapıyor gurup kendi arasında Valide hanımın kahkahaları var. Önemli kaçıracağı bir şeyde yok biz bile uyuklayarak oturduk uşurlayana kadar. **"Valide hanım kardeşime takmış"**. Biz otururken neden gitti odadan bunu sonradan dile getirdi çok kızdığını fakat sürekli bize tavır takındı Medine'den, Mekke'ye geldik. Kısaca geçiyorum bize Arafat'a çıkmak için bir fayton getirdiler orada ulaşım için kullanılıyor sanıyorum Efendi Baba, Valide hanım biz önce gittik gitmeyeceğiz demişler, gelmediler arabaya sıkışarak bindik fakat nelere basarak bindik bilmiyorum ağır koku ve pislik içinde nefes almakta zorluk çekerek ve sızlanarak gittik geldik. Muhtemelen mikrop olduk ertesi gün çok ağır hastalandık ben bunu da ekleyerek birkaç memnuniyetsizliğimi Zülfikar beye yazdım rehberine ulaşamadık yardım istedim mümkünse rehberine bir ulaşın kardeşim çok ağır diye sağ olsunlar ulaştılar. Hatam suçum Zülfikar beye yazmak sadece gözlemlerim hocam hastalığımız süresince anne ve baba nasılsınız nasıl oldunuz demediler bizimle görüşmemek için aynı merdivene yöneldikleri halde inmediler kenara çekildiler vebalıymışız gibi. Bizden uzak olmaya özen gösterdiler. Sadece gözlemlerim hocam sadece baktım susma orucu tuttum hiçbir şey

söylemedim bekledim terzi babanın yapacağı sohbetleri bekledim berat kandilinde sordum, valide babam bir program hazırladı mı diye yok yoruluyor program falan yok dedi özür dilerim rahatsız ettim dedim. Gurup olarak gezdiler biz iki kardeş dışarda kaldık kendi hâlimizde gittik geldik Kâ'beye. Kardeşim olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Kimseyi kıracak incitecek tek kelâm etmedik. Şu hâle gelmemiz sanılır ki tartışma kırıcı konuşmalar asla efendim sadece üzüntü, ben ALLAH (c.c.)'a kulluk için varım birilerini memnun mutlu edeceğim diye taviz veremem. Annelik bütün evlâtlarını hepsini bir tutarak hareket etmektir bana göre. Babayla olumlu köprüler kurarak aralarında iletişim kurmaktır onu etkileyerek soğutmak değil. Efendi Babanın son yazdıkları tamamen Valide hanımın sözleri... ALLAH razı olsun herkesten yine de onlar büyüklerimiz saygım sonsuz. Rabb-im den afiyet diliyorum. Efendim her şeyi yazmak mümkün değil sadece yaşandı ve bitti... ALLAH (c.c.)'a emanet olunuz. Selâm ve dua ile... M.G.

Bahsi geçen kişiden, M. Hazmi evlâdımız kendisi tarafından verilen cevaplardır. M.S.B.

Hayırlı Günler Efendi Babacığım,

Nasılsınız iyi misiniz? Umarım son görüşmemizden sağlığınız daha iyidir. Bizler Hamd olsun şimdilik iyi sayılırız. Mehtap Gül tarafından gelen telgraf ve verilen cevap bu yazının devamındadır. Sizin verdiğiniz dosyayı da okudum.

Gönderen: M. HAZMÎ 14 Mayıs 1925

Hayırlı Günler Mehtap Gül Hanım, Sizin de geçmiş Cum'anız mübarek olsun...

Sizin bu telgrafınız gelmiş olduğu aynı saatte Efendi Babamdan da bir dosya almış bulunuyorum. Size de gelen bu dosya ile artık yolumuz ile ilişkiniz kalmadığı bilgimize sunuluyordu. Aşağıda belirtilen görüşmemiz ile başlayan bu tanışma ve yolculuk, verilen bu dosya ile bizim tarafımız yönüyle de sonlanmaktadır.

- Esselamu Aleyküm kardeşim

Mustafa Safi Hocama mürid olmak istiyorum bilginiz varmış size yönlendirdiler mümkün mü? M.G.

- Cum'a günü tekrar geliniz, O zaman cevap verelim. M.H.

- Hayırlı Cum'alar dilerim efendim... Efendi Baba Mustafa Safi hocam'ın Enguru'ada vekili cemaat-i var mı bilgi istiyorum mümkünse?

- **Hayırlı Cum'alar Mehtap hanım kardeşim, Efendi Babamın Enguru'da vekili ve evlâdı yok veya azdır. Efendi Baba gurubu kalabalık bir gurup değildir sınırlıdır orta halli bir guruptur. Fakir Asitane, yurt içi ve yurt dışındaki kardeşlere yardımcı olmaktadır. Şimdilik ancak bu şekilde sizinle ilgilenebilir. Selâmlar.**

İlgilerinizi bekliyorum kardeşim çok tek istediğim Efendi Babanın evlâdı ya da müridi olmak... M.G.

K.D.ve.Z.A.K. Evi ile bizlere ulaşmış olduğunuz haliniz buydu. Ve bizim aracılığımız ile Efendi Baba yoluna alınmıştınız. Daha önceki bulunduğunuz yerde 30 senedir, 2. derste olduğunuzu ifâde etmiştiniz. Ve biz de bu kadar yıl yola hizmet etmiş olan birinin burada bulunması ya kendi eksikliği ya da bulunduğu yolun bir sıkıntısı olduğunu ifade etmiştik.

Ve 1,5 yıla yakın bir sürede Terzi Baba ile istişare ile 6. derse geçmiştiniz. 2 yıldan fazlada sizin ile ilgilenmiştik. Yaklaşık 3-4 aydır, Efendi Baba sizi kontrolüne almış. Sorduğunuz Enguru Vekilliği veya buna yakın bir görevi size vermişti veya verilmek üzereydi. Bu görev normalde sizin seviyenizde bulunan bir kişiye verilmez. Aşağı yukarı derslerde ikinci seviyi tamamlayan ya da asgari bu seyrin derslerinde bulunan kişilere verilir. Enguru'da bulunan Efendi Baba muhiblerine el uzatılabilmek için sizin eliniz kullanılmak istenerek, Efendi Babam İnsiyatif kullanmıştı. Bu insiyatif, O'nun Pirlerimize karşı, Resûllaha Cenâb-ı Hakk (c.c.) karşı aldığı sizin adınıza bir sorumluluk idi. Sizden beklerdim ki, yaşça ablamız akranında olsanız da, bu yolda olan 10 yılı aşkın tecrübemizden faydalanıp Enguru'daki kardeşlere daha faydalı olarak ne yapabilirim bana yardımcı olur musunuz? Diye istişare etmenizdi. Ama maalesef böyle üzücü bir durum ile karşımıza geldiniz. Velew ki Umre'ye gitmeden bir helallik telgrafı atıp, burada yapılanlar ve nelerin sıkıntı olabileceğini sormadığınız gibi kız

kardeşinizin (Nefsi Cüz – Nefsani Nefs) istememesi üzerine birlikte kalınız sözü verdiğiniz Zerrin hanımı (İzafi Nefis) kırdınız. Bizler ne olursa olsun verdiğimiz sözleri tutarız. Verilen bu sözlerin Hakk'a verildiğini biliriz.

Fazla uzatmadan nelere sebep olunduğunu yazayım... Gittiğiniz Umre bir tatil gezisi değildir. Burada bir takım sıkıntı ve celâli tecelliler olur ki ma'nevi terakki olsun... Daha önce umreye gittiğimizde hanımımızda Mekke'de 1 hafta Ateş içinde hasta yattı. İlk umresinde say mahallinde ateşten oturup kalmış saatlerce onu aradık. Dönüşte de bir takım sıkıntılar oldu... Eşim 1 yıldan fazla yakalandığı rahatsızlık ile mücadele etti. Bir defa şikâyet etmedi. Ama bu sadece şirketin hatası ve eksikliği değildir. Arabistan ve Türkiye şartlarını karşılaştırmadan Arabistan hükümetinin despot tavırları unutulmamalıdır. Araplar bahşiş adı altında insanlardan para almaya bayılır. Verdikleri sözü tutmaz, sizin ile anlaşır. Daha iyi bir para bulduğu zaman sizi hemen satar ve yallahlarlar... Vesaire bu uzar gider. Orada olan bir takım takazaların imtihan ve nasıl davranacağınız, tepkilerinizin ölçüşmesi olabileceğini hiç düşünmediniz mi?

Yanınızda götürdüğünüz 1 kişiye bile sahip çıkamamışsınız, biz Efendi Babamın bize emanet ettiği kişiler ve dersli olmayan yakınları ile 12 kişi ve 1 de batında bân da olan 13 kişi gittik geldik, kimsenin sıkıntısı ne bize ne Efendi Babamıza olmadı...

“Edep ile gelen lutûf bulur, Edep ile gelen Edep ile gider” diye tasavvufta kural vardır. Bizler kusur görmeyiz, görüyor gibi de olsak bunu hâle bürünerek yaparız. Çünkü her şey hakîkate kemâlinedir. Sizi biz dâvet etmedik. Başta yazılan görüşmeden anlaşıldığı üzere kendiniz geldiniz. Efendi Baba sizin dosyanızı bizden istediğinde yolda yaşanan daha önceki olaylarda gördüğümüz müşâhadeler ile kendi önsezimiz ile bu işin sıkıntılı olabileceğini beyan etmiştik. Yanılmamışız, keşke yanılıydım. Efendi Baba'nın hatırı için Umre'ye gittim diyorsunuz. Hatır için çiğ tavuk yenir demişler... Hastayım diyorsunuz bu halde gitmeseydiniz. Zaten zorlama bir götürme olsa da kimse sizin sorumluluğunuzu alıp bu şekilde oraya götürmez. Şirket Efendi Baba'nın durumunu bildiği içinde grubunun rahat hareket etmesi için ziyaret mahallerinde sıkmaz ve mümkün merteye serbest bırakır. Madem kendinizce eksiklik, yanlış ve makul olmayan kabul edilemez davranışlar gördünüz, kimseyi kırmadan dönüşte bir özür

ve makul bahane ile izin isteyip Efendi Babadan ayrılmış olurdunuz. Ne siz ne bizler üzülmüş olurduk. Ve'sselâm bizden bu kadar.

Canınız sağ olsun... Selâmetle...

Malûm kişi görüldüğü gibi bu kadar ikaz ve ifâdelerden sonra hiç bir şey anlamadığı anlaşıldığı gibi, bir de iftiralarını da üzerine ilâve etmiş bulunuyor. Özetle onun yazdıklarını cevaplamaya çalışayım. M.H.S.

Medine'de gurup arkadaşlarımız iki hanımda beraber kaldığımız odaların salonunda Efendi Baba ve Valide hanımı kahve içmek bahanesiyle konuk ettik. M.G.

Buldukları daire kral dairesi idi bunu belirtmiyor. Girişte güzel bir salon ve ayrıca iki odaya açılan iki müstakil içinde her şeyin olduğu odalar vardı, Misafir kabul etmeye müsait olduğu için diğer odada olan Asitane'li kızlarımız bizi oraya Medine günlerimizin ikinci gecesinde oturmaya davet ettiler bizde gittik. M.H.S.

Saat ilerledi malûm yolculuk tren bizi sarstı kardeşim sessizce bana kulaklarım artık duymuyor ben odama gidiyorum dedi ve gitti M.G.

Bu gidişinden bizim hiç haberimiz olmadı, insan nezaketen bile olsa açıkça ben duramayacağım kusura bakmayın izninizle odama gidiyorum demesi gerekirdi. Ancak o aslında bizden kaçtı. Bunun farkında olmadığımızı zannetmişler. Kulaklarım artık duymuyor, demesi bile Nuh (a.s.) kavminin hâlini yaşadığını¹³ ve oradan uyku bahanesi ile kaçmaya çalıştığını açık olarak gösteriyor. M.H.S

¹³ Ne kadar ilginçtir ki, bu görev verilip düzenlemeyi yaptığım günlerde, Efendi Babamın daha önce kayda aldığı Fusûs'ül Hikem sohbetlerinin bilmem kaçınıcı kez tekrarını dinliyordum. Son günlerde takip ettiğim konu Nuh Fassı ve bugüne rast gelenide kulakların tıkanması idi. Bu kadar tesadüf olamaz, herhalde. (Yazan M.C.)

Efendi Babadan dersli değil kahve içildi. M.G.

Sohbet yapıyor gurup kendi arasında sanki kendisi o guruptan değilmiş gibi kendilerini hep bizim dışımızda olarak gördüler ve öyle hareket ettiler. M.H.S.

Valide hanımın kahkahaları var. M.G.

Mevzuun gelişine göre ora da hep birlikte biraz gülünmüş ise günah mı işlenmiştir? Yoksa onlarla alay mı edilmiş, öyle mi zannetmişler? Valide hanım olmasaydı onların oralara gelmeleri zaten mümkün olmazdı kendisine teşekkür etmeleri lâzım iken şikâyet etmeleri pek anlaşılacak bir şey değildir. Orada onlar farkında değillerdi, o güzellikler içinde o kadar hoş güzel haller vardı ki gülüş o huzurlu hâllerin neşenin hep birlikte gülüşüydü sadece Valide hanım gülmüyordu hepimiz edebimizle gülüyorduk. Ne yapsaydık onlar gibi surat mı dursaydık? O gece hakkındaki değerlendirmeler sadece onlara ait değildi. Genel bir değerlendirme ise şöyle idi.

Hatice abla ile Suzan ablalarda sohbet oldu. Sohbet konusu ardıç ağacının hurma ağacı ile benzerliği ve "Fevellü vecheke şatratel mescidil haram" ayet-i kerimesinin iniş yeri ile ilgili rivayetlerin incelenmesi idi. Çok güzel bir sohbet oldu.

Bakın aynı gece hakkında iki ayrı değerlendirme, siz o geceyi nefsi emmare düzeyinden değerlendirmişsiniz, diğer değerlendirmeler ise, o gecenin hakikati ve letafeti yönünden yapılmış. O halde sizce bir eksiklik varsa, siz onu başkasının davranışlarında değil, kendi gafletli kusurunuzda arasaydınız sizin için daha iyi olurdu. M.H.S.

Valide hanım, kardeşime takmış. M.G.

Valide hanım neden taksın ki Enguru'da 2-3- saat kadar gördü yeni tanıdı. Ne huyunu bilir ne suyunu, ama orada gerçek hâlini hep birlikte gördük. Ne kadar zanlı bir suçlama hayret doğrusu. M.H.S.

Biz otururken neden gitti odadan bunu sonradan dile getirdi çok kızdığını fakat sürekli bize tavır takındı. M.G.

Tavri takınanlar kendileri oldu hiç bir zaman yanımıza gelmediler yemekhaneye geldiklerinde bizim orada olmadığımız saatlerde gelmeye dikkat ettiler veya rastlantı olarak aynı saatte olsak bile bizden çok uzak masalara oturdular, gurubun diğer fertleri yanımızdan hiç ayrılmadılar. M.H.S

Medine'den Mekke'ye geldik kısaca geçiyorum M.G.

Kısa kesmeden Medine'den Mekke'ye nasıl gelindiğinden de bahsetse imiş daha adilâne olurdu. On bir kişi için yaklaşık (40) kişilik koca tren verildi. Daha trene binerken aslında onlardaki bu düşmanlık başladı. Onlar herkesten önce makinist arkası koltuğa oturmuşlar idi bizde onlara bir arka koltuğa geçmelerini rica etmiş idik çünkü orada yolda giderken bize gerek ilâhiler de gerek yolculukta yardımcı olacak bir aileye ihtiyaç vardı, o yüzden oraya Âdemleri almaya düşünmüştük. Bunun üzerine bu ricamıza tepki koyup en arkalarda bir yere oturdular. Bende yanlarına gidip neden bu kadar geriye gittiklerini sordum bir şeyler dediler anlamadım kendi hallerine bıraktım. Aslında iş buradan başladı. M.H.S.

Bize Arafat'a çıkmak için bir fayton getirdiler orada özel olarak kullanılıyor sanıyorum. Efendi Baba, Valide hanım biz önce gittik gitmeyeceğiz demişler gelmediler. Faytona sıkışarak bindik fakat nelere basarak bindik bilmiyorum ağır koku ve pislik içinde nefes almakta zorluk çekerek ve sızlanarak gittik geldik. M.G.

Bizim gitmemize gerek yoktu Çünkü çok defa oraları görmüş idik. Valide hanım oldukça yorgun idi. Ben gitsem onu yalnız bırakmam gerekecekti. Onu da bırakmadım ayrıca bende çok yorgundum. Bu yüzden biz çevre gezisine gidememiştik. Aynı konu hakkında da diğer bir değerlendirme...

24 nisan günü Mekke'de ki ziyaret yerlerini gezdik. Rehber Sadık bey başımızda idi. Arada espriler yapıyordu. Arafat'tan, Şeytan taşlamaya kadar birçok yere götürdü. Bu hâller içinde çok keyifli bir gezi oldu. Hakkı Murad...

Bahsi geçen hali değerlendirmede ne kadar nefsi davrandığınız ne kadar açık, hadiseler hep kötümser yerden nefsiniz ile baktınız bu yüzden umrenizi kendinize bir sıkıntı kaynağı yaptınız, diğer taraftan hiç gereksiz olarak bizleri de iftiralığınızla üzdünüz. Böylece nasıl bir umre yaptınız bilemem. Yukarıda da bahsedildiği gibi vakit bulunca siz bu umreyi bir kaza etseniz iyi olur. Gerçi umrenin kazası olmaz ama yenilenmesi iyi olur. Bunu yapamazsanız bile hiç olmazsa umreci kardeşlerinizin hepsinden bir helâllik dileyin. Hakkınızda daha iyi olur. M.S.B.

Hastalığımız süresince Valide ve Baba nasılsınız nasıl oldunuz demediler. M.G.

Onların hastalığından bizim haberimiz yoktu ki zaten hiç yanımızda değildiler ki nerden haberimiz olsun. Mekke'de aynı koridor üzerinde olduğumuz halde hastalıklarını bize bildirmeden Asitane'ye şirkete bildirmişler. Bütün bunlardan bizim sonradan haberimiz oldu. Bilmediğimiz bir halden nasıl suçlu tutuluruz. Ayrıca sadece onlar hasta olmadılar ki diğerleri de bizlerde hasta olarak geldik daha henüz tam iyileşemedik bunlar oralarda olan hallerdir. M.H.S.

Bizimle görüşmemek için aynı merdivene yöneldikleri halde inmediler. M.G.

İnmedik çünkü tam o esnada benim odadan bir şey almam gerektiği için geriye dönmem lâzımdı ayrıca bize haber vermeden Asitane'ye şirkete şikâyetçi olduklarını öğrendimizden de aynı merdivenden inmedik yani iki sebebi vardı. M.H.S.

Kenara çekildiler vebalıymışız gibi. Bizden uzak olmaya özen gösterdiler. M.G.

Nasıl bir hayâl kurgu ve zan ise, aynı şeyi kendileri yaptılar bizim üzerimize atıyor hayret doğrusu. M.H.S.

Sadece gözlemedim hocam sadece baktım susma orucu tuttum hiçbir şey söylemedim. M.G.

Gözlemlenmeleri ve susma oruçları bu ise acaba konuşmaları nasıl olacakmış hayret doğrusu. M.H.S.

Bekledim Efendi Babanın yapacağı sohbetleri bekledim berat kandilinde sordum, Valide ve babam bir program hazırladı mı? Diye yok yoruluyor program falan yok dedi özür dilerim rahatsız ettim dedim. M.G.

Onların bu hallerine karşı mükâfat olarak, demek birde sohbet yapmamız gerekirmiş, vah vah yazıklar olmuş, bu anlayış ve bizleri terk edikten sonra bu sohbet nasıl olacakmış anlamak biraz zor. M.H.S.

Gurup olarak gezdiler biz iki kardeş dışarda kaldık. M.G.

Şu iftiralara bakın kendilerinin dışında gurubun hepsi hep birlikte hep yanımızda idiler bunlar özellikle yapılmış davranışlar

değil ki işin zaten tabii halidir ancak kendileri bizim yanımıza hiç gelmediler ki biz onları dışarı da bırakalım, onlar kendilerini kasden bizden uzak tutup uzaklaştılar. M.H.S.

Kendi hâlimizde gittik geldik kâ'beye. M.G.

Yanımıza sokulmadılar ki bizler ne yapsa idik zorla kollarından tutup öyle götürseydik. M.H.S.

Kardeşim olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. M.G.

Ora da olanların hiç birinin yanında kardeşi yoktu onlar ne yaptılar orada bulunan herkes bizim kardeşimizdi bu anlayışı ile kendileri kendilerini diğer kardeşlerinden nasıl ayırdığı açık olarak görülüyor. M.H.S.

Kimseyi kıracak incitecek tek kelâm etmedik. M.G.

Kırmak sadece kelâmla olmuyor davranışlar ile de oluyor ayrıca yazdıkları da nasıl kırıcı iftiralı ve taraflı olduğu görülüyor. M.H.S.

Şu hâle gelmemiz sanılırki tartışma kırıcı konuşmalar asla efendim sadece üzüntü, ben ALLAH (c.c.)'a kulluk için varım birilerini memnun mutlu edeceğim diye taviz veremem. M.G.

Onlardan taviz isteyen yok ki, şu benlik kokan cümleye bakın, bütün bunlar kendi hayâl ve vehimleri olmuş. M.H.S.

Validelik bütün evlâtlarını hepsini bir tutarak hareket etmektir bana göre. M.G.

*Sanki Valideleri onları diğerlerinden ayırmış nasıl bir hayâldir.
M.H.S.*

Babayla olumlu köprüler kurarak aralarında iletişim kurmaktır onu etkileyerek soğutmak değil. M.G.

Maşaeallah psikologlukları da varmış. M.H.S.

Efendi Babanın son yazdıkları tamamen Valide hanımın sözleri...
M.G.

Bu değerlendirmenin ve iftiranın üzerine ne denir bilemem "SULTAN BABAM" dediği kimseye yakıştırdığı bu değerlendirmeye ne denir bilemiyorum. Sanki ben orada değildim de Valide Hanım bana bunları döndükten sonra anlatmış ta bende ona göre yazmışım, insaf doğrusu. M.H.S.

ALLAH razı olsun herkesten yine de onlar büyüklerimiz saygım sonsuz. M.G.

Ne kadar saygılı olduğu bir tarafa, ne kadar saygısız olduğu bu yazıları ile de ne kadar açık olarak görülüyor. M.H.S.

Rabb-imden afiyet diliyorum. Efendim her şeyi yazmak mümkün değil. M.G.

Daha ne yazacakmış ki zaten olmayanlar ile birlikte bu kadar yazılar bağlı olduğu yere az yazımı onun canı kardeşinin teşviki ile bizden ayrılmak istemiş bunu da her halde güzel bahane bulup bunları yapmış ve yazmış canı sağ olsun. M.H.S.

Sadece yaşandı ve bitti... M.G.

*Sen öyle bil ama bu sadece yaşanıp ta bitecek bir iş değildir.
M.H.S.*

ALLAH'a emanet olunuz. Selâm ve dua ile... M.G.

Duaların da selâmın da senin olsun. M.H.S.

Aslında senin de özünde Hakk'tan başka bir şey yoktur. Ancak bu husus bâtinen, bâtındadır. Sûret ve şeriat âleminde ise kul da vardır, Hakk ta vardır ve hakkın şeriatı vardır ve onun hükümleri geçerlidir kişinin bâtının Hakk olması onu kurtarmaz. M.H.S.

Yukarıda yazının başında.

(ALLAH dilemese sinek kanadını oynatamaz)

Diye yazılmış idi.

Eğer gerçekten bu kanaatte idiyse o zaman bu kadar şikâyet kime karşı ve kimden yapılmış oluyor, hiç düşündünüz mü? Her hangi bir sözü ezbere tekrar etmek kolaydır ama o'nun hakikatini anlayıp yaşamak oldukça zordur. M.H.S.

Bütün bu sıkıntılarının dışında, orada gelen bir haber ayrıca bizi memnun etmişti. Hakkımızda yazılan "**Sefine-i** Evliya" bölümlerinin olması idi. Rabb-ımıza şükrederiz," kervan yürür" demişlerdir. Hakk'tan hayırlısı kim ne yaparsa kendine yapmış olur iyi ki vaktiyle hallerini ortaya koydular bu hadise daha sonraları olsaydı, belki daha çok üzüntülere sebep olacaktı böylece muhtemel gelecekteki sıkıntılarının da önü alınmış oldu. Bu ibretlik yaşam da böylece bitip gitmiş oldu. Hakk'tan hayırlısı.

Bu Umrenin de bahsi geçen "iki şahsın" dışında, ne kadar güzel ve feyizli geçtiği anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, sadece bu "iki kişi" hep şikâyet idiler. O halde kendileri tekrardan bir nefis muhasebesi yapmaları ve yaptıkları bütün yanlışlıkları ve

şikâyetleri için Allah'tan (c.c.) "tevbe-i istiğfar" etmeleri, kendileri hakkında isabetli olacaktır bizden söylemesi kendileri bilirler. Ayrıca şirketin sahiplerini de gereksiz ve haksız şikâyetlerinden, ne kadar çok üzdükleri aşağıda açık olarak görülmektedir. M.H.S.

Yukarıda belirtilmişti tekrar hatırlatalım. M.H.S.

Mehtap Gül; Esselâmu Aleyküm kardeşim.

Mustafa Safi hocama mürid olmak istiyorum bilginiz varmış size yönlendirdiler mümkün mü ? M.G.

- Cum'a günü gelin kardeşim bilgi verelim. M.H.

- Hayırlı Cum'alar dilerim efendim... Mustafa Hilmi Safi hocamın Enguru'davekili cemaat-i var mı bilgi istiyorum mümkünse? M.G.

- Hayırlı Cum'alar Mehtap hanım kardeşim, Efendi Babamın Enguru'da vekili yok ve evlâdı da yok veya azdır. Efendi Baba gurubu kalabalık bir gurup değildir sınırlıdır orta halli bir guruptur. Fakîr Asitane, yurt içi ve yurt dışındaki kardeşlere yardımcı olmaktadır. Şimdilik ancak bu şekilde sizinle ilgilenebilir.

İlgilerinizi bekliyorum kardeşim **çok tek istediğim Efendi Babanın evlâdı ya da müridi olmak...**

Bu şekilde birçok ricalardan sonra kabul edilip gelmişti, ancak yukarılarda da bahsedildiği şekilde kendisine, yaklaşık üç senelik bir eğitim verdikten sonra bir yerlere de gelmişti ancak, böylece çok nezaketsiz ve gönül ehline yakışmayacak şekilde, bir helâllik bile dilemeden, ayrıca hem bizleri de suçlayarak uzaklaşmıştı.

Bizimde gene o kadar emeğimiz boşa gitti. Sağlık olsun. Kendileri bilirler yolları açık olsun. Bizim tarafımızdan bir geçmişliğimiz varsa, bizden yana hepsi helâl olsun. M.H.S.

Selâm Seyahat Necdet Bey'in cevabı

Zülfikar

Hayırlı günleriniz olsun babacığım,

Bana göndermiş olduğunuz Enguru'lu hanımlara yazılmış olan dosyayı Selâm Seyahat Necdet Beye ilettim kendisinden aşağıdaki cevap geldi.

Hürmetle sizin ve validemin ellerinden öpüyorum oğlunuz Zülfikar.

Aleyküm Selâm Zülfikar kardeşim,

Tüm yazılanları okudum. Umreci ve Hacı misafirlerimiz, bizlere birer emanettir. Rabb-imizin misafirleridir. Onlara ne kadar ikram etsek azdır. Maalesef nefsi zaafiyetimiz sadedinde hakkınca ikram edemiyoruz. Ancak asgari ma'nâda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabb-imizin misafirlerine ihanet veya ihmal etmekten korkar ve Allaha sığınırız. Yazıyı okuyunca çok üzüldüm.

Durumun Efendi Babaya aksetmesi bizleri bir kere daha üzdü. Efendi Babanın cevap vermek durumunda kalması bizleri ikinci defa üzmüştür.

Hem gereksiz bir şekilde Efendi Babanın üzülmesine sebep olundu, hem de şikâyetlere cevap yazmak suretiyle değerli vakitleri heba edildi. Hizmet takdim etmemiz gereken, Umre ibadeti için bizleri tercih etmekle onurlandıran Efendi Baba, bu durumları yaşamamalıydı.

Eksiklerimiz bizleri mahcup eder. Rabb-im bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Daha iyi bir hizmet takdim etmekle şereflendirsin. Allaha Emanet.

Selâmlar...

Elime geçen notlardan bu ibretlik hadisenin burada kapanmadığı anlaşılıyor. Yoldan uzaklaştırma alan Mehtap Gül Hanımın tekrar bir yol bulabilir miyim? Umuduyla Hazmi Baba'na yaklaşmaya çalıştığı eldeki notlardan anlaşılıyor. Tabii bu olanlara Mustafa Safi Babada tekrar müdahil olmak zorunda kalıyor. Son olan yazışmaları da buraya alalım.¹⁴

¹⁴ Yazan M.C.

30.06.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Hayırlı günler dilerim hocam Nasılsınız? İyiliğiniz daim olsun efendim. Hamdolsun her hâle...

Hazmi Hocam, Efendi Babam beni bıraktı fakat ben bırakamıyorum. **Rabıtam muhabbetim hiç eksilmedi.** Ona hiç görünmeden yazmayım rûya falan onu üzmem istemiyorum bu şekilde devam edeceğim siz ne dersiniz? Bilerek bilmeyerek hatalarım oldu iki arada kaldım. Yanlış anlaşıldım, yanlış anladım.

Mehtap hanım kardeşim, bildiğiniz gibi fakîr Kaf Dağı yolunun rehberidir. Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur. Madem ki pişmanım diyorsunuz. Efendi Babaya pişmanlığınızı bildiren bir telgraf çekersiniz. Gelen cevap olumlu ya da olumsuz ne ise ona göre hareket edip önünüze bakarsanız. Düşüncelerinizi ona iletin. Bizim size tavsiyemiz budur. İlk ağızdan cevabınızı almış olursunuz.

02.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Rûyamda Rabb-ime rehberimi mürşidimi göster diye seslendim. Efendi Babamı gösterdi, bunun üzerine sizden yardım almak istedim. Rûyamda Rabb-ime rehberimi mürşidimi göster diye seslendim. Efendi Babamı gösterdi bunun üzerine sizden yardım almak istedim. Bu durumda olup ta affettiği oldu mu? Yazmaya da cesaretim yok açıkçası...

Önce Validemin gönlünü alabilerseniz, bu konuda şansınız olur derim. Hakk'ınızda hayırlısı olsun.

04.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Neyse hayırlısı, İnşallah teşekkür ederim. Saygılar Efendim...

Hakk'ınızda hayırlısı olsun.

Bu ara Hazmi Baba, N.T.A. derneğine Mustafa Safi Babaya ziyarete gider. Bu olanlardan ve yazışmalardan ve aynı zamanda bu konu ile ilgili oluşan müşâhadesinde âlem kitabından hatasını dahi kabul etmiyor cevabının geldiği aktarır.

Mustafa Safi Baba kendisine de bu hanımdan telgraf geldiğini ve verdiği cevaptan bahseder.

01.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Esselâmu Aleyküm

Hayırlı güzel günler dilerim efendim. İnşAllah iyisinizdir. Rabb-imden iyilik afiyet diliyorum. Sizin ve kıymetli hanımınızın elinizden öper sevgi saygılar sunarım...

Efendim bilerek bilmeyerek yaptığım yanlışlar oldu yanlış anladım yanlış anlaşıldım iki arada kaldım siz ve kardeşim bazı elimde olmayan haller gelişti ne yaptığımı neden yaptığımı hâlâ anlamış değilim sanki bir rüya bir kuvvet ne olduğunu inanın hâlâ çözemedim. Ne dersenez her sözünüzde haklısınız. Benim Rabitam muhabbetim aynen devam ediyor Rabbi-me sordum Efendi Babam beni bıraktı. Rabbi-m benim müşidim kim bana bildir diye seslendim rûyamda sizi gösterdi. Efendim size yazmayım rûya falan görünmeyim hiç sizi yormak ve üzmem daha fazla bu şekilde devam edebilir miyim? Sormak istedim Hazmi hocamdan yardım istedim oda size yazmamın daha uygun olacağını söyledi sağ olsun. Siz ne dersenez başım gözüm üstüne. Selâm ve dua ile efendim... Allah'a emanet olunuz.

Hayırlı günler Mehtap kızım sana çok büyük bir imkân sunulmuş idi sen bunu adeta elinin tersi ile ittin bu senin tercihindir benim yapabileceğim başka bir şey yoktur. Sen iç bünyende istediğin gibi hareket edebilirsin. Cenâb-ı Hakk yolunu açık etsin hayırlı günler dilerim.

11.07.1925 Tarihli Telgraf

Hayırlı günler dilerim Hazmi hocam. Affınıza sığınarak size bir rû'yamı sormak isterim mümkünse haddim olmayarak. Rû'yamda ezan okuyordum her yöne dönerek ağızla okuyor kulağımla dinliyordum.

Uyandığında kalbimden Rabb-imin daveti diye düşünüyorum...

13.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Hayırlı Cum'alar dilerim... Hocam bir yorumunuz yok mu?

Tavsiye edebileceğiniz bir yer bir yer varsa ders alabileceğim. Çare arıyorum anlayışınıza sığınarak...

16.07.1925 Tarihli Telgraf ve Cevabı

Allahın selâmı rahmeti bereketi üzerinize olsun efendim. İnşeAllah iyisinizdir iyi olmanızı yüce Allah'tan diliyorum. Efendim biliyorum hakkımda yüzümde yok yazmaya huzurunuzda hatalarımı kabul ediyorum günahkâr bir kul olarak Rabb-imden Rasûlümünden bağışlanma sizden değerli eşinizden kardeşlerimden af diliyorum. Özür dileyerek biatimin yenilenmesini rica ediyorum. Bir şans daha verebilir misiniz bu günahkara? Bir şans daha vererseniz bu hatalar büyük bir tecrübe olacak daima ezikliği altında size minnettar kalacağım. İstemeseniz de siz benim sultan babamsınız... Selâm ve dua ile efendim...

Hayırlı günler Mehtap Gül hanım size daha evvel gönderdiğim (1925) umre dosyasından, sizinle ilgili bölümü tekrar yazıp gönderiyorum o bölümü bir daha sakın sakın okuyun bakalım, neler göreceksiniz, yaptıklarınız aynı şekilde size karşı bir başkası tarafından yapılmış olsaydı siz ne yapardınız?

Beni aynı zamanda şirkete karşıda küçük düşürdünüz. Valide hanımı suçladınız beni de suçladınız. Birde Mu... Ha...ya dert yanıp bizi suçladınız. İyi ki bu husus vaktiyle ortaya çıkmış yoksa daha sonraları olsa imiş belki daha kötü durumlar ortaya çıkabilir imiş. Hakk'tan hayırlısı benim kimseye dargınlığım yoktur zaten tarafımızdan unutulmuş mazide kalmış acısıyla tatlısıyla geçmişte kalmış bir hadisedir. Sizde üstünde fazla durmayın benim de yapacak başka bir şeyim yoktur. Hayatınıza istediğiniz gibi devam edersiniz arayın belki başka yerler bulabilirsiniz Benim yapabileceğim bir şey kalmamıştır. Selâmlar E.B.

Bu yazışmalar ile bu ibretlik ve üzücü hadise son buluyor. Mustafa Safi Babam ve Hazmi Babam rahmetullâhi aleyhin

gönüllerini almak için daha önce acizane tarafımdan haklarında yazılanları buraya alalım...

* *
* *

Safi BABA R:A

Hayırlı Geceler Efendi Babacığım,
Safi Babam Rahmetullâh-i Aleyh için naçizane bir şiir (Heze Min Fazli Rabbihi)

Herkese Selâmlar,

Hürmet Ve Muhabbetle Nüket Anne ve Necdet Babamızın ellerinden öperiz.

Bârekallah azîzim Sâfi

Seni mes'ûd buyursun kâfi

Öyle bir mürşid-i âlemsin ki

Bırakırsın perîde eslâfi

Kadrini bilmiyoruz hakkıyla

Gıpta eyler sana Bişr'ül-Hâfi

...

Yâr-ı cânım o kadar Gîrîn ki

Vasfa sığmaz o güzel evsâfi,

VASSAF

*Sen Allah'ın Hakikat-i İlâhi Deryasının Bari'sine Sahipsin,
Hakikat-i Muhammedin İzi Safi,*

Eniyyetin, Hüviyyetin, Hz. İsb'nin Mesh olduđu hurma ağacından akan Hakikat-i İlâhi Suyu, Rubûbiyyet'in afaki Nûrusun,

Hakikat'ul Ahmediyyenin uyulan elisin, Hakikat-i Muhammedi Elif, Lam, Mim, İnsân-ı Kâmil Ulûhiyyetin ki,

Ah... dan akarsın, Kevser'in afakta, Rabb-in Nûru Muhammedisi,

Nûru- Muhammedi vahdeti Allah (c.c.) hakkıyla, vahdetin iniyyettir, Özün hu'nun Hakikat-İlâhi güneşinin seçimine sahiptir,

Gayriyette tabip yel Süleyman er, rüzgarın benzer Nûr-i Muhamedi, Ahmed'in Ulûhiyyetine,

Dost Necdet canım hu, gayriyette ki Nûru Rahmân Vahdetinin Delili,

Vahdetin safiyetin aslının Sim'ine sahip hu, Eniyyet'in Cemâl eli Safi...

El-Fakîr Murat CAĞALOĞLU UŞŞAKİ

Hayırlı geceler Muratçığım Sağ olasın yazın güzel olmuş ellerine sağlık böylece geçmişlerimizde yadedilmiş oluyor. Herkeze selâmlar hoşça kal Efendi Baban.

* *
* *

HAZMİ TURA

Hayırlı Geceler Efendi Babacığım,

Mesnevi çalışmasından sonra, dün Hazmi Babam Rahmetullah-i Aleyh-in tez'inine bakarken ilham oldu... İştaydik... Bunu yazıp size gönderdik... Üzerimizi değışmeye giderken Mustafa Safi Babam'ın r.a. silüeti gönlümüzde zuhur etti. O ma'nevi sahoşlukla tam hatırlamıyoruz. Evlâdımızsın dediler, galiba... Bizde bir şey yok, Rabb-im, Mübarekleri gönderip yazdırıyor... Şükründen aciziz. Baki Selâmlar.

Hürmet ve Muhabbetle Canım, Nüket Anne ve Necdet Babamızın Ellerinizden öperiz.

YETİŞ Necat

Hayırlı Günler Efendi Babacığım, Cenâb-ı Allah (c.c.) kolaylıklar versin...

Hepimizden-Hepimize Selamlar.. Hoşça kalın... Hürmet ve Muhabbetle Necdet Baba ve Nüket Annemizin ellerinden öperiz.

Hayırlı günler Muratçığım yazıların güzel olmuş hayırlısı olsun. Bir müddettir bilgisayar arıza yaptı onunla oğraştım halen daha tamam olmadı yazıları çok geç yazıyor. Bu yüzden bütün cevaplar gecikiyor, hayırlısı vardır bir hikmeti. Herkeze selâmlar, hoşça kal Efendi Baban.

**Ey goncai bağ'ı safa, ey viridi handanım yetiş,
Lütfun senin derde deva, ey derdi dermanım yetiş,**

Zât'ın gayriyette ayniyet-i Necat bulan, Muhammed (s.a.v) vahdeti, Zât'ın Hüve, Hüve Ahmed, Kamer, Rahmân anım Necat,

Îsâ a.s. tulu eder Hz. Meryem'den, dört ered, veda dört rida red, Şems kemâlin Necat...

**Dolmuş gözüm göynüm senin aşkınla, ey nazlı güzel,
Sensiz cihanı neyerim, ey munisi canım yetiş,**

Âdem İnsân-ı Kâmil, gayriyette ki vahdet özüm, Nefs-i Küllü şaşkınlıkta, Zât-ın Allah'ın miratı Celâl el...

Elif El, Veli hu canı ulâhiyet ile nefy eylerim, Zât-ın Hakikat-i Muhammed-i Îsâ a.s. Nûru, 104 kitâb da, Necat...

**İçtim gözünden bir kadeh, aşkın şarabın mest olup,
Ayılmazam ta haşradek, ey mesti çeşmanım yetiş,**

18000 âlem tam gayriyette ki Vahdet özünden Ahad Hâkk'ın nûru hu, "Ayın, Şin Kaf" müşahiyd, Hakikat-i Muhammedi Rab müşahiyd, Metiyn özün hu...

Kamer, Ahadiyet Fatih'in Fethinin tahakkuku Şah Rahmân o zamana dek, Zât-ın Metiyn İkra (Oku) Cenne'tul Bâkiyi imanım Necat...

**Ey tuti'i sükker deher, nutkun verir bu cisme can,
Kurban yolunda başı can, ey mahı tabanım yetiş,**

Zât'ın irşad eder, 8'i tekrar, tekkar Ered hu der, Nûru Muhammedi Meknuz(Gizlenmiş), Allah, Muhammed Er-Rahman, Er-Rahim, Ahad olan Ahmed ile bâki'dir can'u dil Kamer...

Veliy'ul, Metin, Rahman, Tarık'ın İlâhi benlik aşu Kamer, Zât'ın Yusuf, Mina Nefsim'den Necat...

**Nur'ı Cemâlin şem'ine pervane veş yandı gönül,
Aşkından ayırma beni, ey şem'i tabanım yetiş,**

Rubûbiyet nûrun, cem Ali nûrun, Kamer Müşahiyd, hu, Allah, Rahmân, Rahîm, Hamiyd Mahmud, İyd (Bayram) Müşahiyd Nûru Muhammedi Gülü...

Ayın, Şın, Kaf, (Aşk) Nidan, Allah, Rahmân Rahîm cennet'ul bâki Nebi, Zât'ın Kamer'i, Mina Nefsim'den Necat...

**Dil bülbülü feryad eder, ağlar durur şamu seher,
Bekler ol canandan haber, ey can'u cananım yetiş,**

Kamer özünün, özünden Ulûhiyet deryanın faaliyeti bayram Ered, ayniyette gayriyet Ulûhiyet - Vahdet - Rahmân, Şah kapısı Elli Üç Vahdet başında hu...

Elli Üç Necat Elif, Kamer Müşahiyd Rahman Habir, Zât-ın Kamer-i Vahdet Kehf Aliy Necat...

**Ey goncai bağı emel, ey hüsnü anı bi bedel,
Ey Hazminin leylâsı gel, sultanı habanım yetiş.**

Zât'ın gayriyette ayniyet-i Necat bulan, İnsân-ı Kâmil Hu Aliy, Elif ile Nûru Muhammedi-i İlâhi benlik...

Zât'ın Hicr, Lâ İlâhe İllâ Hu, Muhammed (s.a.v.) İsâ a.s. gayriyette ki eli, Yusuf Ahmed'im Necat Aliy Necat...

* *
* *

SONSÖZ

Bu çalışmayı yaparken gelen edep ile ilgili mesaj için nirengi noktasıdır. Tasavvuf yolu baştan sona edeptir. "Gönülden Esintiler İbretlik Hikâyelerin" ortak noktası nefsi emmarelerinin sultası altında kalmış, "Edep Ya Hu" kuralına uymayan edep dışı hareket eden edepsizlerin hikâyeleridir.

Hazreti Mevlana demiyor mu? "Edebi edepsizlerden öğrendim." Bizlerde edebi bu kişilerin yapmış olduğu edebe mugayyir hareketlerden öğrenip tam aksi istikamette hareket etmek ile necat bulanlardan oluruz. İnşallah...

Sistemimiz dışı olan üç harfli denilen aslı "Nefsaniyet", "Hayâl" ve "Vehim" üçlüsü olan bu hanımda görülen nuraniymiş gibi hareket eden fisiltı ve seslenmeler karşısında kitâbta okuyanlarında göreceği üzere sürekli uyarılara karşı dikkate almamış ve bu varlıklar ile helak vadisinde yok olup gitmiştir.

Bu konu hakkında (81) Terzi Baba, Hayal Vadisi kitabında Vahiy-İlham-Firaset konusu okunursa bu işin hakikatinin nasıl olması, gelen varidatların doğru temele oturtulması ve nasıl kullanılıp, kullanılmayacağı anlaşılır. Kişi yanlışta sürüklenmekten kendini korumayı öğrenmiş olur. Aslında yapılan en büyük hatalardan biri kişinin bu yeni ve hakikat sistemi öğrenip özümsemek yerine, eski bilgi ve alışkanlıklarını terk etmek istememesi-istetilmemesi başlı başına bir sorundur.

"İhbutu" Birbirinize düşman olarak ininiz hitabıyla, Hadi ve Mudill savaşı yeryüzünde başladı. Bizler de bu dünya hayatında saflarımız belirliyor ya şeytan tarafında ya da Âdem tarafında yerimiz alıyoruz... Ama kurtulanlar ve rabb-lerinin huzuruna alınının akı ile gidenler Efendi Babamın dediği gibi;

"Kardeşim bu dünyaya gelişin Âdem olmakmış meğer" ile eğitim sistemiz de iyi bir Âdem olabilmektir. Efendi Babam ve kendilerine halef olduğu pirlimizin amacı ve hedefi hiçbir maddi ve manevi bir menfaat gütmekten iyi birer insân, mü'min nasıl olunur. Cenâb-ı Hakka nasıl güzel kul olunur, bunları hedef göstererek eğitimini vermektir. Kimse öküz altında buzağı aramayıp,

bu dosya içindeki hakkında yaptıkları yazılan hanımın durumuna ibret alarak düşmesin. İnşallah...

Yaklaşık iki ay bu hanım hakkında ve dosya ile uğraştıktan sonra ibretlik hadisenin neticesine ulaşmış bulunuyorum. Cenâb-ı Hakk her birerlerimizi bu hâle ve hâllere düşmekten muhafaza buyursun. Nüket Anne ve Terzi Babamıza hayırlı evlât, Hazreti pirlarimize göz nuru, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimize hayırlı bir ümmet ve kendine de pir-i pak bir kul eylemesi niyazımdır.

09-08-2017

Murat CAĞALOĞLU

ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Allah Hak söyler doğruyu söyler, çalışmak bizden muvaffakiyet Hak'tandır.

Terzi Baba Baskısı olan kitaplar.

1. Necdet Divanı:
2. Hacc Divanı:
3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu'nun Seyr defteri:
4. Lübb'ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca'dan çeviri):
5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi'de Bazı hakikatler: "İngilizce, İspanyolca"
6. İslâm'da Mübarek Geceler, bayramlar ve Hakikatleri: (Fransızca)
7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs'i):
8. Tuhfetu'l Uşşâkiyye, (Osmanlıca'dan çeviri):
9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet:
10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle:
11. Vâhy ve Cebrâil:
12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi:
13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:
14. İrfan mektebi, "Hakk yolu"nun seyr defteri ve şerhi

15. 6 Pey- (1) Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.)
16. Divân (3)
19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i.
21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)
22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik:
24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)
35. Fâtiha Sûresi:
39. Terzi Baba: (2)
41. İnci tezgâhı:
49. 36-Yâ'sîn, Sûresi:
59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelfîmullah: (a.s.)
60. 6 Pey-(5) Hz. İsâ Rûhullah: (a.s.)
61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed: (s.a.v.)
67. 067-Mülk Sûresi:
68. 1-namaz sureleri
- 88- Nusret Tura-Divanı. Erler demine.
- 91-Terzi Baba (7) Biismi has "Selâm" (13)
- 95- Terzi Baba-(8) (19/53)
- 96- 41-Fussilet Sûresi.
- 118- 52-Tûr suresi. Ve M. Nusret tura.

(H) Yayınları tarafından basılan kitaplarımız:

6. İslâm'da Mübarek Geceler, bayramlar ve hakikatleri:
 14. İrfan mektebi, "Hakk yolu"nun seyr defteri.
 15. 6 Pey- (1) Hz. Âdem-safiyeti. Safiyyullah. (a.s.)
 - 88- Nusret Tura-Divanı. Erler demine.
-

Terzi Baba kitapları sıra listesi

KAYNAKÇA

1. KÛR'ÂN VE HADÎS :
2. VEHB : Hakk'ın hibe yoluyla verdiği ilim.
3. KESB : Çalışarak kazanılan ilim.
4. NAKİL : Muhtelif eserlerden, Mesnevi'î şerif, İnsân-ı Kâmil, Fusûsu'l Hikem ve sohbetlerimizden müşahede ile toplanan ilim.

(Gönülden Esintiler)

1. Necdet Divanı:
2. Hacc Divanı:
3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu'nun Seyr defteri:
4. Lübb'ül Lübb Özün Özü, (Osmanlıca'dan çeviri):
5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi'de Bazı hakikatler: "İngilizce, İspanyolca"
6. İslâm'da Mübarek Geceler, bayramlar ve Hakikatleri: (Fransızca)
7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs'i):
8. Tuhfetu'l Uşşâkiyye, (Osmanlıca'dan çeviri):
9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet:
10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle:
11. Vâhy ve Cebrâil:
12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi:
13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:
14. İrfan mektebi, "Hakk yolu"nun seyr defteri ve şerhi
15. 6 Pey- (1) Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.)
16. Divân (3)
17. Kevkeb. Kayan yıldızlar.
18. Peygamberimizi rû'ya-da görmek.
19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i.
20. Terzi Baba Umre (2009)
21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)
22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik:
23. Değmez dosyası:
24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)
25. -1-Köle ve incir dosyası:
26. Bir zuhûrât'ın düşündürdükleri:
27. -2-Genç ve elmas dosyası:
28. Kûr'ân'da Tesbîh ve Zikr:
29. Karınca, Neml Sûresi:
30. Meryem Sûresi:
31. Kehf Sûresi:
32. 3-Terzi Baba İstişare dosyası:
33. Terzi Baba Umre dosyası: (2010)
34. -3-Bakara dosyası:
35. Fâtîha Sûresi:
36. Bakara Sûresi:
37. Necm Sûresi:
38. İsrâ Sûresi:
39. Terzi Baba: (2)
40. Âl-i İmrân Sûresi:
41. İnci tezgâhı:

42. 4-Nisâ Sûresi:
43. 5-Mâide Sûresi:
44. 7-A'raf Sûresi:
45. 14-İbrâhîm Sûresi:
46. İngilizce, Salât-Namaz:
47. İspanyolca, Salât-Namaz:
48. Fransızca İrfan mektebi:
49. 36-Yâ'sîn, Sûresi:
50. 76-İnsân, Sûresi:
51. 81-Tekvir, Sûresi:
52. 89-Fecr, Sûresi:
53. Hazmi Tura:
54. 95-Beled-Tîn, Sûresi:
55. 28- Kasas, Sûresi:
56. İrfan-Mek-Şer-Fransızca-Baba:
57. 20-TÂ HÂ Sûresi:
58. Mirat-ül-İrfan-ve-şerhi:
59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah: (a.s.)
60. 6 Pey-(5) Hz. İsâ Rûhullah: (a.s.)
61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed: (s.a.v.)
62. -4-Bir ressam hikâyesi:
63. İnci mercan tezgâhı
64. Ölüm hakkında:
65. Reşhett'an bölümler:
66. Risâle-i Gavsîyye:
67. 067-Mülk Sûresi:
68. 1-Namaz Sûrereleri:
69. 2-Namaz Sûrereleri:
70. Yahova Şahitleri:
71. Mü-Geceler-Fran-les-nuits:
72. İman bahsi:
73. Celâl cemâl Celâl:
74. 2012 Umre dosyası:
75. Gülşen-i Râz şerhi:
76. -5-Doğdular, yaşadılar hikâyesi:
77. Aşk ve muhabbet yolu:
78. A'yân-ı sâbite. Kazâ ve kader:
- 79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.
- 80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.
- 81- Hayal vâdîsi'nin çıkmaz sokakları:
- 82- Mektuplarda yolculuk-M.Nusret-Tura.
- 83- 2013 Umre dosyası.
- 84- Nusret Tura-Vecizeler ve ata sözleri.
- 85- Nusret Tura-Tasavvufta aşk ve gönül.
- 86- Terzi Baba-(6) İstişare dosyası.

- 87- Terzi Baba-İlâhiler derleme.
- 88- Nusret Tura-Divanı. Emler demine.
- 89- 6-Her şey merkezinde hikâyesi.
- 90- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1-kitap-1) şerhi.
- 91- Terzi Baba (7) Biismi has "Selâm" (13)
- 92- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (2) şerhi.
- 93- 7. İngilizce. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs'i):
- 94- Mescid-i Dirarr-Kubbet-ul Kara.
- 95- Terzi Baba-(8) (19/53)
- 96- 41-Fussilet Sûresi.
- 97- 2015 Umre dosyası.
- 98- Solan bahçenin kuruyan gülleri.
- 99- Terzi Baba-(9) İstişare dosyası.
- 100-14-İrfan mektebi ve şerhi-İspanyolca.
- 101- Bosna Hersek dosyası.
- 102-The SCHOOL OF WISDOM (irfan mektebi)
- 103-terzi Baba yüksek lisans tezi.
- 104-Hacc Umre ve hakikatleri.
- 105-Cemo ve Farko.
- 106-(2016) Umre dosyası.
- 107-Vahy ve Cebrâil- (Fransızca)
- 108-Tezi Baba ile ilgili zuhuratlar.
- 109-terzi Baba tasavvufi izahlar.
- 110-19-53-Şeker risalesi.
- 111-Lübb-ül Lübb-Özün özü ve şerhi.
- 112-Bir kardeşin soruları ve cevapları
- 113- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1-kitap-2) şerhi.
- 114- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1-kitap-3) şerhi.
- 115- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1-kitap-4) şerhi.
- 116- 2017-Kudüs seyahati dosyası.
- 117- İnsân-ı Kâmil A.K.C. Cild (1-kitap-5) şerhi.
- 118- 52-Tûr suresi. Ve M. Nusret tura.
- 119-Fu-Hi-01-Adem Fassı.
- 120-Fu-Hi-02-Şit Fassı.
- 121-Fu-Hi-03-Nuh-fassı.
- 122-Fu-Hi-04-İdris-05-İbrahim-fassı
- 123-Gülşen-i Raz-2-Terzi Baba şerhinin tamamı.
- 124-İbretlik bir değmez dosyası daha Satih ince.
- 125-2018 Umre dosyası
- 126-14-1-Ben'deki Terzi Babam. Murat Cağaloğlu.
- 127-15-2-Ben'deki Terzi Babam. Murat Cağaloğlu.
- 128- İbretlik bir hikâye daha. Kaf dağı ve Zümrüd-ü Anka.

Altı peygamber serisi:

1-15. 6 Pey-(1) Hz. Âdem Safiyyullah (a.s.)

- 2-21. 6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)
3-24. 6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)
4-59. 6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah: (a.s.)
5-60. 6 Pey-(5) Hz. İsâ Rûhullah: (a.s.)
6-61. 6 Pey-(6) Hz. Muhammed: (s.a.v.)

Terzi Baba kitapları serisi:

- 1-12- Terzi Baba-(1)
2-39- Terzi Baba-(2)
3-32- Terzi Baba-(3) İstişare dosyası.
4-79- Terzi Baba-(4) İstişare dosyası.
5-80- Terzi Baba-(5) İstişare dosyası.
6-86- Terzi Baba-(6) İstişare dosyası.
7-91- Terzi Baba (7) Biismi has "Selâm" (13)
8-95-Terzi Baba-(8) (19/53)
9-99- Terzi Baba-(9) İstişare dosyası.
10-103-Terzi baba yüksek lisans tezi.
11-108-Tezi Baba ile ilgili zuhuratlar.
12-109-terzi Baba tasavvufi izahlar.
13-110-19-53-Şeker risalesi.
14-126-1-Ben'deki Terzi Babam. Murat Cağaloğlu.
15-127-2-Ben'deki Terzi Babam. Murat Cağaloğlu.

Bir hikâye birçok yorum serisi.

- 1-25 -Köle ve incir dosyası:
2-27 -Genç ve elmas dosyası:
3-34 -Bakara dosyası:
4-61-Bir ressam hikâyesi:
5-76-Doğdular, yaşadılar hikâyesi:
6-89-Her şey merkezinde hikâyesi.

Dîvanlar serisi:

- 1-1-Necdet Divanı:
2-2-Hacc Divanı:
3-16-Divân (3)
4-87-Terzi Baba-İlâhiler derleme.
5-88-Nusret Tura-Divanı.

İbretlik dosyalar serisi.

- 1-17-kevkeb-kayan yıldızlar.

- 2-23-İbretlik değmez dosyası.
3-73-Celâl Cemâl Celâl "hayalî Kamer'in hayal vâdîsi"
4-81-Hayal vadisinin çıkmaz sokakları.
5-93-Mescid-i dırar/Kubbet-ul kara.
6-98-Solan bahçenin/kuruyan gülleri.
7-105-Cemo ve Farko.
8-112-Bir kardeşin soruları ve cevapları.
9-124-İbretlik bir değmez dosyası daha. Satih ince.
10-128- İbretlik bir hikâye daha. Kaf dağı ve Zümrüd-ü Anka.

Umre dosyaları serisi

- 1-2. Hacc Divanı:
2-20. Terzi Baba Umre (2009)
3-33. Terzi Baba Umre dosyası: (2010)
4-74. 2012 Umre dosyası:
5-83- 2013 Umre dosyası.
6-97- 2015 Umre dosyası.
7-106-(2016) Umre dosyası.
8-104-Hacc Umre ve hakikatleri.
9-125-2018 Umre dosyası

Diğer dillere çevrilen Terzi Baba kitapları serisi

- 1-5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi'de Bazı hakikatler: "İngilizce, İspanyolca"
2- 6. İslâm'da Mübarek Geceler, bayramlar ve Hakikatleri: (Fransızca)
3-46. İngilizce, Salât-Namaz:
4-47. İspanyolca, Salât-Namaz:
5-48. Fransızca İrfan mektebi:
6-71. Mü-Geceler-Fran-les-nuits:
7-93- 7. İngilizce. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs'i):
8-100-14-İrfan mektebi ve şerhi-İspanyolca.
9-107-Vahy ve Cebrâîl- (Fransızca)

Mektuplar ve zuhuratlar serisi:

Terzi Baba İnternet dosyaları:

- Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
1-2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar .
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-

Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar.
91-92-93-94-95-

Kitaplar devam ediyor řu an Yekün= (128+95=223)

